



TEKEN VAN LEVEN

INFORMATIEBLAD

HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

Jaargang 34

januari, februari, maart 2022



Meditatie “Winter”

Genesis 8,22: “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.”

Sommigen zien het hele jaar al uit naar een echte winter. Een strenge winter, zoals die van 1963 of die van 2011. Van die winterse dagen waarop je over het Leekstermeer kunt schaatsen en nadien warme chocolademelk kunt drinken. Of dagen waarop er zo’n dik pak sneeuw ligt, waarop jongeren sneeuwvrij krijgen van school en sneeuwpoppen kunnen maken. Voor sommigen, jong of oud, is dit een verlangen wat al lang niet meer is bevredigd of misschien wel nooit. Misschien komt er deze winter wel zo’n winter waar op gehoopt wordt.. Als we de voorspellingen moeten geloven kan deze winter de koudste winter sinds jaren worden..

De beleving van een échte winter kan trouwens wel heel verschillend zijn op deze aarde. Wij stellen ons bij echt winters weer vaak sneeuw, ijzel of hagel voor, maar die winterse neerslag geldt natuurlijk niet voor iedereen op deze aarde. Winter aan de andere kant van de evenaar (het zuidelijk halfrond van de aarde), is sowieso in een heel andere periode in het jaar, maar lijkt misschien wel meer op onze zomer qua temperatuur en neerslag. Winter in Israël betekent over het algemeen een temperatuur van rond de 10 graden en veel regen. Vandaar dat in de Bijbel de winter ook vaak de regenperiode genoemd wordt (met vroege regen in oktober en late regen in het voorjaar). Wat een échte winter is, kan dus verschillen. Maar ondanks al die verschillen tussen alle “winters” op deze aarde, is er toch minimaal één overeenkomst tussen alle winters op deze aarde.

Voor bijna alle mensen geldt dat een winterbeleving een tijd van ‘rust’, ‘stilte’ en ‘soberheid’ is. Dat is het algemene kenmerk van het winterseizoen dat eigenlijk op bijna alle continenten van deze aarde gevonden wordt.

Voor sommigen is dat een reden om tegen de winter op te zien. Korte dagen doordat het laat licht wordt en vroeg donker. Weinig bedrijvigheid op straat en in de omgeving; bijna iedereen zit binnen. Bomen en struiken die kaal zijn en weinig levendigheid uitstralen. Dieren die zich verbergen, sommigen zoals de kikkers zelfs maanden lang. De drukte rondom de feestdagen in december houdt het gemoed vaak nog wel bezig, maar als het dan januari is en de rust, stilte en soberheid ervaren wordt, dan kan deze als een grijze deken over ons heen vallen. En misschien vraagt u zich dan ook wel af: Waarom toch die ellendige winter? Waarom kan het niet eerder voorjaar of zomer zijn?

De Bijbel vertelt ons dat de winters door God zijn geschapen, gemaakt. In Genesis 1:14 lezen we al dat God bij de schepping van de hemel en de aarde een bepaalde orde aanbrengt in de dagen, maanden en jaren door ‘lichten’ (de zon en de maan) te scheppen aan de hemel. En later, na de zondvloed, belooft God dat de orde van seizoenen nooit meer onderbroken zal worden, als teken van Zijn verbond met Noach en zijn familie. In de Bijbel wordt de orde van seizoenen positief gewaardeerd. Er wordt zelfs jubelend over gezongen, zoals in Psalm 74,17: ‘Ú hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld; zomer en winter, Ú hebt ze geformeerd.’ Die waardering heeft vast te maken met het feit dat de maatschappij in de tijd van de Bijbel een agrarische maatschappij was, die op basis van de seizoenen plantten, verbouwden en oogsten. Maar dat was niet de enige reden..

Men zag namelijk dat de orde die God heeft geschapen in de seizoenen goed is. Niet alleen vanwege de uitkomst (de oogst), maar ook in zichzelf. De Bijbel leert dat God deze wereld regeert door de orde van de natuur, door de afwisseling van seizoenen, door de zon en de maan.

En Hij doet dat ook door de winter, de tijd binnen de orde van seizoenen waarin de zon verder van de aarde staat. Daarom wordt deze orde gewaardeerd, omdat Gods zorg er uit blijkt.

De winter is door God geschapen. Een periode van rust, stilte en soberheid in het jaar. Deze periode sluit iets af, maar bereidt ook voor op een nieuwe periode van leven. God heeft in het ritme van de aarde merkbaar momenten geschapen van loslaten, stil worden, (uit)rusten, bezinnen en misschien ook wel van reflectie, verootmoediging en inkeer, zodat ander, nieuw leven mogelijk is. In die zin is er ook een mooie parallel naar de "geestelijke winter" te trekken. Voorafgaand aan een (ver)nieuw(d) leven met God is een periode van inkeer, berouw, loslaten nodig. Zodat er ruimte ontstaat voor het nieuwe leven, de nieuwe mens, die vrucht draagt voor God.

Wanneer wij altijd bezig moeten zijn, nooit alleen met God en onszelf kunnen zijn, onrustig worden als onze handen het leven niet meer kunnen vasthouden, dan is de winter een lastige periode. Maar laten we dit ongemak van ons niet uit de weg gaan, maar toelaten. God heeft het geschapen en het is goed. Want wanneer we de "winter" toelaten in het leven en tot inkeer, berouw, loslaten komen, dan ontstaat er ruimte voor (ver)nieuw(d) leven. Dan krijgen we nieuwe energie om het voorjaar of de zomer tegemoet te gaan. Ook wanneer we op leeftijd zijn gekomen en "de winter" van ons leven is bereikt is dat mogelijk. Want zegt Psalm 92 dat wie in het huis van de Heere geplant is, jong en groen zullen zijn in hun ouderdom. Tenslotte wacht iedereen een eeuwige jonge lente op de nieuwe aarde die in dit leven tot inkeer zijn gekomen. Want wie beseft en erkent: ik draag geen blad, in mij is geen leven, die ontdekt dat het voorjaar aanbreekt en het nieuwe leven door de Zon der Gerechtigheid geschonken wordt: Jezus Christus.

GEMEENTE(MEDE)LEVEN

We zijn dankbaar voor de gezondheid die er bij veel gemeenteleden is. Gezondheid ga je meer waarderen als je hebt ervaren of gezien dat het lichaam kwetsbaar is.

Zo zijn we in het bijzonder ook dankbaar voor het lichamelijke herstel bij mevr. De Goede. De operatie is gelukkig geslaagd. Ook zijn we dankbaar dat mevr. Van de Velde een kamer heeft gekregen in het Hoge Heem, waar ze erg tevreden is met de zorg die ze daar geniet.

We zijn ook dankbaar dat diegenen uit onze gemeente die corona hebben gehad daar weer van zijn opgeknapt en ook geen negatieve gevolgen van ondervinden. Kortom, veel redenen tot dankbaarheid.

We denken echter ook aan hen die last (blijven) hebben van pijn in het lichaam. Voor sommigen is dat tijdens het lopen, in de rug of in de benen. Voor anderen is dat last van psychische/mentale klachten door verdriet of de persoonsontwikkeling. Veel mensen ervaren op deze aarde de kwetsbaarheid van het leven. Zo ook in onze gemeente. Een aansporing om voor elkaar te bidden en voor elkaar zorg te dragen. We noemen tenslotte mevr. Ritsma met naam, omdat bij haar is geconstateerd dat de schildklier niet functioneert naar behoren. Ook noemen we mevr. Bouwma-Zwama bij name, omdat ook zij lichamelijke klachten heeft waarvoor ze ook behandeling heeft. We wensen beiden sterkte en gezondheid toe. Bovenal de zegen van de Heere.

Tenslotte is daar ook datgene wat ons iets doet, wat ons bezig houdt. Vaak zijn dat andere mensen. Mensen die ons aan het hart gaan, omdat er dingen spelen in de gezondheid, werk, het huwelijk, in het gezin, in het geloof. Vaak gunnen we de ander zoveel wat we de ander zelf niet kunnen geven. We kunnen ook zorgen en gevoelens hebben over dieren of dingen. Als mens hechten wij onszelf op deze aarde en ervaren we als gevolg van de zondeval ook de pijn die het kan doen als we gescheiden worden van datgene wat ons altijd vertrouwd was. Dat is niet makkelijk en voor sommigen onder ons zelfs een zware last. Laten we daar eerlijk met elkaar over spreken en ook hierin voor elkaar bidden.

Bovenal dat we elkaar mogen bemoedigen en vertroosten omdat “de goedertierenheid van de Heere” voor eeuwig bestaat.

Alles op deze aarde is kwetsbaar, eindig, vergankelijk. Maar de goedertierenheid van de Heere niet. Zij kan verkregen worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Laten we daarom elkaar bemoedigen met de troost en hoop die er in Christus is.

Uit de pastorie

Het nieuwe jaar is ook ingegaan in de pastorie. We kijken met verwondering en dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Wat heeft de Heere ons rijk gezegend met veel zegeningen. We leerden het afgelopen jaar ook kijken naar de kleinere dingen.

Het leven met een kindje maakt sowieso wel dat je meer leeft met de kleine dingen. Het is mooi om te zien hoe zo'n jongetje kijkt naar alles om hem heen. Zo kon hij pas een uur spelen met een eenvoudig pluisje op de grond. Blazen, verstoppen, volgen... Hij vond het prachtig. Pas hadden we een gesprek met elkaar hoe verrijkend het is, als je dankbaar wordt voor de kleine dingen. Ik ben bijvoorbeeld dit jaar brood gaan bakken. Eerst kneedde ik het deeg helemaal met de hand, maar dit bleek een ambacht op zich te zijn! Dat is niet zo makkelijk om een zelfgemaakt broodje te bakken. Nu hebben we sinds een tijdje een tweedehands broodbak machine en die doet het moeilijke werk voor je. Maar zo staat er wel geregeld een vers broodje 's ochtends op ons te wachten. Het maakt dat je bewuster bent van het brood dat je dagelijks eet. Daar zorgde de moestuin van dit jaar ook wel voor. Ook dat was een project waarin we ontdekten dat er heel wat vakmanschap bij komt kijken. In onze supermarkten is eten soms zover van ons af komen te staan, dat we soms vergeten waar het vandaan komt en wat er voor gedaan is. In die zin zouden onze voorouders het eten misschien wel op meer waarde hebben geschat dan dat wij dat soms doen. Veel gemeenteleden zullen die tijd van vroeger ook nog kennen. De huidige generatie kan daar veel van leren!

We zijn erg dankbaar dat we dit jaar naar de kerk konden gaan, ondanks de epidemie. En dankzij het geweldige oppasteam kon ook Boukje dit jaar heel geregeld naar de kerk gaan. Daar zijn we erg dankbaar voor. Het is fijn dat Boukje met Obed ook naar gemeentelijke activiteiten kon gaan, zoals naar de dorpskamer.

Ook zagen we Obed in het afgelopen jaar een enorme groei doormaken. Als we foto's terugkijken van een kleine baby in april, zijn we soms verbaasd dat we nog geen jaar verder zijn. En nu is Obed een wandelende dreumes! Wat een wonder!

De start van de kinderclub was ook een hoogtepunt. Ook de opening van de dorpskamer was een feestelijk feit. Een jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat het zo zou lopen.

De afgelopen maanden heb ik stage gelopen in de gemeente van Akkerwoude bij ds.Otter. Ik ben in de gemeente een paar keer voorgegaan, en mijn preken werden besproken met medestudenten, gemeenteleden uit de stageplaats en docenten. Het was een mooie periode! De komende maanden zullen meer in het teken staan van college volgen. De vrijdag blijft (waarschijnlijk) de studiedag.

Op deze manier bent u weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in de pastorie. We kijken ook uit naar het komende jaar. De afgelopen maanden waren toch wel erg gevuld. De opstart van de dorpskamer, het stagelopen en de drukke kerstperiode vielen samen. Daarom hopen we als gezin de eerste dagen van januari (3 tot 7 januari) even weg te gaan, en bij familie te logeren. We wensen u allen een gezegend nieuw jaar toe!

Hartelijke groet, J.van den Berge

Uit de Kerkenraad

Corona.

In de winter zijn de omstandigheden voor virussen gunstiger om zich te verspreiden dan in de zomer. Dat is helaas ook voor het corona virus het geval. De zorg voor zieken wordt de laatste weken dan ook opnieuw zwaar belast; niet alleen met zieke ongevaccineerde patiënten maar helaas ook met een aantal gevaccineerde mensen. Dat betekent dat u, óók wanneer u bent gevaccineerd, toch moet uitkijken in de omgang met anderen!

Voor onze gemeente betekent dit dat we in de omgang met elkaar weer een aantal regels moeten opvolgen om besmetting van anderen en van onszelf te voorkomen:

1. Houdt 1,5 m afstand in de kerk (wettelijk verplicht!)
2. Draag een mondkapje wanneer u zich verplaatst in de kerk: dus zowel bij het binnenkomen én bij het verlaten van de kerk.
3. Zingen is gelukkig (nog) wel toegestaan maar met het dringende advies om ingetogen te zingen.
4. Blijf thuis bij klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of smaakverlies en beleef de kerkdienst met ons mee via internet (Kerkdienst Gemist, Sebaldeburen). Fijn dat een dergelijk technisch hulpmiddel er is in deze tijd.

Omwille van corona heeft de kerkenraad besloten dat alleen de ouderling van dienst en de predikant in de consistorie verblijven tot de kerkdienst begint. De overige ambtsdragers nemen bij aankomst direct plaats in de kerk.

Gebouw Irene.

Wie recent in gebouw Irene is geweest heeft gezien welke transformatie ons gebouw aan de binnenkant heeft doorgemaakt! Het interieur is groots aangepakt en doet nu eigentijds warm en gezellig aan. Doel was om er een multifunctioneel gebouw van te maken waar zowel de gasten van de Dorpskamer van onze pioniersgroep fijn ontvangen kunnen worden maar waar ook onze eigen gemeente activiteiten plaats kunnen vinden en bijv. jeugdclubs en zondagschool uit de voeten kunnen. Ook voor de verhuur aan derden (verjaardag, cursus) is het heel geschikt.

Iedereen die zich heeft ingezet en heeft bijgedragen aan deze grondige opknapbeurt héél hartelijk bedankt!

Jaarvergadering

Veel later dan gewoonlijk vond op 4 november j.l. de Jaarvergadering van onze gemeente plaats in het al deels vernieuwde gebouw Irene. We kijken terug op een fijne bijeenkomst waar velen van u aanwezig waren.

Ook was het goed de trouw van de Here te ervaren door onder het voorlezen van het Jaarverslag 2020 je te realiseren hoeveel mooie dingen er gebeurd zijn in het deel van Gods Koninkrijk dat Sebaldeburen heet.

Weerklank

Op de Jaarvergadering is de vraag aan de orde gesteld wat u vindt van de zangbundel “Weerklank”. Deze zangbundel is samengesteld door acht predikanten, een leerkracht, een neerlandicus en twee musici uit de kring van de Gereformeerde Bond (GB) en werd in 2016 gepubliceerd. U vindt in de zangbundel naast 150 Psalmen ook maar liefst 618 liederen die passen in de traditie van het (hervormd) gereformeerd belijden. Veel liederen zijn afkomstig uit andere zangbundels, waaronder de Hervormde bundel uit 1938 die wij momenteel in de kerkdienst gebruiken.

Het aantrekkelijke van de bundel Weerklank is dat de gebruikte taal in de liederen begrijpelijker is gemaakt wanneer dat nodig is.

De kerkenraad overweegt om een predikant die een gezang wil laten zingen tijdens de kerkdienst, toestemming te geven om één gezang uit de bundel Weerklank te kiezen. Zo kunnen we gaandeweg merken hoe de zangbundel ons bevalt.

Voor wat betreft het zingen van Psalmen in de kerkdienst is het voornemen om de Psalmen in de oude berijming te blijven zingen zoals we dat nu ook doen, dus de Psalmen uit de berijming van 1773. De bundel “Weerklank” is in te zien in de pastorie bij br. van den Berge. De kerkenraad komt hier later op terug.

Dorpskamer

Hierover leest u elders in dit nummer meer. Toch ook even vermelding in deze rubriek omdat de kerkenraad blij is dat het initiatief door pioniersgroep “De Verbinding” nu gerealiseerd is. Voor iedereen uit de omgeving van Sebaldeburen die dat wil (daar hoeft je geen lid van onze gemeente voor te zijn) is warme koffie, gezelligheid en een luisterend oor te vinden in de Dorpskamer op donderdagavond en vrijdagmiddag In gebouw Irene!

Hoe mooi is het dat de Here in deze tijd van corona ons toch nog zoveel gelegenheden geeft om elkaar te ontmoeten rondom zijn Woord, en gelegenheden schept om met elkaar gemeenschap te vieren en voor elkaar te zorgen. Laten we Hem danken voor die zegeningen.

Namens de Kerkenraad,

Leo Meijndert

Mededeling van de kerkvoogdij

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Hervormde gemeente Sebaldeburen een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze brief zal u in de loop van het 1^e kwartaal 2022 overhandigd worden. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Uw financiële bijdrage is geheel bestemd voor onze eigen gemeente. Uw bijdrage is hard nodig, want die maakt het mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen.

Terugblik actie Kerkbalans 2021

Voor dit jaar is een bedrag toegezegd van ruim Euro 15.000. Het grootste deel hiervan is al ontvangen, waarvoor heel hartelijk dank.

Toch hebben een aantal leden het door hun toegezegde bedrag nog niet overgemaakt. Graag brengen wij dit bij u in herinnering. We hebben deze gelden ook hard nodig.

Mogelijk is het u ontschoten en verzoeken wij u om het door u toegezegde bedrag alsnog over te maken. In de volgende editie van 'Tekenen van leven' hopen wij u de definitieve stand van de actie Kerkbalans 2021 bekend te maken en zullen wij ook het totaal toegezegde bedrag voor de actie Kerkbalans 2022 vermelden.

Collectes tijdens de coronacrisis

Nu het coronavirus weer in alle hevigheid om zich heen grijpt en dit de overheid ertoe heeft gebracht de maatregelen aan te scherpen, merken we dat het kerkbezoek ook weer afneemt. Regelmatig missen we leden, die normaal gesproken fysiek aanwezig zijn. Hier is uiteraard begrip voor, want iedereen reageert op zijn/haar eigen wijze op deze crisis. Maar het heeft wel als gevolg, dat de collecte inkomsten hierdoor afnemen. En dat is toch wel een punt van zorg. De uitgaven lopen gewoon door, maar de inkomsten nemen af. We willen dit toch even bij u onder de aandacht brengen. Besluit u om niet naar de fysieke dienst te komen, maak dan uw bijdrage aan de collecten over op het banknummer van de diaconie en kerkvoogdij. Deze kunt u vinden op de website of in 'Tekenen van leven'. We hopen op uw begrip voor deze oproep.

Collecten kerkvoogdij

Maand	reguliere collecten	extra collecten	via de bank
september	€ 185,97		€ 30,-
oktober	€ 291,90	€ 45,40	€ 85,-
november	€ 225,45		€ 95,-
	dankdag	€ 819,-	
Giften via de bank	De Verbinding	Internetuitzending	
september	€ 60,-	€ 150,-	€ 200,-
oktober	€ 110,-		
november	€ 85,-		

Namens de kerkvoogdij hartelijk dank!

Diaconie

Eind opbrengst van de huis-aan-huis-collecte “Geef Licht”

november 2021



De huis-aan-huis-collecte van Kerk in Actie, voor de ‘opgesloten’ kindertjes in Griekenland, zit er weer op.

De samenwerking tussen de verschillende kerken van Grootegast-Sebaldeburen was weer hartverwarmend en maakt me blij.

De collectebussen zijn geteld en het geld is overgemaakt.

Samen met alle Nederlanders hopen we met deze collecte iets te kunnen betekenen voor deze kinderen-zonder-toekomstperspectief.

De nood in de wereld is zo groot, we weten bijna niet wat we kunnen doen en waar we moeten beginnen....

Daarom zijn we zo blij met alle mensen achter de schermen en de mensen die zeggen: ..”laat mij ook een collecteroute lopen... ik wil helpen”....

Iedereen die zich heeft ingezet om deze collecte tot een goed einde te brengen willen we daarom bij dezen hartelijk danken. En wie weet misschien tot een volgende keer.....

De eindopbrengst van Grootegast-Sebaldeburen 2021 is het geweldige bedrag van: **€ 4154,46.....Gewoon beduust daarvan....**

Mede namens de Diaconie van de Herv. Gemeente Sebaldeburen de Gereformeerde Kerk (vrijgem.) Grootegast de Prot. Gemeente Grootegast-Sebaldeburen
Akkie Jellema

Sponsor kinderen

Er is een kerstkaart verstuurd naar onze sponsor kinderen Sahadatou en Raphael.

Sponsorkinderen kijken erg uit naar post uit Nederland.

Dit zijn de 2 adressen van onze sponsorkinderen.

U kunt een brief of kaart sturen. Op deze brief of kaart schrijft u de naam: **Sahadatou Savadogo** en het registratienummer van het sponsorkind: **75001596**.

Stuur deze post naar:

Association Evangélique D Appui au Développement
01 BP 4326
OUAGADOUGOU 01
Burkina Faso.

U kunt ook een kaart of brief sturen naar **Raphael S. Kamara** en het registratienummer van dit sponsorkind is **88103073**

Stuur deze post naar:

Cotton Tree Foundation
Ahmed Drive 1
Off Sir Samuel Lewis road
Aberdeen FREETOWN
Sierra Leone

Name: RAPHAEL S. KAMARA 8
 Registration number: 88103073
 Partner organisation: _____

Hello sponsor!
I am so happy to make a drawing for you.
Thank you for your support.

DEAR SPONSOR

Thank you for sharing your
 blessing with me Thank you for making the
 world a better place Thank you from the
 bottom of my heart



RAPHAEL S. KAMARA

Matatayikamara

your faithfully
 RAPHAEL S. KAMARA

My Family

(Ned. Vertaling. Hallo Sponsor, Ik ben heel blij dat ik deze tekening mag maken.

Dank u wel voor uw sponsoring.

Beste Sponsor,

Dank u wel dat u uw zegeningen met mij wil delen. Dank uw wel dat u de wereld een betere plek maakt. Ik dank u uit de grond van mijn hart. Met vriendelijke groet, Raphael S. Kamara.

*Collecten diaconie***Reguliere collecten**

September	181,47
Oktober	234,15
November	218,45

Extra collecten

September	103,70	Avondmaal coll Haïti
September	53,50	IZB
Oktober	46,50	Wereld diaconaat
Oktober	98,60	Najaar zending coll GZB
November	81,50	Avondmaal coll Open doors

Allen die hebben bijgedragen aan de collecten hartelijk dank!
De diaconie.

Bankrekening nummer van de diaconie is:
NL 25 RABO 0103538569

Zendings-en Evangelisatiecommissie**Samen zingen**

Onze eerste zangavond was op 10 oktober jl. daarna nog één op 14 november.

Door de coronamaatregelen is alles van de maand december niet doorgegaan, zingen van advents-en kerstliederen de kerstmaaltijd met gemeenteleden.

Op dit moment weten wij nog niet hoe het jaar 2022 verloopt. Het is zeker dat de maatregelen tot half januari vaststaan.

Meer informatie volgt.

Bloemengroet

oktober: mevr.Potstra, Leek
 november: mevr.de Goede, Marum

Ga met God en Hij zal met je zijn

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Namens de Zendings-en evangelisatiecommissie wensen wij u/jullie een gezegend 2022 toe.

Kinderclub De Sleuteldragers

De eerste clubmiddagen zijn geweest. Wat was het leuk en mooi om met een groep kinderen te luisteren naar een Bijbelverhaal! We hebben drie verhalen gehoord binnen het thema 'God houdt van iedereen'. Een van de verhalen ging over Ruth, zij mocht als asielzoeker ook bij God horen.

We hebben kleurplaten van Ruth gekleurd en ook tekeningen gemaakt voor asielzoekerskinderen in ons land. We hebben de tekeningen naar hen opgestuurd. Naast het luisteren naar een verhaal hebben we ook gezongen, spelletjes gespeeld en geknutseld. Het waren hele mooie middagen en we zien erg uit naar het komende seizoen!

Elke derde zondagmiddag van de maand is er kinderclub in gebouw Irene. De tijd is van 14.00 - 15.30. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn van harte welkom! Wilt u als gemeentelid een keer komen kijken? Dan bent u ook hartelijk welkom! De komende clubdata zijn: 16 januari, 20 februari en 20 maart.

Hartelijke
groet,
het team van de
Sleuteldragers



Nieuws van het pioniersteam: "De Verbinding"

Wat is het in gebouw "Irene" gezellig geworden!

Na weken van vergaderen, afspraken maken, klussen en verven, schoonmaken en de inrichting bij elkaar sprokkelen o.a. via Marktplaats en Ikea, mag het resultaat gezien worden.

Hartelijk dank aan iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen!

Eén van de initiatieven van de Pioniersplek kon hierdoor per 1 december worden gestart: "De Dorpskamer"

We hebben eerst wat gearzeld om de Dorpskamer midden in coronatijd op te starten, maar van de overheid mogen buurthuizen, inloophuizen en vergelijkbare projecten gewoon open zijn, ook in de avond.

Juist om eenzaamheid te verminderen en verbinding tussen mensen onderling te bevorderen.

En ontmoeting en verbinding is nu precies wat het pioniersteam op het oog heeft!

Dat komt ook tot uitdrukking in de naam die de pioniersplek sinds kort draagt: "De Verbinding". De vader van Mirjam van Dijke heeft een mooi logo voor ons ontworpen. Aan één van de wanden in "Irene" hangt een schilderij (bekijkt u het maar eens) dat hij hierbij heeft geschilderd. Daarin wordt het logo uitgebeeld en uitgelegd. De V (van Verbinding) is zichtbaar in de boeg van een schip. De schakels van de ketting verbinden het schip met het anker. Verankert in de vaste bodem van het evangelie; houvast in Christus. Zo wil pioniersplek "De Verbinding" zijn: als schakels, die samen een ketting vormen. De kerk van Sebaldeburen, mensen die elkaar willen vasthouden.

Ontmoeting en verbinding dus tussen ons en mensen uit het dorp Sebaldeburen en omgeving. In de gewone en alledaagse dingen van het leven, zoals een luisterend oor bieden, gezellig een kopje koffie met elkaar drinken, een spelletje doen, elkaar liefde en steun geven.

God geeft ons zoveel zegeningen; we mogen daarvan in dankbaarheid delen met anderen.

Om, in navolging van Christus, Zijn licht te verspreiden in deze donkere wereld.

We mochten de afgelopen weken op de donderdagavond en de vrijdagmiddag verschillende mensen uit Sebaldeburen en omgeving in de Dorpskamer ontmoeten bij een kop koffie of thee. Een opkomst om dankbaar voor te zijn in deze beginfase. Er zijn altijd 2 of 3 vrijwilligers vanuit het pioniersteam aanwezig. Komt u gerust eens even kijken!

Inmiddels is vanaf september kinderclub "De Sleuteldragers" elke 3e zondag van de maand bij elkaar geweest. Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen.

Het pioniersteam komt regelmatig bij elkaar in "Irene" onder de deskundige leiding van onze voorganger/pionier, om te bidden, voor Bijbelstudie en om alle zaken rondom pionieren te doordenken en ook praktisch vorm te geven.

Sinds kort is er een website waar u meer informatie kunt vinden over "De Verbinding": www.deverbinding-sebaldeburen.nl Heeft u geen internet: u kunt voor vragen ook altijd terecht bij de mensen van het pioniersteam.

Namens het pioniersteam u allen een goed en gezegend 2022 toegewenst!

Netty Toes

De uitwerking van de komst van het Kind van Bethlehem in ons

De God die gesproken heeft: Licht schijnt in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere, die Geest is.

Daarom zij Gode gedankt, die ons, ondanks onze tekortkomingen en zwakheden, te allen tijde in Christus doet zegevieren.

Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën en maakt een recht spoor met uw voeten opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid rake, doch veeleer geneze,

Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus de Voleinder van ons geloof.

Dan richten we onszelf niet meer op onze zwakheden, maar vestigen ons oog op de nieuwe mens in ons, in het aangezicht van Christus.

H.Harms

Verjaardagen 75+

januari	--	
februari		
07	mevr.M.Bouwma-Zwama Zandbalk 4, 9861 TC	Grootegast
16	dhr.H.Boerema Irenestraat 11, 9862 TR	Sebaldeburen
maart		
24	mevr.A.v.d.Meer De Klinckert 48, 9861 BL	Grootegast

Wij wensen u, met allen die bij u horen, een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Blijf bij mij Heer, want 'd avond is nabij.
De dag verduistert, Heere blijf bij mij!
Als and're hulp m'ontbreekt, geluk m'ontvliedt
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!*

ROOSTER KINDEROPPAS HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

Datum	Naam	telefoon	locatie
09 januari	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene
23 januari	Mirjam van Dijke	06-31085315	geb.Irene
06 februari	Grietje v.d.Molen	0594-632257	geb.Irene
20 februari	Froukje van Sllooten	0594-612490	geb.Irene
06 maart	Liesbeth v.Woudenbergh	0594-503662	geb.Irene
20 maart	Trijnje Sloots	06-11094308	geb.Irene
03 april	Ietje Oost	0594-611984	geb.Irene
17 april	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene
01 mei	Mirjam van Dijke	06-31085315	geb.Irene

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Reserve oppas: Dirk Toes, tel. 06-15493251 of

dirktoesd@gmail.com

Contactpersoon kinderopas: Netty Toes-Groenendijk,

tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

Dank voor meeleven en gebed.

We willen u hártelijk bedanken voor alle meeleven dat we van u mogen ervaren in het ongeluk dat ons trof toen onze schoonzoon Victor Verhulst een scooterongeval kreeg. Afgelopen zomer is hij getrouwd met onze dochter Caroliene en nu was hij druk met de verbouwing van hun pas gekochte huis. Victor liep bij het ongeluk een breuk in zijn schedelbasis op en daarbij zeer ernstig hersenletsel. De eerste dagen werd gevreesd voor zijn leven. God dank werd hij gespaard en nu nog maar 3 weken verder is hij al goed aanspreekbaar en kan hij weer wat rondlopen.

We ervaren dat als een verhoring van de gebeden van velen die voor Victor hebben gepleit op Gods gunst en goedheid. Laten we met elkaar nu ook Hem danken voor dit ontvangen herstel!

Afgelopen week is Victor overgeplaatst naar een revalidatie instelling. Hij zal daar nog een lange weg moeten gaan, waarschijnlijk maanden lang, en met een onzekere uitkomst. Maar hij gaat samen met zijn vrouw in het vertrouwen dat de Here met hen meegaat; en dan komt het goed. Hoe dan ook.

L.Meijndert

Kerstgroet

De Hervormde gemeente van Sebaldeburen ontving een kaart met onderstaande tekst:

Kracht van de Heere gewenst in alle omstandigheden, in deze roerige tijden.

Zegen en groet fam.Ds.J.Hoekman.

Preekrooster 2022

januari

datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden/ extra coll.
02	09.30	ds.N.F.L.de Leeuw	O.Pekela	werelddiac.
09	09.30	prop.E.C.de Waard	Driezum	
16	09.30	ds.J.A.Mol	Driezum	kerkvoogdij
23	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		
30	09.30	ds.H.J.C.C.J.Wilschut		voorber.H.A.

februari

datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden/ extra coll
06	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		H.Avondmaal Avondm.coll.
13	09.30	ds.K.H.Bogerd	Wouterswoude	
20	09.30	ds.W.v.d.Wind	Vlagtwedde	kerkvoogdij
27	09.30	ds.N.Noorlander	Onstwedde	

maart

datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden/ extra coll.
06	09.30	dhr.L.J.Blees	Dorkwerd	voorj.zend.coll.GZB
09	19.00	J.C.A.v.d.Berge	biddag	coll.biddag
13	09.30	ds.N.M.v.Ommeren	Drachten	
20	09.30	ds.G.deFijter	Kampen	
27	09.30	ds.J.Harteman	Kampen	kerkvoogdij

Informatie

Privacywetgeving

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

Testamentaire beschikking

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

Postadres Hervormde gemeente

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

Website

www.hervormdsebaldeburen.nl

Bankrekeningnummer

Bankrekening van de **Hervormde gemeente Sebaldeburen** is:
NL 95 RABO 0323701507.

Bankrekeningnummer van **de diaconie** is:

NL 25 RABO 0103538569

Kopij Teken van Leven

De kopij voor Teken van Leven 2^e kwartaal 2022 kan tot en met 23 maart worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema
e-mail:janbronda@gmail.com

Adreswijziging

Mevr.J.Gjaltema-Cruiming, Sportlaan 1b te Marum is verhuisd naar:
De Hoorn, Nachtegaalstraat 2, 9363 GB Marum.

CONTACTADRESSEN

kerkelijk werker/pionier:

dhr.J.C.A.v.d.Berge
 Kerkweg 2
 9862 TJ Sebaldeburen
 tel. 0594-612076
 e-mail:
jcavdberge@outlook.com

ouderling/kerkrentmeester

dhr.J.H.Huizinga
 Hoge Voetpad 4
 9822 BD Niekerk
 tel. 0594-502410
 e-mail: jhuizinga@ziggo.nl

diaken/penningmeester

dhr.W.J.v.Slooten
 Verl.Kerkweg 8
 9862 TG Sebaldeburen
 tel. 0594-612490
 e-mail:slooten.f@live.nl

organiste/hoofdkoster:

mw.A. Bonnema
 de Noord 16
 9861 AN Grootegast
 Tel.0594-612921
 e-mail: a.a.j.bonnema@home.nl

zendings-en evang.comm.:

mw.S.A.Huizinga
 Hoge Voetpad 4
 9822 BD Niekerk
 tel. 0594-502410
 e-mail: jhuizinga@ziggo.nl

ouderling:

dhr.L.Meijndert
 Langestraat 97
 9804 PJ Noordhorn
 tel.0594-507468
 e-mail: lemeijndert@kpnmail.nl

ouderling/kerkrentmeester

dhr.D.J.Toes
 Ommelandenstraat 12
 9351 EL Leek
 Tel.06-15493251
 e-mail:dirkjtoes@gmail.com

diaken

dhr. J.H.Woudenbergh
 Zandumerweg 68
 9821 TH Oldekerk
 tel.0594-503662
 e-mail:woudenbergh@xs4all.nl

**scriba, beheer ledenbestand,
webmaster:**

dhr.A.P.Verbree
 Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
 tel.0594-506075
 e-mail: seballeden@gmail.com

gebouw Irene:

mw.T.Sloots-Knooihuizen
 Sebaldeburen
 tel.06-11094308
 email:trijniesloots@hotmail.com

