



TEKEN VAN LEVEN

INFORMATIEBLAD

HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

Jaargang 34

april, mei, juni 2022



Meditatie

Leiderschap

Januari 2022 startte ik met het vak leiderschap voor de studie predikantschap aan de PTHU in Groningen. Voor dat vak moesten wij een bekend boek lezen over leiderschap (van de auteur Alexander Haslam). Dat boek is bekend geworden, omdat het tegenover de oude manier van leiderschap een nieuwe manier van leiderschap heeft gezet. Vroeger dacht men dat goede leiders gewoon sterke mensen waren. Je werd geboren als een leider, of niet. Volgens die gedachte, zijn er gewone mensen en bijzondere mensen, leiders, met bepaalde gaven en talenten om een goede leider te zijn. Leiders zijn volgens die theorie, mensen die er met kop en schouder bovenuit steken.

Het boek vertelt dat door de geschiedenis dat idee van leiderschap eigenlijk in duigen gevallen. Alles wat er in de afgelopen 100 jaar is gebeurd, heeft er voor gezorgd dat mensen daar eigenlijk niet meer in geloven (in het Westen?). Mensen zijn teleurgesteld in grote ‘leiders’ die veel hebben teweeggebracht, maar dan op een verkeerde manier. Denk maar aan de tweede wereldoorlog. Vandaag de dag is goed leiderschap daarom niet gebaseerd op 1 bijzondere persoon, maar is er veel meer aandacht voor de groep die geleid wordt, de omstandigheden, e.d. Vandaag de dag wordt bijvoorbeeld niet 1 mens als leider beschouwd, maar ook de groep zelf. Door een open gesprekscultuur, kunnen mensen samen leiding geven.

U begrijpt wel dat leiderschap iets heel actueels is. Kijk maar naar de situatie in het Oostblok. Hoe eigenlijk 1 man zorgt voor heel veel problemen en verdriet. Een andere manier van leiderschap zou daarom voor bepaalde landen niet verkeerd zijn. Tegelijkertijd is het maar de vraag of leiderschap zoals wij dat nu gewend zijn geraakt in Nederland de beste vorm van leiderschap is. Want wat de groep zegt of doet is natuurlijk ook niet altijd even wijs.

Als je je mening alleen maar laat afhangen van waar (een meerderheid van) de groep naartoe wil, kan dat ook wel eens verkeerd aflopen.

In de Bijbel is Jezus Christus de leider bij uitstek. Hij kwam Zijn koninkrijk hier stichten en deed voor hoe we met elkaar zouden omgaan. Hoe gaf Hij dan leiding aan mensen? Zijn manier van leiderschap is ook wel ‘dienend leiderschap genoemd’. En dat dienen ging zo ver, dat Hij niet alleen voeten waste, maar zelfs wilde lijden en sterven voor de anderen. Hij heeft Zijn leven gegeven voor de Zijnen. In Jezus Christus zien we een leider die God de Vader op het oog heeft, om Zijn wil te doen. Maar die ook Zijn onderdanen lief heeft, met zo’n grote liefde, dat het Zijn eigen leven kost. Dat deed Hij om mensen te brengen bij God de Vader. Om hen te kunnen laten toetreden tot het Koninkrijk. Wat een visie. Hij wilde geen mensen uitsluiten, of juist insluiten met geweld, maar gaf Zijn eigen leven om mensen te winnen met liefde.

Wij leven vandaag in een land waarin mensen zoekende zijn. Geestelijk leiding geven en krijgen is nodig. Als we afgaan op de cijfers van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau, dan is meer dan de helft van Nederland nu onchristelijk. Vragen overvallen mij. Wat is het doel in het leven, wat is de samenhang zonder God? Zonder Zijn koninkrijk? Wat heeft het leven dan voor zin? Persoonlijk zie ik het gevaar dat Nederland op drift raakt, zonder koers of oriëntatiepunt. Wat kun je varen op de oerknal? Of geven wat algemene humane regels het leven zin? Nee toch? Wat is er mooier in het leven om Christus in het oog te hebben, als Degene die koers geeft om op te varen. Ik heb jou gemaakt, Ik heb jou lief met Mijn leven, Ik ben voor jou gestorven om jou eeuwig leven te geven, Ik geef jou een plekje in Mijn koninkrijk om daar Mijn Vader te eren, zegt Hij in het evangelie. Hij geeft het leven zin, betekenis, doel. Wat een leider, die oog heeft voor de groep en Zichzelf gegeven heeft, zodat wij niet koersloos zouden rondvaren op aarde.

... de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. (Mat. 20:28)

Gemeente(mede)leven

Bij broeder Van der Molen is de situatie momenteel stabiel.

Afgelopen weken zorgde een bacterie in het been van Martin voor een ontsteking, maar gelukkig is die ontsteking na een behandeling in het ziekenhuis verholpen. Wel blijft het spannend wat de uitslagen van scans zullen zijn en het verdere behandelingstraject. We blijven dus bidden om herstel en gezondheid voor Martin, maar ook kracht en wijsheid voor Grietje en de rest van de familie.

We zijn dankbaar dat mevrouw Potstra en anderen na een langere periode weer in de kerk konden zijn. Het is prachtig om op zondagmorgen samen in de kerk te zijn, en het is ook heel mooi wanneer mensen die daarnaar verlangen ook daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn.

We blijven denken aan mensen die (nog) niet naar de kerk kunnen komen om welke reden dan ook, zoals mevr. Ritsma, dhr. Wegman, dhr. Postema, e.a.. In gebed – en hopelijk ook op andere manieren – blijven we met hen verbonden.

In memoriam

Op 2 maart 2022 is dhr. Klaas Bouwma, man van Martje Bouwma-Zwama, overleden in de leeftijd van 69 jaar. Na een ziektebed van enkele maanden, waarin hij kampte met kanker, is hij thuis overleden. Klaas kwam uit een gezin van 9 kinderen en was 43 jaar getrouwd met Martje. Op 7 maart is in beperkte kring afscheid genomen van Klaas in crematorium Waldhof. Onze voorganger heeft daar een afscheidswoord gesproken aan de hand van de rouwkaart. Op de kaart stond namelijk geschreven ‘‘Jij stond altijd voor iedereen klaar.’’ Dit werd ook naar voren gebracht door familie en vrienden. Klaas werd door hen getypeerd als iemand die handig was en altijd bereid was om te helpen bij een klusje. Klaas was geen type van veel woorden, of iemand die graag naar school ging, maar een man met twee rechterhanden. Mooi dat de herinnering aan Klaas behulpzaamheid op dat moment gedeeld kon worden. In het afscheidswoord werd ook gesproken over de musjes die op de kaart staan afgebeeld. De musjes die te vinden zijn in de tuin aan de Zandbalk 4.

Mussen die ook te vinden zijn in de Bijbel, in Psalm 84.

In dat lied wordt aangegeven dat musjes mogen schuilen in het huis van God. En daarmee wordt aan ieder mens de uitnodiging gedaan om te schuilen bij de hemelse Vader, om bij Hem een plekje te vinden en thuis te komen. Dat biedt troost in verdriet en een uitkomst wanneer wij verlangen naar rust.

Uit het pioniersteam

Als pioniersteam komen we ongeveer elke drie weken samen. De ene keer hebben we een vergadering, een andere keer hebben we een Bijbelstudie met elkaar. Het is fijn en goed om elkaar als team beter te leren kennen en ook samen de Bijbel te ontdekken. Het zijn altijd heel waardevolle ontmoetingen. De laatste keer was Henk Boerman er ook. Hij is werkzaam bij de IZB en kwam een vergadering bijwonen. Hij heeft met ons vooruit geblikt naar de komende drie jaar. Want deze zomer is het pionierswerk al bijna drie jaar bezig. Wat is er gebeurd? Waar verlangen we naar? Dat waren goede dingen om samen uit te spreken. Als u ideeën heeft van wat het pioniersteam zou moeten doen/oppakken in de toekomst, dan horen we die graag. Ideeën zijn altijd welkom.

Er is in de afgelopen tijd heel veel gebeurd. De dorpskamer is opgeknapt en geopend. Elke donderdagavond en vrijdagmiddag zijn mensen welkom voor koffie, thee en een luisterend oor. We zijn dankbaar voor alle bezoekers die deze momenten bezoeken. Op de donderdagavond is er een keer in de twee weken ook een maaltijd vooraf. We kijken terug op heerlijke en gezellige maaltijden. Veel dank voor het vele werk van de vrijwilligers. Er is een minibieb bij het huis van de familie Sikkema. Mensen kunnen hier bij het langs wandelen even stoppen en gratis een boek lenen/pakken. Ga hier gerust eens een kijkje nemen. Goede boeken zijn welkom. Ze kunnen ingeleverd worden bij Jelle en Heyltje Sikkema.

Natuurlijk vergeten we de activiteiten niet die al langer lopen: de Samen Zingen avonden, de Vakantie Bijbel Week en kinderclub en de kerstmaaltijden bijvoorbeeld.

Als we zo terugblikken zijn we erg dankbaar. We bidden ook om zegen, enthousiasme en leiding van onze God bij het vervolg van de pioniersactiviteiten. Het gebed is onmisbaar. We roepen u daarom allemaal op, om dit werk in uw gebeden aan te halen.

Verder is het eerste contact met de Oekraïense vluchtelingen gelegd. Vrijwilligers uit het pioniersteam en uit de omgeving bezoeken om de beurt een middag de vrouwen en kinderen. Heeft u eenvoudige spelletjes of buitenspeelgoed voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, zouden de vrijwilligers dit dan mogen gebruiken voor de Oekraïense kinderen? U krijgt dit dan daarna (tzt) weer terug. Let er wel op dat het eenvoudig speelgoed moet zijn, waar niet veel uitleg voor nodig is. U kunt dit inleveren bij de pastorie.

De Vakantie Bijbel Week hoopt weer gehouden te worden. Als vanouds wordt dit gehouden in de eerste week van de zomervakantie. We zullen u later informeren wat u weer kunt sparen aan materialen. De vorige keer was dat een groot succes, dat waarderen we erg! Voor nu weten we al dat we restjes wol erg op prijs stellen. We hebben het nu nog niet nodig, maar u kunt het tegen de zomer inleveren. Kent u mensen in uw omgeving die mee willen helpen? Dat zouden we erg op prijs stellen!

Uit de pastorie

De lente komt er weer aan! En dat hebben we al vroeg gemerkt in de tuin van de pastorie. Al in februari kwamen de eerste gele bloemetjes omhoog en nu staan er veel mooie blauwe bloemetjes, maar ook narcissen en sneeuwkllokjes. Wat is het toch elke keer weer een wonder, als alles weer gaat bloeien! Het is ook erg genieten dat Obed nu voor het eerst in de tuin kan spelen. Vorige zomer kon hij kruipen, maar dat is op tegels toch een beetje lastig. Er moest natuurlijk ook een zandbak komen waar hij in kan spelen, en daar vermaakt hij zich graag! Hij gaat graag op onderzoek uit in de grote tuin, dus we zijn blij dat diaken van Slooten twee hekjes heeft gemaakt bij de tuin. Het is mooi om te zien hoe de wereld voor hem steeds meer open gaat. Daar leer je als volwassene ook heel veel van.

Het voorjaar heeft iets uitbundigs en iets vrolijks. Schril contrast is dan wel de oorlog in Oekraïne. We leven in een gebroken wereld door de zonde van ons mensen. Wat is het fijn dat we als christenen iets mogen laten zien van Gods genade door dit alles heen. Dat Hij mensen wil aanraken en met Zijn liefde wil vervullen. Zijn Koninkrijk komt, door alles heen. We zijn ook erg blij dat er contact is met de Oekraïense vluchtelingen in het dorpsgebouw. We hopen en bidden dat ze een fijn verblijf hebben in ons dorp. Boukje is de afgelopen weken ook begonnen met het bezoeken van Afghaanse vrouwen die in de legerkazerne in Zoutkamp verblijven. Dat is erg mooi om te doen. Langzaam aan beginnen ook de voorbereidingen van de Vakantie Bijbel Week. Voor Boukje is dat een van de hoogtepunten van het jaar, maar er gaat ook veel tijd in zitten. Het is erg fijn dat we een geweldig team hebben, met wie we dit samen op poten zetten!

Met de studie gaat het goed. Het eerste blok met colleges over ‘leidinggeven’ is net achter de rug. In de laatste week van maart zijn er 3 studiedagen in Elspeet. Hierna volgt een periode van stageopdrachten. Gelukkig is het mogelijk dat ik dit uitvoer in onze hervormde gemeente te Sebaldeburen. We hopen op een gezegende en leerzame periode.

Uit de Kerkenraad

Corona.

“Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt” zegt een tegeltjes wijsheid. Twee jaren heeft de besmettelijkheid en ziekmakende kracht van het corona-virus de samenleving en de kerkelijke gemeenten beperkingen opgelegd in de omgang met elkaar. Zowel het bezoeken van de kerkdiensten als het samenkomen voor bijbelstudie en andere gemeentelijke aangelegenheden werden daardoor ernstig beperkt. Wat is het dan fijn om weer zichtbaar én voelbaar samen gemeente te kunnen zijn door elkaar weer te ontmoeten rondom Gods Woord en Hem met elkaar weer lof toe te kunnen zingen tijdens de erediensten! Laten we God danken daarvoor.

Jaarvergadering.

De jaarvergadering van onze gemeente is gepland op D.V. *donderdag 28 april a.s. om 14:00h in gebouw Irene.*

We rekenen op veel belangstelling want naast een terugblik over het afgelopen jaar zullen ook veel plannen besproken worden die in de nabije toekomst liggen en waar we uw mening graag over willen weten of u daarvan op de hoogte willen stellen. Bovendien is het fijn om elkaar weer als broeders en zusters te ontmoeten en met elkaar bij te praten.

Is vervoer voor u een probleem? Laat het ons weten, dan zorgen we ervoor dat u opgehaald en weer thuisgebracht wordt!

Pioniersplek“De Verbinding”.

De PKN ondersteunt in blokken van 2 jaar de activiteiten van pioniersplek “De Verbinding” met een flinke financiële bijdrage. Denkt u daarbij aan een tegemoetkoming in de kosten voor o.m. de Kinder Bijbel club en de Dorpskamer e.d. Vanwege het feit dat in de afgelopen corona-periode veel minder activiteiten konden worden ontplooid dan anders het geval zou zijn geweest, heeft de PKN de periode van 2 jaar ondersteuning vergroot naar ondersteuning voor perioden van 3 jaar.

Recent ontving de kerkenraad het verheugende bericht dat de PKN besloten heeft om ook voor onze pioniersplek in Sebaldeburen het derde jaar subsidie toe te kennen.

In september a.s. eindigt het eerste blok van 3 jaar. Onze kerkrentmeesters zijn druk om een begroting te maken voor het tweede blok van 3 jaar om daarmee voor de komende 3 jaar opnieuw subsidie aan te kunnen vragen. Wilt u bidden voor de voortgang van het pionierswerk dat wij onder leiding van Joost en Boukje van den Berge in ons midden begonnen zijn?

Beleidsdag.

Dinsdag 5 april komt de kerkenraad voor de tweede keer bij elkaar voor een aparte vergadering. Op de agenda staan geen lopende kerkenraadszaken maar we komen dan bij elkaar om samen na te denken over de toekomst van onze gemeente en de pioniersplek “De Verbinding”. Wat vinden we met hulp van Gods Geest belangrijk om de komende jaren in de gemeente te gaan doen?

Hoe kunnen we als gemeente verder geestelijk groeien zodat we dichter bij de Here gaan leven en Hem daarmee eren. Maar ook, hoe kunnen we andere mensen in onze regio bereiken om hen deelgenoot te maken van de blijde boodschap van een verlost leven door het volbrachte werk van de Here Jezus. Deze en andere vragen zullen aan de orde komen.

Na een aantal van deze beleids-bijeenkomsten zal een richting gekozen worden waar we met elkaar naar toe willen gaan. We zullen dat ook met u bespreken natuurlijk en we stellen uw mening daarin op prijs. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een zgn.

‘Beleidsdocument’ voor de komende 5 jaar.

Hebt u ideeën daarvoor? Houdt ze niet voor uzelf, maar deel ze met ons!

Namens de Kerkenraad,

Leo Meijndert

BERICHTEN VAN DE KERKVOOGDIJ

1. Actie Kerkbalans

Zoals aangekondigd in de laatste nieuwsbrief, is de definitieve eindstand van de actie Kerkbalans 2021 uitgekomen op een bedrag van Euro 17.465. Heel veel dank hiervoor; de eindstand is zelfs hoger uitgekomen dan wat totaal via de antwoordformulieren was toegezegd, namelijk Euro 15.365. Dit scheidt moed voor de actie Kerkbalans 2022!

Voor deze actie is tot nu toe aan toezeggingen binnen een bedrag van Euro 12.658. Dit is een mooi bedrag, ook al zitten we daarmee nog 15% onder het gehoopte en begrote resultaat. We zijn dus erg dichtbij! Dit moet toch mogelijk zijn? Want nog niet alle antwoordenveloppen hebben we ontvangen. Op dit moment hebben we 25 van het totaal aantal toegezonden antwoordformulieren van 46 binnen.

Wij doen dan ook een vriendelijk beroep op een ieder die het antwoordformulier nog niet heeft geretourneerd, dit alsnog te doen zodat op korte termijn een totaalstand kan worden opgemaakt. Alvast dank voor uw medewerking.

2. Uitbreiding kerkvoogdij

Binnen de kerkvoogdij hebben wij te maken met talrijke taken. Daaronder vallen het beheer van de roerende en onroerende goederen, het onderhouden van de gebouwen, het mogelijk maken van de erediensten met alles wat daarbij hoort, het coördineren van de vrijwilligers, de werving van de kerkelijke gelden, het voorbereiden en opstellen van de begroting, het betalingsverkeer, het beheer van de begraafplaats enz. enz.

Gezien al deze taken is er al enige tijd behoefte tot uitbreiding van de kerkvoogdij. Met dankbaarheid kunnen wij u meedelen dat broeder Jan Willem van Dijke bereid is gevonden om het kerkrentmeesterschap op zich te nemen. Wij hadden dit al kort aangegeven in de laatste nieuwsbrief, maar toch willen we het nog een keer melden in dit kerkblad.

Wij zijn erg blij met deze uitbreiding en heten Jan Willem van harte welkom binnen het college van kerkrentmeesters. De eerste vergadering met zijn aanwezigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De noodzaak tot uitbreiding is ook ingegeven door het feit dat Stijn Huizinga heeft aangegeven de taken die zij verricht ten behoeve van de kerkvoogdij te willen verminderen. Vanaf deze plaats willen we Stijn ontzettend bedanken voor het vele werk wat zij al vele jaren op de achtergrond tot volle tevredenheid verricht voor de kerkvoogdij en daarmee ook voor het geheel van de kerk in Sebaldeburen. We zullen haar inzet, kennis en enthousiasme zeker gaan missen. Inmiddels heeft er al een gesprek met haar plaatsgevonden welke taken zij overdraagt en welke zij vooralsnog blijft uitvoeren.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Dirk Toes

Collecten kerkvoogdij

Maand	reguliere collecten	extra collecten	giften/via de bank	
December 2021	€ 316,80	€ 207,05	€ 310,-	€ 175,-
Januari 2022	€ 261,60	€ 50,-	€ 10,-	€ 30,-
Februari 2022	€ 181,90	€ 59,65	€ 10,-	€ 60,-
De Verbinding				
December 2021 € 25,-				

Namens de kerkvoogdij hartelijk dank!

Diaconie*Collecten Diaconie*

Reguliere collecten			
December		€	240,40
December per bank		€	150,00
Januari		€	219,75
Februari		€	146,50
Extra collecten.			
December	IZB	€	41,45
Januari	Werelddiaconaat	€	38,00
Februari	Pionieren in Caberg IZB	€	195,00

Allen die hebben bijgedragen aan de collecten hartelijk dank!

Sponsorkinderen

Onderstaand brieven van onze sponsorkinderen.

Raphael Kamara en Sahadatou Savadogo

Alstublieft!

DE BRIEF VAN UW SPONSORKIND
HEBBEN WIJ VOOR U VERTAALD
NAAR HET NEDERLANDS.

Registratienummer: 88103073
Naam kind: Raphael S. Kamara

Hallo sponsor!

Ik ben blij om u te schrijven. Ik groet u met veel liefde. Vandaag wil ik u vertellen over mijn vrienden.

Ik heb 2 vrienden. Hun namen zijn Santigie Fofarah en Morlia Alhati Kanu. Ik heb hen om school ontmoet. We werden vrienden om de kleuterschool. We vinden het leuk om samen te lezen, eten, bidden en spelen. Het leukste aan mijn vrienden vind ik dat ze het fijn vinden om te leren, delen en lezen uit de Bijbel.

Ik wil graag dat u weet dat ik erg dankbaar ben voor uw steun en dat ik voor u bid. Wilt u ook voor mij bidden? Bid alstublieft voor mijn familie, leraren en voor mijn land, overal vrede en ontwikkeling.

Ik zou graag nog willen zeggen dat ik nu in groep 4 zit en ik erg goede resultaten haal. Ik scoorde 85% en had daarmee de 3^e positie in de klas.



Alstublieft!

DE BRIEF VAN UW SPONSORKIND
HEBBEN WIJ VOOR U VERTAALD
NAAR HET NEDERLANDS.

Registratienummer: 75001596
Naam kind: Sahadatou Savadogo

Beste sponsor,

1. Mijn vader: Karim
2. Mijn moeder: Fatimata
3. Mijn broer: Issaka
4. Mijn zus: Simoine
5. -lievelingseten : rijst
-lievelingskleur: roze
-lievelingsactiviteit op school: cultuurdag
6. Mijn school is 1 km van mijn huis
7. Ik ga te voet naar school
8. Hobby's: dansen, spelletjes, tekenen

Goedemorgen beste sponsor,

Hoe gaat het met u? Ik ben in goede gezondheid en mijn familie voelt zich ook goed.
Het schooljaar is goed afgerond en we hebben nu vakantie. We helpen onze ouders met het werk op de boerderij. Het regent nu, en het weer ziet er prachtig uit. Wat is jullie weer of klimaat nu? Heeft het daar laatst geregend?
Bedankt voor jullie steun. Tot ziens!



Zendings-en Evangelisatiecommissie



Samen Zingen

In de eerste maand van dit jaar konden wij nog niet samen zingen vanwege de coronamaatregelen, maar op 13 februari en 13 maart mocht het weer! Op 13 februari heeft RuNaMara medewerking verleend. De bloemengroet ging die zondag naar mevrouw Bouwma-Zwama en de collecte bracht €37,20 op. Afgelopen keer, op 13 maart, hebben we samen paasliederen gezongen; de bloemen waren voor fam. Van der Molen en de collecte leverde het mooie bedrag van €81,20 op.

Komende keren Samen Zingen staan gepland op 10 april, 8 mei en 12 juni.

Broodmaaltijd rond Pasen

Op 8 april bent u van harte uitgenodigd voor een broodmaaltijd in gebouw Irene. De maaltijd begint om half zeven en zal worden vervolgd met een paasviering om half acht. U kunt uzelf voor 5 april opgeven bij mevrouw Trijnie Sloots-Knooihuizen.

Een hartelijke groet namens de zendings- en evangelisatiecommissie!

Verjaardagen 75+

April			
13	mw.Swieringa-Feringa De Klinckert 37	9861 BJ	Grootegast
Mei			
27	mw. S.Boerema-Philips Irenestraat 13	9862 TR	Sebaldeburen
Juni			
03	dhr.M.Zuiderveld Irenestraat 12	9862 TR	Sebaldeburen
25	mw.M.Hoeksema-Nieuwman De Gast 4 K 218	9861 BM	Grootegast

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*God heb ik lief; want die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn smekingen mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.*

ROOSTER KINDEROPPAS HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

Datum	Naam	telefoon	locatie
03 april	Ietje Oost	0594-611984	geb.Irene
17 april	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene
01 mei	Grietje v.d.Molen	0594-632257	geb.Irene
15 mei	Froukje van Slooten	0594-612490	geb.Irene
29 mei	Mirjam van Dijke	06-31085315	geb.Irene
12 juni	Liesbeth v.Woudenberg	0594-503662	geb.Irene
26 juni	Sandy Schriemer/	06-57190233	geb.Irene
26 juni	Netty Toes	06-14537006	
10 juli	Trijnie Sloots	06-11094308	geb.Irene
24 juli	Ietje Oost	0594-611984	geb.Irene

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Reserve oppas: Dirk Toes, tel. 06-15493251 of
dirktoesd@gmail.com

Contactpersoon kinderopas: Netty Toes-Groenendijk,
tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

Efeze 1,17: Opdat de God van onze Heere Jezus Christus de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring, om Hem recht te kennen.

De vertrouwelijke omgang met de Heilige Geest

Je leert iemand pas goed kennen, als je er een vertrouwelijke relatie mee hebt. Je kunt misschien wel veel weten over iemand, zonder die ooit hebt gezien, dat is dan door "kennis over" diegene. We weten veel van de geschiedenis van de zondeval – van Adam en Eva -, van Abraham, van Mozes, van Jozua en anderen, zonder dat we er een relatie mee gehad hebben. Maar relatie is: samengaan. Ja we kunnen veel weten over Jezus en toch geen omgang met Hem hebben. En nu wil de Heere God met ons samengaan. In Jesaja 1:18 zegt de Heere: "Komt laat ons samen richten." In andere woorden: "Ik wil met jullie samengaan." En dit zegt Hij tot gelovigen. Want dit geheimenis is voor ongelovigen verborgen. Dit is de Geest der waarheid, die de wereld niet ontvangen kan. Want zij ziet Hem niet en kent Hem niet. Maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn (Joh. 14:17). Deze relatie beïnvloed je gevoelsleven. Toen de uitstorting van de Heilige Geest plaats vond bracht het veel tumult in de gevoelssfeer. De Heilige Geest wordt je Begeleider en Beschermmer. En Hij geeft ons wijsheid en openbaring aangaande de dingen Gods. In Psalm 32:8 zegt de Heere: "Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die u gaan moet." De Heilige Geest is de kern en de kracht van ons geloofsleven. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij (Hand. 17:28). Door een vertrouwelijke omgang met Hem geeft Hij ons overwinning over de zondemacht. Hem nu die blijkens de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen! (Ef. 3:20-21)

Broeder, Hans Harms.

Opnieuw dank voor uw gebed en meeleven!

Graag wil ik u op de hoogte stellen van de situatie van onze schoonzoon Victor die in november j.l. bij een ernstig verkeersongeluk betrokken was en waarvoor uw voorbede is gevraagd.

In het laatste nummer van Teken van Leven kon ik u goede berichten melden. Lichamelijk begon hij zich toen al goed te herstellen maar de hersenschade die door het ongeluk was ontstaan was nog duidelijk merkbaar.

Dat u met ons en hen meeleeft mochten we ervaren uit uw regelmatige vragen naar de toestand van Victor. Wat hartverwarmend te merken gedragen te worden door gebeden van broeders en zusters in tijden waarin het moeilijk is.

Hoe is het nu? Dankzij het gebed van u en anderen en dankzij de intensieve en goede begeleiding die Victor kreeg in een gespecialiseerd centrum voor mensen met hersenletsel in Woerden kan ik u met blijdschap melden dat hij in februari naar huis mocht en dat hij deze week te horen kreeg dat hij lichamelijk en geestelijk nu zó ver hersteld is dat de behandelingen worden afgesloten!

Heel spannend is het om geleidelijk weer terug te gaan naar zijn oude werkplek en zijn werkzaamheden (technisch en creatief ontwerper in de scheepsbouw) weer te hervatten. Op dat punt blijft begeleiding vanuit Woerden nog beschikbaar.

Kortom, zoals Prediker 3 ons leert, na een tijd van zorgen en verdriet is er nu een tijd om blij te zijn en dankbaar voor geschonken herstel en verhooring van de gebeden. Wilt u met ons blij zijn en mee-danken voor de grote dingen die de Here aan Victor en Caroliene heeft gedaan? Het jonge paar mag nu weer met optimisme de toekomst ingaan; vertrouwend op én zich verheugend in hun hemelse Vader.

Fam. Leo Meijndert

Bedankt

Geachte kerkenraad,

Hierbij wil ik u danken voor onderstaande gift t.b.v. het werk in Limburg:

<i>datum</i>	<i>bedrag in euro's</i>
<i>07-02-2022</i>	<i>250,00</i>

De zondagsschool – wellicht koestert u er ook dierbare herinneringen aan. Het woord heeft een nostalgische bijklank. Toch is de zondagsschool niet iets van vroeger: nog steeds is het bij uitstek een manier om kinderen met het geloof bekend te maken.

Dat zien we in Schoonhoven, een van de gemeenten die ons Focus-traject volgen. Kees Codée trekt daar elke zondag na de dienst op met een groep kinderen. Samen delen ze ontdekkingen en ervaringen met de Bijbel. 'We kijken hoe God in die verhalen en in ons eigen leven werkt. En ik help ze te zoeken naar manieren om hun geloof ook te delen met de kinderen om hen heen.' Hij laat de kinderen bijvoorbeeld nadenken over de vraag of ze voor hun verjaardagsfeestje ook klasgenootjes uitnodigen die niet zo populair zijn. 'De worsteling van kinderen met geloofsvragen is niet heel anders dan die van volwassenen. De leefwereld wel.' Als hij doordeweeks kinderen tegenkomt, is hij net zo goed 'meester Kees'. Hij maakt dan altijd een praatje. 'Ik zie hen als mijn missionaire roeping.'

Mensen, hoe jong ze ook zijn, tot leerlingen van Jezus Christus maken. Dat is onze missie.

Dank voor uw steun aan en uw gebed voor ons werk!

Ring Westerkwartier.

Volgende bijeenkomst in Grootegast op donderdagavond 7 april 2022

Op 7 april komt de RING Westerkwartier weer bijeen in de Goede Herder kerk te Grootegast.

Aanvang 19:30u. We nodigen u hiervoor **allen** uit, m.n.

Kerkenraadsleden.

Het is een vervolg op de bijeenkomst van 17 februari, waar we spraken *over*

“Tijd voor veranderingen”. Met iedereen die is geïnteresseerd proberen we dit nader uit te werken en hopen we een vervolgstap te kunnen zetten. Hartelijk welkom!

Verslag Ringbijeenkomst 17 februari 2022 Zuidhorn

1. Voorzitter ds. Marcus Klomp heet ons welkom, na een lange tijd van “beschermen en bewaren” en is verheugd zoveel aanwezigen te mogen begroeten.
Een speciaal woord van welkom voor onze inleider deze avond, ds. Aafko de Vries uit Nijverdal.
De avond wordt begonnen met het lezen van een gedeelte uit Richteren 7, waar Gideon door God wordt geroepen het volk te bevrijden van de Midianieten.
Op bevel van God moet Gideon op wel een heel bijzondere wijze een keuze maken en houdt hij een leger van slechts 300 man over. Op wonderlijke wijze lezen we dat deze ‘Gideonsbende’ de overwinning behaalt op Midian. Hieruit we mogen leren en vertrouwen dat een kleine groep, met veel creativiteit, tot grootse dingen in staat kan zijn.
We beëindigen de opening met het zingen van Lied 283: 1-4, biddend om nieuwe dromen en zoekend naar het zachte suizen van het woord dat ons verblijdt.

2. Mededelingen: Er hebben in de verschillende gemeentes 19 wijzigingen plaatsgevonden: Er zijn een aantal nieuwe voorgangers en kerkelijk werkers aangetreden.
- Marum: ds. Ineke van den Beukel
 - Leek: ds. Sita Hofstra
 - Munnekezijl: Dhr. K. Smits
 - Dorkwerd en Wijnjewoude: dhr. L.J. Blee
 - Niekerk Oldekerk Faan Enumatil: Begin mei 2022 zal ds. Toos Wolters welkom geheten worden.
 - In Marum beëindigt Harjanne de Boer-Lodewijks binnenkort haar taak als kerkelijk werker wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

3. **Inleiding door ds. Aafko de Vries:** naar aanleiding van zijn boek: “Tijd voor veranderingen”.

De vragen die naar voren komen: Is het nu tijd om te veranderen?

Was dat 20 jaar geleden ook al niet aan de orde? Waarom zou je gaan veranderen?

Kernprobleem is wellicht de onveranderlijkheid van de mensen van de kerkelijke organisatie.

Wat houdt ons als mens, als gelovige en als kerk tegen?

Hoe kan het dat we in de huidige tijd als gelovigen zijn weg gedwaald van de ons in de Bijbel opgedragen **kerntaken**: 1.

De tien geboden

2. De Bergrede

3. De werken van Barmhartigheid.

Dit alles gekoppeld aan de acht zaligspreekingen.

Wanneer we ons dit afdwalen bewust maken komt de vraag: Herkennen we deze situatie bij onszelf en in onze gemeente? Willen we hier verandering in brengen en hoe dan?

In zijn boek “Tijd voor verandering” geeft ds. de Vries ons handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

1. Scheiding van Kerk en Staat: er is dikwijls spanning tussen wat de Bijbel ons leert en wat de overheid voor ons in wetten heeft vastgelegd. Dat kan onze goddelijke opdracht in de weg staan: Hoe gaan we hiermee om?

2. **Macht** kan gebruikt worden vol liefde. Dan zal het geen schade aanbrengen. Echter veelal gaat macht gepaard met angst en verlies van vrijheid en/of geld. Dan brengt macht wel schade toe aan de medemens.
3. **Kerk**: “DE KERK” zou zich bezig moeten houden met alle opdrachten (kerntaken: zie bovenstaand), die ons in de Bijbel worden gegeven om zo Gods Koninkrijk gestalte te geven.

Volgens ds. De Vries moet de kerk zich herbezinnen op haar opdracht. Willen we dat en kunnen we veranderingen aanbrengen in de volgende drie punten?

1. Onze opdracht, de kerntaken
2. Hoe om te gaan met Gods wetten en die van de overheid?
3. Onze kerkelijke organisatie herstructureren?

De ‘Kerk’ is nu versnipperd in allerlei geloofsovertuigingen, zouden we dit kunnen veranderen in per dorp of stadswijk één kerk? We geloven immers in dezelfde God en dezelfde Bijbel?

Je eigen overtuiging mag je houden ook al heeft de ander een andere mening, maar geef elkaar de ruimte (en respect).

Gelukkig is er inmiddels samenwerking tussen de kerken op gang gekomen.

Vragen deze veranderingen om een andere kerkorganisatie met andere benamingen?

Niet alleen de kerkenraad, maar wij allemaal staan immers in ‘het ambt der gelovigen’.

In zijn boek geeft ds. de Vries handvatten om tot een andere structuur te komen.

- Kleinere kerkorganisatie: minder en effectiever vergaderen.
- Kerntaken voor ogen houden.
- Samenwerkingsverbanden zoeken (in het groot) en onderlinge samenwerking waar nodig. (met andere kerken)
- Taken verdelen, maar niet alles tegelijk (Commissie samenstellen).

4. Gedurende de inleiding is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen en wordt er nadere uitleg gegeven.
5. Omdat we over dit onderwerp niet uitgepraat zijn, lijkt het een optie om er op de volgende Ringbijeenkoms over door te praten. Behalve dit ligt er ook nog de belofte om door te praten over het Jeugdwerk.
6. Rondvraag: Er werd aandacht gevraagd voor de * *Actie Plant een Bijbel*; Door potgrond te kopen wordt een deel van het bedrag gereserveerd door de St. Hulp Vervolgde Christenen voor het schenken van Bijbels aan vervolgte christenen. Een actie die aandacht verdient van de kerken.
Verder wordt in Grootegast op de 1^e vrijdag in maart weer de * *Wereld Gebedsdag* georganiseerd. In deze beide acties werken de Geref. Kerk vrijgemaakt Grootegast, de Prot. Gemeente Grootegast-Sebaldeburen en de Herv. Gemeente Sebaldeburen op een prettige manier samen.
*www.planteenbijbel.nl
*www.wereldgebedsdag.nl
7. De volgende Ring Westerkwartier bijeenkomst is vastgesteld op 7 april a.s. te Grootegast.
8. Afsluiting: We werden deze avond door de bevlogenheid van ds. De Vries wakker geschud.
Maar laten we alle goede initiatieven die er nu al zijn niet uit het oog verliezen. Wellicht kan er meer gestructureerd- en samen gewerkt worden.
Laten we ook niet alles tegelijk willen: zoek je kansen! Het boek van ds. de Vries geeft ons daarvoor diverse mogelijkheden.

“Veranderen is niet een reis naar een ver gelegen horizon, maar een terugkeer naar de essentie van je bestaan” (A. de Vries)

Elke gemeente heeft nu voldoende om over na te denken.

Samen zongen we ter afsluiting Lied 834 NLB, ‘*Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!*’.

Ieder wel thuis gewenst en tot ziens op 7 april.

22.02.22. Akkie Jellema, Grootegast

Preekrooster 2022

april

datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden extra coll.
03	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		coll.I.Z.B.
10	09.30	ds.Wilshut	Bovensmilde	voorber.H.A.
15	19.00	dhr.J.C.A.v.d.Berge		Goede vrijdag H.Avondmaal
17	09.30	ds.L.Schaafsma	Nunspeet	1 ^e Paasdag
24	09.30	ds.J.A.A.Geerts	Zalk	kerkvoogdij

mei

datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden extra coll.
01	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		
08	09.30	ds.J.Hoekman	Rutten	coll.H.G.J.B.
15	09.30	ds.M.Jager	Dwingelo	
22	09.30	ds.J.A.Mol;	Driezum	kerkvoogdij
26	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		Hemelvaart
29	09.30	ds.M.Krooneman	Noordhorn	

juni

datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden extra coll.
05	09.30	dhr.J.C.A.Berge		1 ^e Pinksterdag Collecte
12	09.30	ds.Wilshut	Bovensmilde	
19	09.30	dhr.de Vries	Urk	
26	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		kerkvoogdij

Informatie

Privacywetgeving

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

Testamentaire beschikking

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

Postadres Hervormde gemeente

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

Website

www.hervormdsebaldeburen.nl

Bankrekeningnummer

Bankrekening van **de Hervormde gemeente Sebaldeburen** is:
NL 95 RABO 0323701507.

Bankrekeningnummer van **de diaconie** is:
NL 25 RABO 0103538569

Kopij Teken van Leven

De kopij voor Teken van Leven 3^e kwartaal 2022 kan tot en met 22 juni worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema
e-mail:janbronda@gmail.com

CONTACTADRESSEN

kerkelijk werker/pionier:

dhr.J.C.A.v.d.Berge
 Kerkweg 2
 9862 TJ Sebaldeburen
 tel. 0594-612076
 e-mail:
jcavdberge@outlook.com

ouderling/kerkrentmeester

dhr.J.H.Huizinga
 Hoge Voetpad 4
 9822 BD Niekerk
 tel. 0594-502410
 e-mail: jhuizinga@ziggo.nl

diaken/penningmeester

dhr.W.J.v.Slooten
 Verl.Kerkweg 8
 9862 TG Sebaldeburen
 tel. 0594-612490
 e-mail:slooten.f@live.nl

organiste/hoofdkoster:

mw.A. Bonnema
 de Noord 16
 9861 AN Grootegast
 Tel.0594-612921
 e-mail: a.a.j.bonnema@home.nl

zendings-en evang.comm.:

mw.S.A.Huizinga
 Hoge Voetpad 4
 9822 BD Niekerk
 tel. 0594-502410
 e-mail: jhuizinga@ziggo.nl

ouderling:

dhr.L.Meijndert
 Langestraat 97
 9804 PJ Noordhorn
 tel.0594-507468
 e-mail: lemeijndert@kpnmail.nl

ouderling/kerkrentmeester

dhr.D.J.Toes
 Ommelandenstraat 12
 9351 EL Leek
 Tel.06-15493251
 e-mail:dirkjtoes@gmail.com

diaken

dhr. J.H.Woudenbergh
 Zandumerweg 68
 9821 TH Oldekerk
 tel.0594-503662
 e-mail:woudenbergh@xs4all.nl

**scriba, beheer ledenbestand,
webmaster:**

dhr.A.P.Verbree
 Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
 tel.0594-506075
 e-mail: seballeden@gmail.com

gebouw Irene:

mw.T.Sloots-Knooihuizen
 Sebaldeburen
 tel.06-11094308
 email:trijniesloots@hotmail.com