



# ***TEKEN VAN LEVEN***

## **INFORMATIEBLAD**

### **HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN**

**Jaargang 34**

**juli, augustus en september 2022**





## Meditatie

### Open kerk

In deze zomer staan de deuren van de kerk regelmatig open. En als de deuren van de kerk open staan, dan hangt er een paars spandoek voor de kerk met de tekst: ‘De kerk is open. Welkom!’ Of wijzen witte bordjes met zwartgedrukte tekst fietsers en voetgangers er op: ‘Kerk is open’.

Veel mensen moeten het al gezien hebben. Want deze openstelling is begonnen in het voorjaar, toen een Oekraïense vluchteling vroeg of ze van de kerk gebruik mocht maken om te bidden en stil te worden voor God. En bijna elke werkdag is de kerk inmiddels open geweest. En als we de verkeerstellingen van de Provincie Groningen in het dorp Sebaldeburen moeten geloven, dan komen er gemiddeld tussen de vier en vijfduizend auto’s voorbij op een dag die deze teksten zien.

Het is mooi in het gastenboek te lezen dat een open kerk mensen goed doet. Zo schreef een passant uit Grootegast: ‘Ik fietste de kerk als puber altijd voorbij en keek er wel eens naar. Dan ging mijn fantasie over de kerk: hoe is de binnenkant, etc.. Nu samen met mijn eigen puber dochter even langs gefietst en de kerk is open. Fijn dat we welkom zijn.’ Of een andere bezoeker: ‘Wat geweldig dat er in deze hectische tijd nog een kerk open is en dat wij in alle rust naar de Heere mogen gaan om te bidden. Gods zegen toegewenst.’

Op deze manier mensen blij maken kost wat moeite, maar is relatief eenvoudig. Het vraagt wat discipline om op vaste tijden naar de kerk toe te gaan en er is wat inspanning voor nodig om mensen er op attent van te maken, maar veel meer is het niet.

Het zorgt er wel voor dat anderen zich welkom voelen, dat het gebedshuis aanvoelt als een ‘open huis’, dat een beeldbepalend gebouw van Sebaldeburen niet alleen op afstand blijft, maar binnengetreden kan worden.

De huidige openstelling van de kerk kost dus weinig, maar ‘levert veel op’. Toch vinden we het openstellen ook spannend. Zouden er mensen aan de spullen zitten? Wordt er geen schade aangericht? Open zijn, is in zeker opzicht ook altijd een risico. Je geeft mensen vertrouwen, en de meerderheid gaat daar goed mee om, maar het kan ook wel eens een negatieve ervaring opleveren natuurlijk. Gelukkig is dat met het openstellen van het kerkgebouw nog niet gebeurd.

Maar daar zit denk ik wel één van de redenen waarom wij privé ‘open zijn’ naar anderen lastig vinden. Veel mensen onder ons vinden het lastig om dingen voor anderen open te stellen. Spullen, tijd, een huis, en noem maar op. En het moeilijkste is nog wel het open stellen van het hart. Een ander ‘een inkijkje’ laten nemen in wat je denkt, voelt, beleeft. Dat ervaren we al snel als spannend, want wat zou die ander daarmee doen? Hoe zou die ander daar mee omgaan? Dat heeft alles te maken natuurlijk met vertrouwen in de ander, maar ook met jezelf. Jezelf en je spullen open stellen aan een ander: lastig toch? Aan bekenden, laat staan aan onbekenden.

Voor gesloten deuren kunnen goede redenen zijn. Misschien is je vertrouwen geschonden. Heb je iemand door je deuren gelaten die vandalisme heeft gepleegd. Of nog sterker; is iemand jouw gesloten deuren doorgebroken. Dan is het begrijpelijk dat je wat extra sloten op de deuren zet, en ze niet zo maar wagenwijd open zet voor een ander.

Toch is onszelf open stellen nodig. Want dat is wat God aan ons in de Bijbel vraagt. Op zoveel Bijbelplaatsen vraagt Hij eigenlijk: Mag Ik bij jou naar binnen? Wil je Mij vertrouwen en je hart open stellen voor Mij? Zodat Ik bij jou intrek kan nemen en in jou kan wonen?

Jezus zegt zelf in het Bijbelboek Openbaring aan Johannes: ‘‘Zie ik sta aan de deur en Ik klop.’’

Of nog zo’n mooie tekst in Johannes 14, waar zoiets staat als: ‘‘Als iemand Mij liefheeft en vertrouwt, dan zullen Wij naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.’’

De God van de Bijbel is een God die in mensen woont. Hij forceert echter geen deuren, maar vraagt om toegang. Hij wil heel graag in ons komen wonen, maar vraagt wel aan ons om onszelf aan Hem open te stellen. En wat hebben wij daarvoor nodig? Vertrouwen. Geloof. Of in een ander woord: liefde. We hebben liefde nodig voor God, om onszelf voor Hem open te stellen. Want liefde maakt open, geeft vertrouwen. Maar hoe kom je daar nu aan? Hoe krijg je liefde voor God zodat je Hem leert kennen, vertrouwen en geloven?

Liefde ontstaat daar waar je ziet wie Hij voor jou is of wil zijn. En dat zie je bij het kruis. Daar liet God zien ‘‘hoeveel Hij open staat’’ voor de wereld. Hoe graag Hij de mensen op de aarde bij zich heeft. Hoe graag Hij de deuren van het koninkrijk voor hen opent. Dat Hij mensen zo liefheeft, dat Hij Zijn Zoon zond naar de aarde om te lijden, te sterven aan het kruis voor zondaren. Voor vijanden. Hij stelde het liefste en het beste wat Hij had open voor pijn, geweld, vernedering en toorn, omdat Hij de hele wereld toegang wil geven tot het eeuwig leven met Hem. Dat heet openheid. Een openheid die zo ver gaat, dat zij de allergrootste vijanden van harte uitnodigt. En daar Zelfs Zijn eigen leven voor over heeft. Wat een God hé. Wat een open, liefdevolle God?

Een open kerk is goed en relatief eenvoudig. Onszelf open stellen is voor velen moeilijk. Maar als we de openheid van deze God voor ons zien, dan groeien we in openheid naar Hem en naar elkaar. Laten we een open kerk zijn, niet alleen met deuren van hout.

Maar een open kerkgemeenschap, met open harten voor God en de mensen op deze wereld. Omdat we een God hebben die Zichzelf zo heeft opengesteld voor ons, toen wij nog vijanden waren.

## **Gemeenteleven**

Op 21 juni, de eerste dag van de zomer, schrijf ik dit stukje voor 'Teken van leven'. De zomer begint. Een mooi seizoen, het seizoen van vers fruit en groente. Het seizoen van buiten eten, buiten 'leven'. Het seizoen van vakanties en activiteiten. Iedereen zal dit seizoen anders beleven. Er zijn gemeenteleden die ook mogen genieten van het buiten leven, in en om hun huis. Of die deze zomer op reis hopen te gaan. Er zijn ook gemeenteleden die meer aan huis gebonden zijn, door ouderdom of ziekte. Ook aan hen denken we.

In psalm 19 lezen we over hoe we Gods hand mogen zien in de schepping. De schepping is een 'boek' over God. We hopen dat alle gemeenteleden dat dit seizoen een beetje mogen ervaren. We hopen ook dat het Boek der boeken veel zal opengaan bij gemeenteleden thuis. Dat de Bijbel deze zomer een centrale plaats zal hebben, te midden van alle zomerdrukke.

Op het moment dat deze uitgave van Teken van Leven verschijnt zijn er berichten binnengekomen over grote veranderingen in de levens van gemeenteleden. Dat betekent niet dat er geen gemeenteleven is natuurlijk. Of dat er niets bijzonders is gebeurd. Want ook 'de kleine' of 'gewone' dingen in het leven zijn bijzonder. We mogen met elkaar het hele leven delen. Zoals de eerste christenen in het Bijbelboek Handelingen ook deden: "zij hadden alle dingen gemeenschappelijk." Dat is een mooi uitgangspunt voor een zomerperiode waarin er minder kerkelijke activiteiten zijn. Om elkaar op te zoeken, thuis, in de Dorpskamer of op andere plekken en met elkaar het "gewone" leven te (blijven) delen.

## **Uit de pastorie**

Na een wat mager eerste jaar, wordt er dit jaar rijkelijk geoogst. Voor ons is nu duidelijk geworden dat je soms geduld moet hebben voor een goede oogst. De aardbeien doen het dit jaar fantastisch. We hebben ze wat mest en ruimte gegeven, er een netje overheen gespannen voor de vogels en wat slakkenkorrels gestrooid, en we hebben al diverse bakjes kunnen oogsten.

Mooie grote en smaakvolle kleintjes. Zoals ik eerder al schreef hebben we dit jaar minder verschillende soorten groenten en meer van hetzelfde. En dat lijkt dus goed uit te pakken. De bonen, aardappels, tomaten en broccoli zijn echter nog in ontwikkeling. Dus we moeten even afwachten hoe het uitpakt op de andere gebieden.

We vinden het ieder geval mooi om met onze vingers in de aarde te wroeten en meer te leren over het voedsel en de teelt er van. Een leerzame en ontspannende bezigheid.

Verder zijn we natuurlijk heel blij en dankbaar dat we in verwachting mogen zijn van een tweede kindje. Een broertje of zusje voor Obed, dat zou hij zelf ook heel mooi vinden. Hij denkt dat het een ‘meis’ is, maar daar zijn eigenlijk geen aanwijzingen voor. We wachten het rustig af. Met Obed zelf gaat het ook heel goed. Van de zomer hoopt hij 2 te worden en na de zomer naar de peuterspeelzaal te gaan. Spannend, maar we denken wel dat hij het naar zijn zin gaat krijgen – want hij houdt wel van kinderen. Hij geeft ze graag een knuffel, al vinden andere kinderen dat wel eens te snel..

Deze zomer hopen wij als gezin ook op vakantie te gaan. Daar zien we samen naar uit. Er is weer veel gebeurd in het afgelopen kerkelijk jaar. Het was leerzaam, mooi en bijzonder om weer van alles mee te maken in de gemeente en het pionierswerk, maar het is ook goed om wat afstand te creëren en tot rust te komen om in september ons weer in te kunnen zetten.

Van 25 juli tot 15 augustus zijn wij dus niet beschikbaar. Als er wat is kunt u contact opnemen met een van de kerkenraadsleden.

Regelmatig vragen mensen hoe het nu met de studie is en wanneer ik afgestudeerd ben. Gelukkig kan ik daar positief op antwoorden. Deze zomer hoop ik weer een vak af te ronden. En als alles goed gaat, moet ik nog 3 vakken afronden in 2 jaar tijd. Dat betekent dat ik deze zomer over 2 jaar hoop klaar te zijn met de studie. Maar goed, dat is natuurlijk wel onder voorbehoud van Jacobus.

We wensen iedereen van harte een goede zomertijd toe.

## **Uit de Kerkenraad**

### **Afscheid van diaken W. van Slooten.**

De ambtstermijn van diaken van Slooten was al een jaar verlopen (eindigde in mei 2021) toen hij begin 2022 aangaf dat het nu toch echt tijd was om zijn ambtstermijn te beëindigen. Een jaar waarin van Slooten gelukkig de gelegenheid kreeg zijn diaconale taken over te dragen aan een nieuwe diaken, J.H. van Woudenbergh. Broeder Wim van Slooten gaf met enthousiasme handen en voeten aan de uitvoering van het diaconaat, maar een vergadertijger is hij niet en papierwerk kan maar met moeite zijn belangstelling wekken. Gelukkig is ook onder het dak van huize van Slooten man en vrouw één en heeft Froukje haar man Wim bijgestaan op vele vlakken van het diaconaat. Daarom in de eerste plaats broeder Wim heel hartelijk bedankt voor de gewetensvolle vervulling van de plichten die het ambt van diaken met zich meebrengt. In het verlengde hiervan ook zuster Froukje hartelijk dank voor alle geleverde bijstand in het diaconaat!

Tijdens de Jaarvergadering van 28 april j.l. in gebouw Irene is het echtpaar van Slooten namens ons allen bedankt voor hun inzet op vele vlakken van het gemeentelijk leven en met name de diaconie.





### **Namen voor nieuwe diaken**

Door het vertrek van br. van Slooten is een vacature voor een diaken ontstaan. De kerkenraad roept u op om namen in de dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor het ambt van diaken. U hebt hiervoor de gelegenheid tot maandag 15 augustus.

U kunt uw namen schriftelijk of per email indienen bij de scriba, br. Ad Verbree ([seballeden@gmail.com](mailto:seballeden@gmail.com)), bij diaken van Woudenbergh of bij ouderling Huizinga.

### **Weerklank**

Tijdens de laatste Jaarvergadering van de gemeente hebben we o.a. gesproken over de liederenbundel “Weerklank”. Ook hebben we tijdens de erediensten het afgelopen half jaar al diverse malen liederen gezongen uit deze liederenbundel.

Zoals u weet is “Weerklank” een tamelijk recente liederenbundel die past bij de gereformeerde belijdenis die wij onderschrijven.

De bundel is dan ook bedoeld voor gebruik in de erediensten van de gereformeerde gezindte in de nederlandse protestantse kerken.

De liederen in de bundel “Weerklank” zijn verzameld uit diverse oude liedbundels van de kerk maar ook van bundels uit een brede waaier van recent uitgegeven liedbundels. De liederen zijn geordend in rubrieken bij het kerkelijk jaar, bij momenten van de eredienst en bij onderwerpen uit de geloofsleer en het geloofsleven. U zult er erg veel vertrouwde liederen in vinden. Er is ook een aantal kinderliederen in de bundel opgenomen.

De kerkenraad heeft zich voorgenomen in het najaar te besluiten om de liedbundel Weerklank te gaan gebruiken in de erediensten van onze gemeente voor zover het het zingen van gezangen betreft. Wanneer Psalmen gezongen worden tijdens de eredienst, dan blijven deze in de oude berijming gezongen worden zoals wij nu ook doen. Dit voorgenomen besluit heeft overigens geen invloed op de zangbundels die momenteel gebruikt worden in de maandelijkse zangdiensten op zondagavond; tijdens deze zangdiensten kunnen zo gewenst de bundels gebruikt worden die nu ook in de zondagavond zangdiensten gebruikt worden.

Op de a.s. gemeentemiddag in het najaar zal br. Toes ter informatie van iedereen een voordracht houden over de inhoud van de liederenbundel Weerklank.

### **Beleidsdag**

Dinsdag 5 april heeft de kerkenraad voor de tweede keer vergaderd over het toekomstig beleid voor onze gemeente en voor pioniersplek “De Verbinding”. De uitkomsten daarvan hopen we op de gemeentemiddag in het najaar als een Concept-Beleidsplan 2022-2027 te presenteren.

### **Gezellig – de gemeente barbecue!!**

Gemeenschap is een kenmerk van een christelijke gemeente. Niet alleen in de lofprijzing van God en in het samenkomen rondom de Bijbel, maar ook op het sociale vlak.

**Op 16 juli is om 16:30h in de tent naast gebouw Irene de gemeente-BBQ** om van die gemeenschap met elkaar te genieten. Komt allen!!

Wel graag **opgeven vóór 6 juli** bij Trijnie Sloots (tel: 06-11094308 of email: [trijniesloots@hotmail.com](mailto:trijniesloots@hotmail.com))

Namens de Kerkenraad,

Leo Meijndert

### **Uit het pioniersteam**

Het is goed u/jullie weer op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van de pioniersplek ‘De Verbinding’.

Eén van de eerste activiteiten van de pioniersplek was het organiseren van de Vakantie Bijbel Week. We hebben eerder met jullie gedeeld wat een zegen we hierover hebben mogen ontvangen. Inmiddels vindt in juli a.s. alweer de derde editie hiervan plaats! De voorbereidingen zijn in volle gang en we zien er naar uit de kinderen uit Sebaldeburen en omgeving weer te mogen ontmoeten.

De Vakantie Bijbel Week zal plaatsvinden op 18, 19, 21 en 22 juli van 10.00 tot 12.00 uur. Afsluitend zal er op vrijdag weer een pannenkoekenmaaltijd worden georganiseerd voor de kinderen en hun ouders. Ook zal er weer een gemeentemoment zijn op donderdagmorgen, waarop gemeenteleden welkom zijn om achterin de tent mee te kijken. Verder vragen wij uw hulp bij het inzamelen van spullen voor de Vakantie Bijbel Week. In de hal van de kerk staat een doos waar u restjes wol, oude gordijnen, oude lakens en touw in kunt deponeren. Deze spullen zijn nodig omdat de kinderen hutten gaan bouwen. Ook hout en karton is welkom; deze kunt u in overleg bij gebouw Irene kwijt. Meer informatie over de Vakantie Bijbel Week is te vinden op de flyer die binnenkort beschikbaar zal komen en op de website van de pioniersplek ([www.deverbinding-sebaldeburen.nl](http://www.deverbinding-sebaldeburen.nl)).

Inmiddels tekenen zich binnen de pioniersplek 3 kernactiviteiten af: de Dorpskamer, de kinderbijbelclub 'De Sleuteldragers' en de Verbindingsdiensten.

Daaromheen circuleren andere activiteiten, zoals de eerder genoemde Vakantie Bijbel Week, de minibieb bij de Sikkema's, maar ook de pioniersvergaderingen, bezinningsmomenten rondom de Bijbel en recent een trainingsdag voor de teamleden. Van de teamleden wordt namelijk verwacht dat zij minimaal 1 x per jaar een pionierstraining volgen. Zo vertrok zaterdag 11 juni jl. een delegatie van het team naar Utrecht voor zo'n training. We hebben het als waardevol ervaren om op zo'n dag andere pioniersteams uit heel Nederland te ontmoeten en gesprekken te voeren binnen je eigen team en met anderen.

De kinderclub 'De Sleuteldragers' kent een wisselende opkomst, maar heeft nog nooit zonder kinderen gezeten! Daar zijn we erg dankbaar voor. Zowel de kinderen als de leiding zijn erg enthousiast over deze middagen, waarin een Bijbelverhaal wordt verteld en er wordt geknutseld, gespeeld en gezongen. De laatste clubmiddag was op zondag 19 juni jl. Na de vakantie wordt er weer gestart op zondag 18 september. We hopen dan op nieuwe kinderen die vanuit de Vakantie Bijbel Week 'doorstromen' naar de kinderclub.

Alle kinderen ontvangen op de Vakantie Bijbel Week een flyer met informatie over de kinderclub en de data van het nieuwe seizoen en hopen zo toch een aantal kinderen 'vast te houden'.

De Dorpskamer ontwikkelt zich goed. Alleen op de donderdagavond valt de opkomst tegen. Daarom is besloten om in de zomerperiode de donderdagavond niet meer open te gaan. Wel natuurlijk de tweewekelijkse maaltijden op donderdag, die goed lopen en in een behoefte voorzien. Het is erg gezellig en de vrijwilligers doen hun uiterste best om een goede, voedzame en lekkere maaltijd op tafel te krijgen. Ook de vrijdagmiddag loopt goed. Er is inmiddels een vaste kern van regelmatige bezoekers en zo af en toe komen er passanten aan, die aan het wandelen zijn of een fietstocht houden. De sfeer is bijzonder goed en iedereen heeft het zichtbaar naar de zin. Schroom niet om zelf ook eens te komen.

Of wijs mensen die er even uit willen en op zoek zijn naar contact of eenzaam zijn op het bestaan hiervan. De koffie/thee staat klaar!

Tenslotte is het besluit genomen om te beginnen met laagdrempelige samenkomsten (Verbindingsdiensten) in de kerk. Voorlopig op de zondagen 26 juni en 24 juli van 13.30 tot 14.30 uur. Voor wie worden die diensten georganiseerd? Voor iedereen die ooit wel eens naar een kerkdienst geweest is en de stap naar een reguliere eredienst te groot is, voor nieuwsgierigen die zich afvragen of 'er meer is', voor gemeenteleden die wel eens willen weten hoe het er aan toe gaat, voor zoekers, voor twijfelaars, voor eenzamen, voor toevallige passanten, voor .....ja voor niemand uitgezonderd. Iedereen is welkom. Elke dienst heeft een eigen thema. Er wordt gezongen, gebeden, een korte overdenking uitgesproken, waarna er onderling gesprek mogelijk is door het (anoniem) indienen van vragen. Na de samenkomst is er koffie, thee met wat lekkers erbij in gebouw Irene. Een muziekgroep uit Enumatil verzorgt de begeleiding en muzikale momenten. Geef het door!

Voor alle genoemde activiteiten vragen wij uw gebed. Want aan Zijn zegen is alles gelegen. We moeten ons blijvend beseffen dat al deze genoemde activiteiten worden gehouden om mensen bij Christus te brengen. Door contacten, gesprekken, relaties opbouwen en niet in het minst dienend bezig te zijn.

Ook Paulus onderschrijft het belang van gebed in deze context, als hij zegt in Kolossenzen 4: 'Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken..' Alvast dank voor uw gebeden.

Mede namens het pioniersteam,  
Dirk Toes

## Kerkvoogdij

### *Collecten kerkvoogdij*

<b>Maand</b>	<b>reguliere coll.</b>	<b>extra coll.</b>	<b>giften via de bank</b>
Maart	€ 225,10	€ 31,50	€ 10,-
	Biddagcoll.	€ 336,00	
April	€ 292,25	€ 45,40	€2010,- € 150,-
Mei	€ 332,95	€ 56,90	€ 10,-
	Teken van leven		€ 50,-
	Pioniersteam		€ 50,-

Namens het college van kerkrentmeesters heel hartelijk dank!

## Diaconie

### *Collecten Diaconie*

<b>Reguliere collecten.</b>		
Maart	€ 189.40	
Maart via de bank.	€ 150.00	voor Oekraïne
April.	€ 280.15	
Mei	€ 342.25	
<b>Extra collecten.</b>		
Maart	Voorjaars zendingscollecte GZB.	€ 50.35
	Oekraïne st. Hulp Oost Europa.	€ 670.00
	Nagekomen gift voor Oekraïne.	€ 50.00
April	Collecte IZB.	€ 71.70
	Open Doors	€ 162.50
	Actie plant een bijbel	€ 114.00
Mei	HGJB	€ 46.05

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten!

### **Diaconale bijstand**

Zoals iedereen gemerkt zal hebben zijn de kosten voor het levensonderhoud aanmerkelijk duurder geworden. Voor degenen die hier problemen mee hebben wil de diaconie de helpende hand bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gegevens van de diaconie achterin dit blad.

### **Sponsorkinderen**

Sahadatou Savadogo uit Burkina Faso is verhuisd vanwege betere leefomstandigheden en het nieuwe adres is niet bekend, daarom krijgen wij nu een nieuw sponsorkind; Solange Sankara uit Burkina Faso. Zie onderstaande brief.

## **Woord en Daad**

Wij stellen u voor aan:

### **Solange Sankara**



## **Meer over Solange Sankara**

Datum: 72-tO-2021

Informatie kind

**Naam:** Solange Sankara

Geslacht: meisje

Geboortedatum: 10.08.2013

Leeftijd: 8

Gezondheid: goede gezondheid

Overige informatie:

Religie: protestant

karaktereigenschappen: kalm

Favoriete speelactiviteit: verstoppertje

### **Huis**

Materiaal van het huis: Lemen hut

Aantalkamers: 2

Watervoorzieningthuis: nee

Elektriciteitsvoorziening thuis: nee

### **Familie**

Kind is 2 ouders

Kind leeft met:haar ouders

Naam vader: Sankara Philippe Sankara

Beroep: landbouwer/boer

Naam moeder: Ouedraogo Sidbewindin Sankara,

Beroep: huisvrouw

### **School**

Naam: Basisschool in Shalom

Type onderwijs: basisschool

Klas: 3

Afstand naar school : 60 minuten :

Vervoer naar school: lopend



**Partnerorganisatie**

Naam: Credo Burkina Faso

Land: Burkina Faso

Registratie nummer kind: 76160042

**Adres partnerorganisatie**

Credo, Sponsorship Dept.

PO Box 3801

Ouagadougou 01 Burkina Faso

**Leefomstandigheden:**

Het meisje is gezond, verlegen en gevoelig. Haar broers en zusters zijn aan haar gegeven door andere familieleden, omdat er een gebrek van kinderen is in de andere families.

Er zijn veel familieleden op deze manier. De uitdaging van de familie bestaat uit het hebben van voedsel. Dit is het hoofddoel. Er is geen huisdier. Het huis van het

meisje is van iemand anders. Er is geen oom of tante daar.

In het dorp waar het meisje woont is geen elektriciteit en de toegang tot het verkrijgen van schoon water is erg moeilijk.

De meesten van de inwoners zijn boeren of landbouwers, zij telen gewassen. De belangrijkste etnische groep zijn de Fulani, de Wala, de Mossi, en de Nounie.

Er zijn palmbomen en er zijn ook mango bomen in het dorp. Er zijn dieren zoals koeien, schapen, ezels en varkens.

Burkina Faso is een arm land en een gesloten land. Het land gaat door een serieuze crisis.

Wij stellen dit kind aan u voor vanwege de moeilijke toestand van de familie.



## Zendings- en Evangelisatiecommissie

We kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen seizoen.

Hieronder vindt u een overzicht van wat er afgelopen periode gebeurde.

### **Broodmaaltijd, paasviering en Samen Zingen**

Op 8 april werd er een broodmaaltijd en een paasviering georganiseerd met als thema: 'Hij kwam voor mij'. De zondag daarop was het Samen Zingen en kwam het koor Sursum Corda uit Hoogkerk. De collecte opbrengst collecte was € 70,10. Op 8 mei liet het grote Zoutkamper mannenkoor in Sebaldeburen hun geluid horen. Het was een mooie avond met een goede opkomst. De collecte bracht € 116,60 euro. Op 12 juni werd de samenzang begeleid op trombone door dhr. Posthumus uit Zuidhorn. De collecte bedroeg € 40,60.

Namens de zendings- en evangelisatiecommissie wensen we u een goede zomer!

*'Eens komt de grote zomer  
 waarin zich 't hart verblijdt.  
 God zal op aarde komen  
 met groene eeuwigheid.  
 De hemel en de aarde  
 wordt stralende en puur.  
 God zal zich openbaren  
 in heel zijn creatuur.*

*Geen woord kan het bereiken,  
 het is aan niets gelijk,  
 met niets te vergelijken  
 dat schone koninkrijk.  
 Als God zich openbaren  
 zal op de jongste dag  
 dan zullen wij ervaren  
 wat Hij met ons vermag.’’*

Uit Weerklank 213: 1 en 2

## **Verjaardagen 75+**

### **Augustus**

03 mevr.L.G.W.de Goede-v.d.Vries  
 De Wending 80, 9363 AZ Marum

13 mevr.S.Bazuin-Venema  
 Hoofdstraat 158, 9827 PC Lettelbert

**September** ---

**Oktober** ---

Wij wensen u een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe.  
 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.  
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.  
 Abba, Vader, U alleen, U behoer ik toe.*

## ROOSTER KINDEROPPAS HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

<b>Datum</b>	<b>naam</b>	<b>telefoon</b>	<b>bijz.heden</b>
03 juli	Ietje Oost	0594-611984	Boukje a.u.b. deur Irene openen
10 juli	Trijnie Sloots	06-11094308	
17 juli	Mirjam van Dijke	06-31085315	
24 juli	Ietje Oost	0594-611984	2 <sup>e</sup> dienst 13.30-14.45u.
07 augustus	Liesbeth v.Wouden- Berg	0594-503662	alleen indien nodig
21 augustus	Froukje v.Slooten	0594-612490	
04 september	Trijnie Sloots	06-11094308	
18 september	Sandy Schriemer/ Netty Toes	06-57190233 06-14537006	
02 oktober	Mirjam van Dijke	06-31085315	

- Oppaslocatie is gebouw Irene, tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes, tel. 06-15493251 of [dirktoes@gmail.com](mailto:dirktoes@gmail.com)
- Contactpersoon kinderopas: Netty Toes-Groenendijk tel.06-14537006 of [nettytoes64@gmail.com](mailto:nettytoes64@gmail.com)

## Jubileea

Zo de Heere wil en zij leven vieren onderstaande echtparen in september 2022 een huwelijksjubileum.

**9 september 45 jaar getrouwd:**

fam. Huizinga -Bronda                      Hoge Voetpad 4, 9822 BD Niekerk

**22 september 50 jaar getrouwd:**

fam. IJtsma-Wobbes                      Wilgenstraat 8, 9861 EE Grootegast

Van harte gefeliciteerd, en Gods zegen voor de toekomst.

## Verhuisbericht

Na 17 jaar gewoond te hebben in Bovensmilde verhuizen wij naar Assen. Per 1 juli 2022 is ons nieuwe adres:

Langedijk 14A  
9406 GK Assen

Het telefoonnummer blijft 0592 318628

Ieder een hartelijke groet,

Fam. Wilschut

## Preekrooster 2022

### Juli

Datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden/ extra coll.
03	09.30	ds.N.Noorlander	Onstwedde	voorber.H.A.
10	09.30	dhr.J.C.A. v.d.Berge		H.A. Avondm.coll.
17	09.30	ds.H.Marchand	Groningen	
24	09.30	ds.M.de Jager	Dwingelo	
24	<b>13.30</b>	Verbindingsdienst		
31	09.30	ds.W.v.d.Wind	Vlagtwedde	kerkvoogdij

### Augustus

Datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden/ extra coll.
07	09.30	ds.M.v.Dam	IJsselmuiden	
14	09.30	ds.N.Noorlander	Onstwedde	kerkvoogdij
21	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		
28	09.30	ds.J.A.v.d.Berge	Amersfoort	I.Z.B.

### September

Datum	tijd	predikant	plaats	bijz.heden/ extra coll.
04	09.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		werelddiaconaat
11	09.30	ds.H.J.C.C.J.Wilshut	Assen	
11	<b>19.00</b>	<b>Samen zingen</b>		
18	09.30	ds.J.Harteman	Hilversum	kerkvoogdij
25	09.30	ds.K.H. Bogerd	Wouterswoude	voorber.H.A.

## **Informatie**

### **Privacywetgeving**

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

### **Testamentaire beschikking**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

### **Postadres Hervormde gemeente**

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:  
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

### **Website**

[www.hervormdsebaldeburen.nl](http://www.hervormdsebaldeburen.nl)

### **Bankrekeningnummer**

Bankrekening van **de Hervormde gemeente Sebaldeburen** is:  
NL 95 RABO 0323701507.

Bankrekeningnummer van **de diaconie** is:  
NL 25 RABO 0103538569

### **Kopij Teken van Leven**

De kopij voor Teken van Leven 4<sup>e</sup> kwartaal 2022 kan tot en met 21 september worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema  
e-mail:janbronda@gmail.com

<b><i>C O N T A C T A D R E S S E N</i></b>
---

**kerkelijk werker/pionier:**

dhr.J.C.A.v.d.Berge

9862 TJ Sebaldeburen

tel. 0594-612076

e-mail:

[jcavdberge@outlook.com](mailto:jcavdberge@outlook.com)**ouderling/kerkrentmeester**

dhr.J.H.Huizinga

Hoge Voetpad 4

9822 BD Niekerk

tel. 0594-502410

e-mail: [jhhuizinga@ziggo.nl](mailto:jhhuizinga@ziggo.nl)**diaken/penningmeester**

Dhr. J.H. van Woudenbergh

Zandumerweg 68

9821 TH Oldekerk

tel.0594-503662

e-mail:woudenbergh@xs4all.nl

**organiste/hoofdkoster:**

mw.A. Bonnema

de Noord 16

9861 AN Grootegast

Tel.0594-612921

e-mail: [a.a.j.bonnema@home.nl](mailto:a.a.j.bonnema@home.nl)**zendings-en evang.comm.:**

mw.S.A.Huizinga

Hoge Voetpad 4

9822 BD Niekerk

tel. 0594-502410

e-mail: [jhhuizinga@ziggo.nl](mailto:jhhuizinga@ziggo.nl)**ouderling:**

dhr.L.Meijndert Kerkweg 2

Langestraat 97

9804 PJ Noordhorn

tel.0594-507468

e-mail: [lemeijndert@kpnmail.nl](mailto:lemeijndert@kpnmail.nl)**ouderling/kerkrentmeester**

dhr.D.J.Toes

Ommelandenstraat 12

9351 EL Leek

Tel.06-15493251

e-mail:dirkjtoes@gmail.com

**scriba, beheer ledenbestand,  
webmaster:**

dhr.A.P.Verbree

Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn

tel.0594-506075

e-mail: [seballeden@gmail.com](mailto:seballeden@gmail.com)**gebouw Irene:**

mw.T.Sloots-Knooihuizen

Sebaldeburen

tel.06-11094308

email:trijniesloots@hotmail.com



## Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen

Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft.

**Ny Smellinghe** tel.0512- 588888  
 Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten  
 Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten

**Martini ziekenhuis** tel. 050-5245245  
 Postadres Postbus 30033 9700 RM Groningen  
 Bezoekadres van Swietenplein 1 9728 MTGroningen

**UMCG** tel. 050- 3616161  
 Postadres: Postbus 30001 9700 RB Groningen  
 Bezoekadres: Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen

**Beatrixoord** tel. 050- 5338911  
 Postadres: Postbus 30002 9750 RA Haren  
 Bezoekadres: Dilgtweg 5 9751 ND Haren

**Het Hooge Heem** tel. 0594-695800  
 Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast

**Het Zonnehuis** tel.0594-508508  
 Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn

Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en verpleeghuizen.

Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de scriba.

**Bankrekeningnummer** van de hervormde gemeente Sebaldeburen  
 is:NL. 95 RABO 03 2370 1507