



Nieuwsbrief juni 2022

Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provinciale weg 44, 9862 PE

Erediensten

Deze zondag gaat dhr. C.P. Bakker uit Urk ons voor. Volgende week zondag, 5 juni (Eerste Pinksterdag) hoopt onze eigen voorganger voor te gaan. Op 12 juni onze oud-voorganger ds. H.J.J.C.J. Wilschut uit Bovensmilde, op 19 juni dhr. De Vries uit Urk en op 26 juni onze eigen voorganger dhr. J.C.A. van den Berge.

Overdenking

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel 'wezentijd' genoemd. In deze tijd was voor de discipelen de Heere Jezus opgenomen naar de hemel en de Heilige Geest nog niet uitgestort. Misschien ervaart u uw leven ook wel eens zo. Als 'wezentijd'. Het gevoel dat Christus afwezig is en u "wees" bent. Toch was dat voor de discipelen én is dat voor u eigenlijk niet zo. Hoewel Christus nu niet lichamelijk onder ons is, is Hij niet afwezig. De Bijbel leert ons dat wij nu mogen leven hier op aarde in de wetenschap dat Christus door Zijn opname in de hemel nu voor iedereen beschikbaar is. Hij is alomtegenwoordig. Hij ziet en kent iedereen. In zeker opzicht, is de verheerlijkte Jezus Christus meer aanwezig dan ooit – overall op de wereld. Vanaf de hemelvaart is Christus vanuit de hemel op ons mensen betrokken. Waar we ook zijn. Als gelovigen mogen we weten dat de Heere Jezus alles afweet van ons wel en wee, dat Hij met ons begaan is. Dat Hij met ons is – alle dagen. En dat hij voor ons bidt. En we mogen bovendien verwachten dat Hij ons Zijn Geest zendt, die in ons wil wonen, ons wil troosten en leiden in het dagelijkse leven van alledag. En dat Hij terugkomt in heerlijkheid en glorie op de wolken. Wezentijd? Misschien is het Bijbels om te zeggen; tijd van Jezus alomtegenwoordigheid en tijd van verwachting van Zijn Heilige Geest en terugkomst op de wolken.

Gemeenteleven: barbecue op 16 juli

Op zaterdag 16 juli zal 's morgens de tent klaargezet worden voor de Vakantie Bijbel Week op het grasveld naast het Irenegebouw. Omdat op die zaterdag de tent beschikbaar is, hebben we als kerkenraad besloten om op deze zaterdag een **gemeentebarcbecue** te houden. Om elkaar als gemeente weer te ontmoeten. Gezellig met elkaar eten, dat was al vaker een groot succes! We hopen dat we dit jaar weer kunnen rekenen op een goede opkomst en een fijn gemeentemoment. Aanvang inloop is vanaf 16:30 uur, de aanvang van de maaltijd ongeveer 17:00 uur. Na het eten zal er rond 19.00 uur afgesloten worden met gebed en staat het mensen vrij om te blijven of naar huis te gaan. Rond 21:00 is het definitieve einde. Opgave voor de barbecue is wel nodig, dit kunt u doen tot 6 juli bij mw. Trijnie Sloots. Voor de maaltijd wordt een eigen bijdrage van 5 euro per persoon verwacht. Heeft u allergieën of dieetwensen, geef dit dan even aan.

Kerkenraad

In en vooral rondom het Irenegebouw wordt er deze weken flink geklust. De planken aan de buitenkant aan de linkerkant van het Irene gebouw wordt door de heren Zuiderveld en van Slooten onder handen genomen. Kapotte planken worden vervangen, andere worden verplaatst of hersteld. Ook wordt er een stuk geïsoleerd. Als kerkenraad zijn we blij dat deze twee handige heren zich opnieuw op deze manier willen inzetten voor de gemeente.

De afgelopen weken hebben we als kerkenraad op verschillende momenten teruggekeken naar de afgelopen drie jaar, de eerste 'termijn' van de combinatie kerkelijk werk en pionierswerk in de gemeente. Ook zijn we aan het bezinnen over het komende tweede termijn. We zijn de Heere erg dankbaar voor alle zegen die we hebben ontvangen. Al blijft het werk in Sebaldeburen klein en kwetsbaar, we weten ons geroepen en gedragen door onze God.

Pionieren

- Verbindingsdienst op 26 juni

Op zondagmiddag 26 juni hopen we van 13:30-14:30 uur in het kerkgebouw een 'verbindingsdienst' te houden. Deze dienst zal laagdrempelig en informeel zijn. Ook zal er aandacht zijn voor de jonge bezoekers met een "kindermoment". Tijdens de dienst wordt er gezongen met ondersteuning van de muziekgroep Band-B uit Enumatil en zal er een korte meditatie klinken van J. van den Berge. Na afloop is er voor de bezoekers koffie en gebak. Iedereen is van harte welkom bij deze dienst, met name ook de mensen die misschien geen (kerk)dienst gewend zijn. Voel u genodigd en nodig anderen hartelijk uit!

- Vakantie Bijbel Week

Het kernteam van de Vakantie Bijbel Week is weer druk bezig met de voorbereidingen. En, uw hulp is nodig! Wilt u meespelen met de volgende dingen? We hebben *bolletjes wol* nodig (restjes mogen ook), *vilt*, en bouwmaterialen zoals *afvalhout*, *touwen*, *stokken*, *oude kleden* of *lakens*. Dit mag vanaf heden ingeleverd worden bij de pastorie.

We zijn op zoek naar handige vrijwilligers die willen meehelpen met hutten bouwen op de donderdagmorgen en de vrijdagmorgen van 11 – 12 uur. U kunt u zelf opgeven bij familie van den Berge. Materialen (hout, pallets,...) zijn ook erg welkom.

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het leiden van een programma onderdeel (zoals een spel uitleggen of iets dergelijks). Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij familie van den Berge.

De Vakantie Bijbel Week is op maandag 18 juli, dinsdag 19 juli, donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli. Op donderdagmorgen 21 juli van 11 – 12 uur zijn alle gemeenteleden welkom om mee te kijken bij het programma. Op vrijdag hopen we de Vakantie Bijbel Week af te sluiten met een Pannenkoekenmaaltijd. Wilt u meehelpen met pannenkoeken bakken kunt u dit doorgeven aan mw. Netty Toes.

Vanuit de pastorie

Als gezin hebben we bijzonder nieuws dat we willen delen met de gemeenteleden, want we verwachten in november een tweede kindje. Een wonder van onze God. Met Boukje en het kleine kindje gaat het gelukkig goed. We zijn als gezin erg dankbaar en blij met de zwangerschap. Het blijft heel bijzonder om op de echo een klein kindje te zien bewegen met beentjes en armpjes. Zo klein en zo bijzonder. Verder raken de laatste weken voor onze zomervakantie toch wel snel gevuld. We genieten van al het moois in de natuur, van de moestuin en van alle activiteiten die deze zomer gepland staan.

Activiteitenagenda

- Donderdag 2 juni: maaltijd Dorpskamer
- Zondagochtend 5 juni: koffiedrinken na de dienst
- Zaterdag 11 juni: Pionierstraining van het Pioniersteam in Utrecht
- Zondagavond 12 juni: Samen Zingen om 19:00 uur met het Grootegaster koor
- Dinsdag 14 juni: Kerkenraadsvergadering
- Woensdagochtend 15 juni: laatste Bijbelstudie van 09.30 tot 11:00 uur
- Donderdag 16 juni: maaltijd Dorpskamer
- Dinsdagavond 21 juni: Bijeenkomst Pioniersteam
- Woensdag 22 juni: inleverdatum kopij Tekenen van Leven
- Zondagmiddag 26 juni: Verbindingsdienst om 13:30 in het kerkgebouw

Activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene.

Hartelijke groet,

Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen