



Nieuwsbrief november 2022
Hervormde Gemeente Sebaldeburen
Provinciale weg 44, 9862 PE

Erediensten

Deze zondag (6 november) gaat oud-predikant ds. J. Hoekman (Rutten) voor. Op zondag 13 november ook een oud-predikant van onze gemeente, ds. Wilschut (Assen). Zondag 20 november prop. C. Bakker (Urk) en zondag 27 november opnieuw ds. J. Hoekman.

Overdenking "Je mannetje staan?"

De eerste brief van Petrus heeft geen saai einde. Nee, Petrus schrijft in zijn laatste hoofdstuk: de duivel gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dat is voor de eerste christenen die toch al met weinig waren, en door de meeste mensen uit hun omgeving vreemd gevonden werden, niet echt een geruststellend slot zou je zeggen. Maar misschien wel herkenbaar. Hoe vaak voelen wij ons als minderheid ook niet (geestelijk) bedreigt? De dreiging dat je afdwaalt, dat je je geloof verliest, dan je hoop in deze wereld wordt verslonden door de duisternis. Er wordt van de eerste christenen, maar ook van ons gevraagd dat wij ons "mannetje staan" in deze wereld. Weerstand bieden aan wat verkeerd, duister, duivels is. Maar waar haal je die dapperheid en kracht vandaan in zulke krachtsverhoudingen? Zijn wij als kleine groep en kleine mensen opgewassen tegen het kwaad buiten ons en in onszelf? Gelukkig is het slot van de brief gericht op de kracht van God. Wij hoeven niet ons "eigen mannetje te staan". Maar we mogen staan, leven vanuit Gods kracht. Want Hij zal ons "toerusten, bevestigen, versterken en funderen". Blijf daarom *in Christus*, in het geloof met Hem verbonden. Dan hoef je niet je eigen mannetje te staan, maar dan mag je vertrouwen op Gods Man, met een hoofdletter, die alles heeft overwonnen. Ook de machten van de hel. Zo is het tóch een geruststellend slot van de brief. Hem, de Zoon van God, is de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Kerkenraad

In de kerkenraad leeft het besef dat het voor veel mensen een (financieel) lastige tijd is. Daarom willen wij vanuit de kerkenraad u vragen wanneer u krap bij kas zit, dat te melden bij een kerkenraadslid/de diaconie. Samen kunnen wij dan kijken wat er mogelijk is aan steun in uw situatie. Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven, ook om elkaar in praktische en financiële aangelegenheden te helpen – in zover mogelijk.

Weerklank en Herziene Statenvertaling

In de laatst gehouden gemeentevergadering is besloten om naast het zingen van Psalmen Oude Berijming (1773), gezangen te zingen uit de bundel Weerklank. De invoering hiervan zal plaats vinden vanaf zondag 25 december (1^e kerstdag). De bundel Weerklank is met korting te bestellen via de kerkenraad. Tot het einde van de maand november hangt er een formulier in de kerk waarmee u Weerklank kunt bestellen. Per stuk is de bundel € 20,- (nieuwprijs €28). Er zullen ook zo'n 10 a 15 bundels worden aangeschaft voor gasten, maar het is dus niet de bedoeling dat (regelmatige) kerkgangers geen eigen bundel aanschaffen. Naast het aanschaffen van de bundel Weerklank, is het in deze maand ook mogelijk om via de kerkenraad Bijbels in Herziene Statenvertaling aan te schaffen. Deze Bijbels bevatten ook Psalmen in Oude Berijming, formulieren (bijv. Heilig Avondmaal) en belijdenissen (zoals de Heidelbergse Catechismus). Er zijn 5 soorten te bestellen, die vooral te maken hebben met de afmeting en prijs. Meer informatie over deze uitgaven kunt u vinden op het formulier in de hal van de kerk of op de website van de uitgever: www.royaljongbloed.com. De betalingen van de bundels of Bijbels vinden achteraf plaats.

Kerst

Er kan alvast aangekondigd worden dat er met kerst 2 maaltijden op de planning staan. De ene maaltijd is een maaltijd specifiek voor de gemeenteleden. Uiteraard zijn anderen ook welkom. Tijdens deze maaltijd zal er weer een gebruikelijke kerstviering zijn met

Bijbellezingen, zingen en een overdenking. De maaltijd voor gemeenteleden is op 21 december om 18.15 in Irene. De andere maaltijd wordt georganiseerd vanuit de Dorpskamer/pioniersplek voor het dorp en de omgeving en vindt plaats op donderdag 15 december om 17.00 in het Irenegebouw. Tenslotte organiseert het pioniersteam op zaterdagavond 24 december om 19.00 een kerstnachtdienst. Deze zal eenzelfde soort opzet hebben als de Verbindingsdiensten, maar dan met een kersthema en kerstliederen.

Pionieren

Gelukkig kan er gezegd worden dat de huidige activiteiten goed lopen. Er is momenteel een mooie opkomst, en zowel de bezoekers als de vrijwilligers zijn blij met hetgeen dat er gebeurt. In de komende maanden zet het pioniersteam in op het versterken van de activiteiten die er al zijn en voegt het nog 1 nieuwe activiteit toe: een moestuin/pluktuin op het grasveld naast het Irenegebouw. Het verlangen is dat deze "tuin" leidt tot meer verbinding met de bewoners van het dorp en de omgeving door het laagdrempelige contact dat er mogelijk is in de buitenlucht. Ook het samenwerken met mensen is een belangrijk doel van de tuin. En niet onbelangrijk, de opbrengst van de tuin komt ten goede van het dorp, de vrijwilligers, kerkleden. Wanneer u tuinspullen, mest, geld, tijd, talenten, inzichten, of iets anders beschikbaar heeft voor de tuin, meldt u zich dan bij een van de leden van het pioniersteam. We hopen de tuin deze winter/voorjaar zoveel mogelijk in te richten in samenwerking met mensen van de kerk en het dorp.

Vanuit de pastorie

Op het moment van schrijven zijn in de pastorie de meeste voorbereidingen getroffen. Als alles goed gaat, hopen we over enkele weken ons tweede kindje te verwelkomen in de pastorie. We zien er als gezin naar uit, ook Obed geeft regelmatig aan dat hij de baby wilt optillen. Al heeft hij alleen nog maar ervaring met het optillen van kleine poesjes op de boerderij waar hij nu 1 ochtend per week naartoe gaat. We zijn dankbaar dat we meerdere kinderen in de gemeente mogen verwachten, dat is iets moois voor de kinderen zelf, maar ook voor de ouderen merken we. Prachtig, hoe te merken is dat de gemeente ook als een soort familie functioneert. Verder zijn wij ook dankbaar voor al het andere meeleven wat er is. De appels of uien die gebracht zijn, een meelevend telefoontje, de kanten die gemaaid worden, gordijnen die ingekort worden, gebeden die plaatsvinden.. Hartelijk dank daarvoor. De komende tijd hoort u misschien wat minder van onze kant, maar wij hopen van harte dat de gemeente op elkaar betrokken is en blijft, zoals wij dat ook zelf ervaren.

Dagboekje

Graag attenderen wij u tenslotte op de mogelijkheid om het bekende dagboekje "Een hand vol koren" (2023) van de Gereformeerde Zendingbond te bestellen via de lijst in de kerk.

Activiteitenagenda

- 6 november 11.00 uur, koffie drinken na de dienst
- 11 november en iedere vrijdagmiddag; 14.00-17.00 koffiemoment Dorpskamer
- 13 november 19.00 uur Samen Zingen in de kerk met ds. K. Bogerd (Wouterswoude)
- 16 november 09.30 uur Bijbelstudie (1 Kor. 6:12-7:39, Ik ben een tempel van de Geest)
- 17 november 19.00 uur Maaltijd Dorpskamer (opgeven t/m 15 november)
- 20 november 14.00-15.30 uur, Kinder Bijbel Club de Sleuteldragers
- 27 november 14.00 uur Verbindingsdienst in de kerk m.m.v. dhr. Heije Wubs en BEN
- 29 november 10:00, Predikantenberaad Gereformeerde Bond in Irenegebouw

Alle activiteiten zijn Deo Volente. Indien niet anders vermeld, zijn zij in gebouw Irene.

Hartelijke groet, *Kerkenraad Hervormde Gemeente Sebaldeburen*