

TEKEN VAN LEVEN



Informatieblad
Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Jaargang 37
Januari, Februari Maart 2025

KERKDIENTEN

Januari

Datum	Tijd	Predikant	Plaats	Bijzonderheden
05	09.30	Ds. H.C. Marchand	Groningen	
12	09.30	Ds. F. Pierik	Drachten	Wereld diaconaat
12	19.00	Samen zingen		Meditatie v.d.Berge
19	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Kerkvoogdij
26	09.30	Ds. J. Hoekman	Rutten	Voorbereiding H.A.

Februari

02	09.30	Dhr. J.C.A.v.d. Berge		Viering H.A. + collecte H.A.
09	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut	Assen	
09	19.00	Samen zingen		m.m.v. Revival
16	09.30	Ds. M. maas	Rijssen	
23	09.30	Dhr. J.C.A.v.d. Berge		

Maart

02	09.30	Ds. G. de Fijter	Kampen	
09	09.30	Ds. M. Krooneman	Urk	G.Z.B. voorjaarscoll.
09	19.00	Samen zingen		
12	19.00	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Biddag / Kerkvoogdij
16	09.30	Dhr. L.J. Blees	Dorkwerd	
23	09.30	Ds. J. Admiraal	Nieuwe Pekela	
30	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		



“Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen..” (Deut. 6:1)

Recent is in Den Haag een discussie opgelaaid over toezicht op informeel onderwijs. Kortgezegd is er een voorstel voor een wet in de maak waarin toezicht op niet-verplicht onderwijs aan kinderen van 4-17 jaar wordt geregeld. Met informeel onderwijs doelt men op allerlei soorten onderwijs en activiteiten die buiten het reguliere onderwijs vallen. Men kan denken aan sportverenigingen, cursussen, maar dus ook onderwijsactiviteiten in kerken (zoals zondagscholen, catechisatie en dergelijke). De idee is dat door meer toezicht op onderwijs gevaren voor de democratie in de kiem gesmoord kunnen worden. De overheidsinspectie zou met een nieuwe wet bijvoorbeeld kunnen ingrijpen wanneer informeel onderwijs aanzet tot geweld, discriminatie of ondermijning van de rechtstaat.

Sinds de tweede helft van de 19e eeuw kennen we in Nederland een scheiding van ‘kerk en staat’. Dat houdt onder andere in dat de kerk en staat eigen wetten hebben (daarom bestaat er zoiets als het kerkrecht) en dat ze zich niet met elkaar bemoeien. Daarom is het bijzonder dat er een wet wordt ontwikkeld waarbij de overheid zich wil bemoeien met datgene wat in de kerk gebeurt.

Een meditatie in Teken van Leven is echter geen plaats om uitvoerig in te gaan op de verhouding kerk en staat. Dat laten we over aan de politiek in Den Haag.

De discussie in Den Haag brengt echter wel weer het christelijk of kerkelijk onderwijs onder de aandacht. Want onderwijs is in het christendom enorm belangrijk. Dat komt omdat God onderwijs zo belangrijk vindt. Je zou kunnen zeggen dat het één van de rode draden vormt vanaf het begin van de Bijbel tot aan het einde. God zei bijvoorbeeld tegen het volk Israël dat zij de kinderen de geboden van de Heere moesten inprenten en met hen daarover moesten spreken (Deut. 6:7). Later benadrukte de wijze Prediker meerdere malen dat kinderen naar het onderwijs van hun ouders moeten luisteren

(Pred. 4:1,10). Of wat te denken van de Heere Jezus aan wiens lippen vele mensen hingen, omdat Hij hen met gezag onderwees? En er zijn nog veel meer teksten te noemen. Maar de rode draad is dat God onderwijs belangrijk vindt. Dat is de manier waarop God werkt. Door het onderwijs.

Onderwijs heeft in onze maatschappij soms een negatieve bijklank. Helemaal wanneer het kind of de ontvanger moet luisteren en 'iets ingeprent' krijgt. Het onderwijs is tegenwoordig namelijk vooral gericht op wat het kind of de student wilt leren, en niet zozeer op datgene wat overgebracht zou moeten worden. Dat heeft alles te maken de huidige cultuur, waarin de individu en zijn of haar verlangens centraal staan. Als er al zoiets bestaat als waarheid, wijsheid of kennis, dan moet je dat zelf ook wel interessant vinden, want anders doet het er niet toe. U begrijpt dat ik de dingen een beetje chargeer, maar in zo'n klimaat is onderwijs waarin je geboden, waarden en een levensvisie aangereikt krijgt vanuit de Bijbel voor sommige mensen problematisch.

Iedereen leeft een bepaald leven op grond van wat hij of zij denkt dat goed is. De vraag is echter waar 'het goede' vandaan komt. Waarop baseren wij wat goed is en wat kwaad is? Als je moet uitgaan van de evolutietheorie, dan mag je dat min of meer zelf bepalen. Als je leeft volgens algemeen geaccepteerde principes en waarden (zoals de Universele Verklaring van Mensenrechten), dan is de bron alsnog twijfelachtig. Want wat goed wordt beschouwd, is datgene wat door de meeste mensen als goed wordt beschouwd. En is dat nou automatisch het goede? Welke mens kan überhaupt bepalen wat goed is voor de mens, de maatschappij of de aarde? Als we om ons heen kijken moeten we toch bescheiden zijn over de wijsheid van mensen.

Aan een mensheid die God is kwijtgeraakt door de zondeval reikt God de Bijbel aan. Gods woorden van eeuwig leven. Als een gids op de aarde. Om het goede leven te leren kennen. Als openbaring, zodat de mens die zoekend is naar wijsheid en inzicht, Goddelijk verstand en licht geschonken krijgt. De Bijbel is een geschenk van Boven. Uit de hemel. Het is aan ons gegeven om voor ons een lamp voor de voet en een licht op ons pad te zijn (Ps. 119:56). Juist ook als we weer in een nieuw jaar leven waarin we weer allerlei keuzes moeten. Juist ook in een leven waarin ook zoveel duisternis is. Waarin er vragen aan ons gesteld worden en gebeurtenissen op ons afkomen die vragen om duiding. Dan wil de Bijbel, Gods onderwijs, ons inzicht schenken.

Dat mensen van de overheid, burens, vrienden of familieleden met ons meekijken, is niet erg. Sterker nog, dat is juist mooi. De Bijbel zegt: Iedereen die de woorden van God hoort én ze doet, die leeft het eeuwige leven. En wat is er dan mooier, dan mensen daarin meenemen, zodat ze ook de bron van Wijsheid leren kennen? We mogen dus met zekerheid en blijmoedigheid voor het Woord van God uitkomen. Laten we daarom in onze tijd niet krampachtig doen, maar in alle openheid en eerlijkheid uitkomen voor het Bijbels onderwijs én zelf dat onderwijs handen en voeten te geven. Wanneer mensen van ons horen wat de Bijbel inhoud en dat ook aan ons kunnen zien, dan zal dat tot zegen zijn voor iedereen die met ons meekijkt. Dan zal het goed gaan met Nederland. Zoals de Heere heeft gezegd: 'Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden' (Deut. 6:3).

UIT DE PASTORIE

In de studeerkamer in de pastorie zijn verschillende dingen aanwezig, die mij herinneren aan de wereldwijde kerk. Aan het 'whiteboard' hangt een afbeelding van Globalize, waarop landen staan met weinig christelijke inwoners. Een interessant plaatje, omdat het bijvoorbeeld laat zien dat er in Noord- en Zuid Amerika nog veel mensen leven die zichzelf als christen beschouwen. Suriname is volgens het plaatje het land met het minst aantal christelijke inwoners: 55 % van de inwoners noemt zich christen. Dat staat in schril contrast met landen als Somalie of Afghanistan waar 0,02 % zich christen noemt. Zulke plaatjes herinneren mij weer aan onze bevoorrechte positie, doordat wij geboren zijn in een christelijk gezin of later met het christelijk geloof in aanraking zijn gekomen.

Daarnaast ligt in de studeerkamer ook een kruisje dat ik eens heb meegenomen uit een zogenaamd 'gesloten land'. Een land waar het niet mogelijk is om het christelijk geloof in het openbaar uit te dragen, omdat de overheid daar geen ruimte voor biedt. Het houten kruisje vormt voor mij een herinnering aan de gesprekken met zendelingen, de diensten in huiskamers en de verhalen van christenen uit dat land. Het kruisje herinnert mij aan de weg die Jezus is gegaan en aan veel christenen die Hem daarin volgen.

Wij leven in een wintertijd. Ook dat heeft zo zijn charme. Koude dagen, heldere luchten, sneeuw en ijs, zijn mooie weersfenomenen. De winter kan echter ook stil, donker en lang zijn. Vooral als het januari, februari of maart is, en het voorjaar nog niet aanbreekt. Voor mij kan het dan helpen door naar het plaatje aan het whiteboard of het houten kruisje in de kast te kijken en te denken aan broeders en zusters in andere werelddelen. Aan mensen die hun leven geven om het evangelie verder te brengen. Aan mensen die Jezus Christus navolgen, ondanks alle tegenslag. Niet om getroost te worden door lijden en verdriet van anderen. Maar om mijzelf uit het isolement te halen en mij te richten op Gods wereld wijde kerk. Ons leven hier op aarde is onderdeel van Gods grotere plan waarin Hij bezig is om Zijn koninkrijk te brengen. Het is al bezig. Het is gaande.

In deze winter leven en werken we met vertrouwen dat God aan het werk is. Hier in Sebaldeburen en op tal van andere plekken op de wereld. Als gezin zijn we bezig met zwemles, met school voor Obed, met kuikens in de schuur en ga zo maar door. In de pioniersplek zijn we bezig in de moestuin, om ons voor te bereiden op het voorjaar. We doen samen Bijbelstudies in de kerk. We gaan samen naar de erediensten op zondagmorgen. Om te ontdekken dat het koninkrijk er al is. God is al onder ons. In ons. Maar in het gelovig leven ontdekken we ook dat eens de grote zomer aanbreekt. Het nieuwe en eeuwige leven met God. Daar zien we naar uit.

GEMEENTELEVEN

In de maand januari komt er weer een nieuw contactboekje uit. In dit boekje staan contactgegevens van de gemeenteleden van de Hervormde Kerk Sebaldeburen. Dit boekje is bedoeld om het onderlinge contact te stimuleren en te ondersteunen. We hopen als kerkenraad dat u er veel gebruik van zult maken!

In de gemeente zijn verschillende dingen om voor te danken. Zo zijn we als kerk blij dat we nieuwe leden kunnen verwelkomen. Jetze en Anja van der Veen zijn in november overgekomen van de Fontjinkerk in Buitenpost naar onze gemeente. Ze wonen inmiddels al verscheidene jaren in Doezum (Eeksterweg 5) en waren ook al een aantal keer in onze diensten aanwezig.

Omdat Anja organist is, zijn ze regelmatig in andere kerken, ook nu ze zich aangesloten hebben. Tijdens een kennismakingsgesprek gaven ze aan dat de omgang met de Bijbel, het Woord van God, en de liturgie in onze gemeente hen aansprak. Wij zijn als gemeente op onze plaats dankbaar dat ze zich onder het Woord van God thuis voelen en dat we weer 2 nieuwe gemeenteleden mogen welkom heten. We wensen als kerkenraad hen vanaf deze plaats van harte Gods zegen toe. Dat de gemeente jullie tot zegen mag zijn en vice versa.

Daarnaast danken we de Heere voor alle gemeenteleden die zich in de afgelopen (drukke) periode hebben ingezet voor allerlei activiteiten in de kerk of buiten de kerk. Er was weer veel te doen en we zijn de Heere dankbaar voor de gaven, de liefde, de inzet van alle broeders en zusters. We danken de Heere dat veel mensen mochten genieten van het goede dat God geeft.

Verder danken we dat de operatie van mevr. Huizinga-Bronda aan haar gal goed is gegaan. Een spannende operatie die niet zonder risico's was, maar de Heere heeft haar in het leven behouden. Dank aan de Heere. We bidden haar herstel toe.

We leven mee met gemeenteleden die moeite of zorgen hebben. Zo denken we aan mevr. IJtsma, die al langere tijd veel pijn heeft in haar schouder. We bidden dat de operatie snel mag komen en haar tot zegen zal zijn. Zo denken we ook aan mevr. Van Dijk, die al langere tijd gezondheidsproblemen heeft, waardoor ze op zondagmorgen niet in de kerk kan zijn. We bidden haar kracht en gezondheid toe! Ook denken we aan mevr. A. van der Meer, die na haar val en revalidatie niet de oude meer is. We bidden haar verder herstel toe en de liefdevolle nabijheid van de Heere. We leven mee met mevr. Potstra-Dijkema, die graag naar de diensten zou komen, maar voor wie het lichaam door Parkinson, veel onzekerheid geeft. We bidden haar vrede toe, in haar hart, maar ook in haar lichaam. Verder denken we aan mevr. Helmantel, die na een val qua gezondheid achteruit is gegaan. We bidden haar een goede revalidatie en herstel toe. Tenslotte denken we aan mevr. Ritsma-Hansma en fam. Mulder, die al langere tijd thuis zijn. Dat de Heere hen nabij is op hun hoge leeftijd en dat ze vreugde en kracht van Hem ontvangen. Iedere dag opnieuw. Dat wensen we elkaar toe. Ook in de zorgen of moeiten die hier niet genoemd (kunnen) worden. Dat de vreugde van de Heere, te midden van de moeilijke omstandigheden onze kracht is (Neh. 8:10-11).

Vertrouwenspersonen

In de afgelopen jaren is er binnen de PKN meer aandacht gekomen voor het thema 'veilige kerk'. Dat juichen we in de Hervormde Kerk Sebaldeburen toe. Het gaat erom dat ieder lid van de kerk zich veilig weet. Dat we op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaan en dat wanneer dat niet het geval is, er aan de bel getrokken kan worden. Uiteraard zijn de eigen voorganger en de kerkenraad altijd beschikbaar om te luisteren. Maar er kunnen zich situaties voordoen, waarbij het gewenst is dat iemand luistert die meer afstand tot de situatie heeft. Dan is een externe vertrouwenspersoon nodig om te kunnen benaderen.

We vinden het als kerkenraad dus belangrijk dat er een plek is waar je terecht kunt als je een melding wilt doen van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, machtsmisbruik of seksueel misbruik binnen de kerk. Daarom hebben we als gemeente besloten om samen te werken met twee externe vertrouwenspersonen uit de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert.

Deze vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie en hebben een training gevolgd om goed toegerust te zijn voor hun werk. Zij zijn beschikbaar als je grensoverschrijdend gedrag wilt melden, je verhaal kwijt wilt of een signaal bespreekbaar wilt maken. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en adviseren over eventuele verdere stappen.

De vertrouwenspersonen zijn:

Helena Planting: email: helena.planting@pglo.nl, tel: 06-20198057

Henk Korblet: email: henk.korblet@pglo.nl, tel: 06-30349795

In memoriam

Een in memoriam is een stukje tekst ter herinnering aan iemands leven. Letterlijk betekent in memoriam dan ook 'ter herinnering'. De tekst waarmee iemands leven wordt samengevat kan nooit volledig zijn, want hoe kan een mensenleven gevat worden in een paar honderd woorden? Toch is het mooi om als gemeente herinneringen van gemeenteleden op te nemen in ons nieuwsblad. Daarbij beseffend dat onze beschrijving ten dele is en alleen God diegene volledig kent en doorgrond heeft (Ps. 139).

Desalniettemin nog een aanvulling bij het in memoriam van dhr. Zuiderveld, die afgelopen jaar is overleden en waarover in het vorige nummer van Teken van Leven een in memoriam is geschreven. Broeder Zuiderveld heeft grote betrokkenheid getoond bij onze gemeente, onder andere vele jaren als lid van de kerkenraad. Dat ambtelijke werk heeft hij met inzet, netheid en vreugde gedaan. Daarnaast merkte je aan alles dat Zuiderveld zijn hoop in het leven op de Heere had gevestigd. Hij sprak daar regelmatig over. Zijn laatste woorden tegen zijn zwager waren dan ook: Op u mijn Heiland blijf ik hopen. Twee kenmerkende aspecten in het leven van broeder Zuiderveld die op aangeven van enkele gemeenteleden het nog zéker waard zijn op deze plaats te vermelden.

Br. A. Wegman

Eind november is in de leeftijd van 95 jaar overleden onze broeder in Christus, Arend Wegman, Eekebuursterweg 25, Oldekerk. Arend Wegman werd op 26-9-1930 geboren als oudste van drie kinderen van Johannes Wegman en Luiktje Wegman-de Vries. Een zusje Jantje en een broer Julle volgden. Het op kinderleeftijd overlijden van zus Jantje heeft het gezin Wegman een leven lang getekend. Al jong had Arend veel liefde voor de natuur en toonde hij interesse in alles wat zich in daarin afspeelt. Als volwassene heeft hij het grootste deel van zijn arbeidzame leven bij de Gezondheidsdienst voor Dieren gewerkt. Hij was daar kalverschetser. Een nauwkeurig werk, dat hem ook veel sociale contacten opleverde. Hij schetste onder ander het kalf dat later zou opgroeien tot de eerste koe die 100.000 liter melk produceerde. Naast zijn werk molk Arend zelf ook nog een aantal koeien en heeft hij tot op hoge ouderdom grotendeels zijn eigen eten verbouwd in zijn eigen tuin! Arend was iemand met een goed verstand en hij hield van boeken. Wetenswaardigheden uit geschiedenisboeken verzamelde hij en zette die op schrift. Over het dorp Oldekerk en omstreken, over de kerk in Sebaldeburen, maar ook over kerken (en predikanten) in de wijde omgeving wist hij veel te vertellen. Eén boek had echter een speciale plek in zijn hart: dat was de Bijbel. Hij las er veel in en zijn eigen Bijbel staat dan ook vol met onderstreepte tekstverzen en aantekeningen. Hoewel Arend het niet over zichzelf gezegd zou hebben, herinneren wij Arend Wegman vooral ook als een gelovige broeder. Hij kwam tot op hoge leeftijd trouw in de kerk tot hij het lichamelijke echt niet meer kon. Arend Wegman heeft onze gemeente een aantal jaren gediend in het ambt van ouderling. Ook als scriba heeft hij zijn steentje bijgedragen aan de opbouw van de gemeente van Christus hier in

Sebaldeburen. Op zijn eigen wijze deelde hij zijn geloof met mensen die hij kende. Bijvoorbeeld door een gedichtje in de brievenbus te stoppen, of een boekje; zonder te vermelden wie de afzender was.

In gesprekken met hem kon je merken dat het geloof in Christus voor Arend het belangrijkste in zijn leven was. Dat had er mee te maken dat hij niet groot dacht van zichzelf, maar wel groot dacht van God. Hij voelde de spanning in zijn leven tussen aan de ene kant de eisen van Gods wet en aan de andere kant de genade die God geeft in de verlossing door Christus Jezus. Daarom was het zo belangrijk voor hem dat in een kerk zowel de prediking van de wet te horen is als de prediking van het evangelie. Die spanning tussen wet en evangelie voelen we ook in de rouwadvertentie die Arend Wegman zelf heeft opgesteld. Het zijn als het ware zijn laatste woorden aan ons gericht. Laten we ze daarom nog eens lezen: "...dan moet ik voor Gods rechterstoel verschijnen en verantwoording afleggen over mijn leven,...". We voelen hier de spanning van het opzien tegen de ontmoeting met de Here. Maar dan gaat broeder Arend verder met een heerlijk getuigenis dat hij ons laat horen in zijn laatste woorden: ".....dat mijn naam geschreven staat in het boek des levens en dat heb ik te danken aan HEM die zei, het is volbracht". Het werk van Jezus Christus dat Hij voor ons volbracht heeft aan het kruis gaf Arend Wegman de rust van de bevrijding. Dat gunde hij iedereen die hij kende. Ook ons.

VAN DE KERKENRAAD

Toekomst van het pionierswerk en toekomst onze kerkelijke gemeente

In de afgelopen 3 maanden is de kerkenraad bezig geweest met de toekomst van het pionierswerk in Sebaldeburen en -onlosmakelijk daaraan verbonden- met de toekomst van onze hervormde gemeente. Daar is een dwingende reden voor.

Volgend jaar september verloopt de tweede contractperiode van 3 jaar die de PKN ons heeft gegeven om te pionieren in Sebaldeburen. En daarmee vervalt dan in principe ook de 'status' van erkende pioniersplek, wat belangrijk is voor begeleiding van de pioniers Joost en Boukje van den Berge en het pioniersteam. Ook is die status belangrijk voor fondsenwerving. De PKN zal de

kerkenraad volgend jaar de vraag gaan stellen: “Wil de gemeente van Sebaldeburen verder met het pionierswerk of niet? En zo ja, hoe?”. Daarover hieronder meer.

Betekenis van het pionierswerk voor onze Hervormde Gemeente in Sebaldeburen.

Met dankbaarheid constateren we dat sinds de pioniers Joost en Boukje van den Berge 5,5 jaar geleden naar Sebaldeburen zijn gekomen er veel ten goede is veranderd in en rond onze hervormde gemeente. Het heeft een nieuw elan gebracht waarbij we als gemeente gaandeweg veel meer naar buiten zijn gekeerd, naar de omgeving van onze kerk. Hoewel er aanvankelijk enige (merkbare) scepsis was over de pioniersactiviteiten wordt nu onder onze kerkleden openheid en steun gevonden voor het pionierswerk. Groeiende positiviteit over het pioniersteam maar óók over onze gemeente zelf.

Daarnaast merken we dat door de openheid van de pioniers en het pioniersteam naar de dorpsgemeenschap toe, de houding van veel dorpelingen t.o.v. de kerk verschuift van negatief naar voorzichtig positief. De “kerk” heeft een positiever beeld gekregen in het dorp. Dat heeft (veel) tijd nodig.

Ook hebben zich nieuwe leden uit andere kerken bij onze gemeente gevoegd, christenen die op zoek zijn naar een bijbelse prediking op een reformatorische grondslag. En die zich ook aangetrokken voelen door het pionierswerk in onze gemeente.

Kortom de Here heeft alle initiatieven en inspanningen de afgelopen jaren willen zegenen en daar zijn we Hem intens dankbaar voor!

Kan het pionierswerk stoppen?

Ondanks de twee verlamdende coronajaren merken we nu dus langzaam veranderingen ten goede bij onszelf als gemeente maar ook in de houding van ons dorp naar de kerk. Wat bruist het weer van leven rond de kerk en gebouw Irene! Er staat een boekenkast langs de weg bij de familie Sikkema; een voedselkast bij gebouw Irene. Elke vrijdagmiddag is er inloop in Irene voor een kop koffie en een gesprek. Er kan ieder 2 weken gegeten worden (waar veel mensen gebruik van maken!). Er is een Buurt-tuin waar groenten, fruit en eieren geproduceerd worden die gratis kunnen worden afgehaald. Een Rustpunt voor rondtrekkende fietsers en wandelaars. Voor de tweede

maal wordt een Alpha-cursus georganiseerd om nieuwsgierige mensen bekend te maken met het evangelie. In het voorjaar is op elk adres in Sebaldeburen een fleurig bloeiend plantje bezorgd namens de kerk. Er is de gebedskring, de kinderbijbelclub, de kinderbijbel week, Kerstnachtdienst, Brunchdienst op Tweede Paasdag en zo veel meer! Om stil van te worden.

Toch is er echt nog meer tijd nodig om al deze mooie activiteiten te vertalen in meer leden en voldoende inkomsten om onze gemeente onafhankelijk te kunnen laten zijn van donoren. We zullen het dan ook nodig hebben om nog een extra aantal jaren gebruik te kunnen maken van de 'Leergemeenschap Pionieren' van de PKN, van de begeleiding en fondsenwerving door de IZB en van de financiële ondersteuning door de Stichting GJSO.

Kan het pionierswerk doorgaan?

Om door te kunnen gaan met alle activiteiten zijn mensen nodig én middelen én de zegen van God. De mensen die zich nu inspannen willen graag doorgaan met het pionierswerk. Er zijn immers nog zoveel mensen in Sebaldeburen en omgeving die nog niet beseffen hoeveel vrede en vreugde het geeft om te leven vanuit de verlossing door de Here Jezus! Een extra hoofd en extra handen om in het pioniersteam te helpen zijn altijd welkom!

Activiteiten kosten geld. En ook een pionier/kerkelijk werker heeft inkomsten nodig. Hoewel we blij en dankbaar zijn voor de groei in financiële bijdragen uit de gemeente die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is het nog (lang) niet genoeg om de werkelijke kosten te dekken. Als we door willen gaan met het pionierswerk in Sebaldeburen, dan zullen we voorlopig nog sponsoren moeten vinden die ons met financiële bijdragen willen helpen. Totdat we het zelf kunnen! Om die reden heeft de kerkenraad al eerste verkennende gesprekken gevoerd met de IZB en Stichting GJSO over de mogelijkheden van voortzetting van financiële steun. Ook zelf schrijven wij organisaties en kerken aan om fondsen te werven.

Draagt u ook bij? Doet u dat in de eerste plaats met gebed, dat is het meest nodig!

Stoppen of doorgaan met het pionierswerk?

De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 november j.l. unaniem de wens uitgesproken om na afloop van het pionierscontract in september 2025 nog

minstens 3 jaar door te willen gaan met het pionieren, natuurlijk onder voorbehoud van financiering.

De komende maanden zullen we daar nog vaak mee bezig zijn en moeten de gedachten rijpen over hoe we dat kunnen realiseren. Het is spannend. Wilt u de Here bidden ons daarbij te helpen?

Namens de kerkenraad,
Leo Meijndert

KERKVOOGDIJ

Verwarming kerk

En ineens liet de kachel het afweten. We hebben dat gemerkt; een aantal zondagen geen of een slecht werkende verwarming maakt dat het behoorlijk koud is in de kerk. De installateur had geen hoopgevendende boodschap: alles wat je hier nog aan uit geeft, is weggegooid geld: de ketel is op. Daar zit je dan, een onverwachte forse kostenpost, niet begroot. Al snel kwam het idee om hier een extra collecte aan te wijden, in de hoop en verwachting dat we met de opbrengst hiervan een deel van de factuur zouden kunnen betalen. Die hoop bleek niet ongegrond. De collecte was met een opbrengst van ruim € 200 al hoger dan gebruikelijk voor een extra collecte, maar wat er daarna nog via de bank binnenkwam was hartverwarmend. Wat zijn we als kerkvoogdij hierin verrast. Kijk maar naar de opgave hieronder van alle ontvangen giften voor de cv ketel. Bijna het gehele factuurbedrag is door jullie bijeengebracht! En dat gemeente-breed en zelfs daarbuiten. Naast God willen we jullie hier ontzettend voor danken. Inmiddels is de nieuwe cv ketel geïnstalleerd. We kunnen nu zelfs vanuit huis via een app op de smartphone de kachel bedienen. Voor koster Annie Bonnema ook prettig dat ze voor het verwarmen van de kerk niet iedere keer naar de kerk hoeft te komen. Al met al iets om met dankbaarheid en voldoening op terug te kijken.

Kerkbalans 2025

Eerst een terugblik. Voor 2024 is in de begroting een bedrag opgenomen van € 21.000 voor de actie Kerkbalans. Op het moment van schrijven (20 december) is dit bedrag op een paar honderd euro na binnen. We hebben

goede hoop dat in de laatste dagen van december dit richtbedrag nog wordt gehaald. Wilt u nog even kijken of u uw toezegging voor 2024 heeft overgemaakt? Alvast dank.

De actie Kerkbalans 2025 hopen we in de loop van het eerste kwartaal 2025 weer bij u onder de aandacht te brengen. In de begroting voor 2025 hebben we het richtbedrag iets verhoogd naar Euro 22.000. Het behoeft denk ik geen betoog dat deze actie financieel uiterst belangrijk is. Het is één van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze gemeente. We hopen daarom ook dat we in 2025 weer op u mogen rekenen!

En even voor de nieuwe leden: wat houdt deze actie in? Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk wordt niet gefinancierd door de overheid, maar is afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van kerkleden. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt – onder voorwaarden – in aanmerking voor belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is het gehele bedrag aftrekbaar. Dat kan tegenwoordig zonder notariële akte. Formulieren hiervoor zijn bij uw de kerkvoogdij verkrijgbaar. Het zou natuurlijk mooi zijn als u het belastingvoordeel grotendeels of geheel aan uw bijdrage zou willen toevoegen.

Begroting 2025

De begroting voor 2025 is inmiddels weer opgemaakt en ingediend bij de landelijke kerk. In de bijlage van de actie Kerkbalans 2025 zullen we wat nader ingaan op de begroting. Voor nu willen we noemen dat ook dit jaar er weer een tekort op de begroting zichtbaar is. Voor een groot deel is dit als gevolg van de regelgeving o.a. op financieel vlak rondom de begraafplaats. Hierover is in de voorlaatste editie van Teken van Leven al het een en ander gemeld. Verder zal er in 2025 onderhoudswerk aan de kerk plaatsvinden

waarvoor een flink bedrag is begroot. Daar staat dan weer tegenover dat een deel hiervan weer terugkomt via de toegekende subsidie. Ook zullen er nog wat werkzaamheden aan de pastorie moeten plaatsvinden.

Binnenkort wordt u een samenvatting van de begroting overhandigd. De uitgebreide begroting ligt ter inzage voor geïnteresseerden in de consistorie van de kerk. Voor vragen bent u altijd welkom bij één van de kerkvoogden.

Collecten/giften

Hieronder een overzicht van de collecten en giften over de laatste 3 volle maanden (september, oktober en november):

Reguliere collecte	
september	€ 286,30
oktober	€ 273,60
november	€ 301,55

Extra collecte	
september*	€ 98,70
oktober	€ 202,40
Nov. (dankdag)	€ 362,50
november*	€ 105,70

*Bestemming: Instandhouding predikantsplaats

Alle giften via bank

Voor de kerk	t.b.v. aanschaf cv ketel	t.b.v. predikantsplaats
€ 300	€ 100	€ 50
€ 150	€ 100	€ 150
€ 75	€ 150	
€ 400	€ 200	
€ 150	€ 100	
€ 100	€ 50	
€ 150	€ 25	
€ 200	€ 100	
€ 100	€ 15	
€ 100	€ 500	
€ 100	€ 500	

€ 100

€ 800

€ 50

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

€ 20

€ 500

€ 25

Voor pioniersplek:

€ 350

€ 50

€ 100

€ 50

College van kerkrentmeesters,

Jan Willem van Dijke

Dirk Toes



DIACONIE

Reguliere collecten.

September 2024 € 275,72

Oktober 2024 € 242,85

November. 2024 € 380,20

Extra collecten:

September Wereld diaconaat € 58,80

Shaare Zedek ziekenhuis € 140,00.

Oktober GZB € 56,10

November. Kerk in actie Oekraïne kinderen€ 53,30

Via de bank:

September € 1680,00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

De sponsorkinderen

De sponsorkinderen hebben namens de gemeente een kerstkaart gehad.

HET PIONIERSTEAM

Pionieren

Inmiddels wordt er al weer bijna 6 jaar 'gepionierd'. Maar wat is dat nu, pionieren? Voor ons betekent het dat wij door middel van activiteiten verbinding zoeken met mensen die niet op zondag naar kerk gaan en voor wie de kerk wat verder van hun belevingswereld af staat. In 2019 zijn we met twee pioniers gestart: Joost en Boukje van den Berge. Inmiddels pionieren we met meer dan 10 mensen en organiseren we allerlei activiteiten waardoor we de verbinding zoeken.

Denkend over de toekomst realiseren wij ons als pioniersteam dat pionieren op een dorp een speciaal soort pionieren is. Mensen op een dorp als Sebaldeburen zeggen vaak over zichzelf 'Ik ben geen sleper' of 'Ik loop de

deur bij de ander niet plat'. In de dorpsvisie staat: 'Wij houden niet van verandering.' In onze ervaring vraagt pionieren op een dorp dan ook om geduld, trouw, volharding en vriendelijkheid. Door langere tijd trouw te zijn in wat wij doen, vriendelijk te zijn voor de naaste, mee te doen in de sociale structuren, hopen wij meer in verbinding te komen met de mensen hier in de omgeving. Want hoewel 'Westerkwartierders' misschien niet zo snel nieuwe dingen proberen, nieuwe relaties aangaan, is de commitment wel hoog als de stap wél gezet wordt. Daar hopen wij op en bidden wij om.

Er zijn mooie verhalen te delen van mensen met wie wij in verbinding zijn gekomen. Eén van die verhalen is van Ronald Hendriksen. Hij neemt inmiddels al een aantal jaar deel aan de activiteiten van de pioniersplek en we waarderen zijn aanwezigheid en inbreng. Hij zegt het volgende: "Zo'n 2 en half jaar ben ik nu bij de pioniersplek in Sebaldeburen. Ik was destijds alleen en was ook zoekende in het geloof. Joost kwam aan de deur en nodigde mij uit. Ik voel mij hier geaccepteerd. Lekker samen eten met andere mensen is fijn. Ik ben ook met ALPHA gestart, daar heb ik ook baat bij. In de afgelopen tijd heb ik ook de Heer weer gevonden. Op de koffiemomenten kom ik ook wel eens. Ik raad iedereen aan om hier te komen. Dat doe ik ook bij de kringloopwinkel. Je wordt er alleen maar beter van als je hier komt. Als je slechte dingen voelt of als je in de put zit, dan knap je hier van op."

We zijn dankbaar voor het goede dat God ons geeft in elkaar en in de activiteiten die wij samen mogen beleven – juist ook met ondersteuning en aanwezigheid van mensen uit de Hervormde Gemeente Sebaldeburen. We hopen op uw, jouw steun in gebed, talenten, tijd, financieën, of op andere manieren. Wilt u voor ons en het pionierswerk (blijven) bidden?

ZENDING- EN EVANGELIESATIECOMMISSIE

Samen Zingen

Op 13 oktober zongen we samen met het a capella ensemble Triool uit Leek. De bloemengroet ging die dag naar mevrouw Helmantel uit Oldekerk en de collecte bracht 52,30 euro op. In november luisterden we naar psalmbewerkingen door het Vocaal Ensemble 'Het Hoogeland'. De bloemen gingen naar mevrouw Stijn Huizinga uit Niekerk en de collecte bedroeg 72,50 euro.



In adventstijd zongen we samen kerstliederen; het gelegenheidskoor uit de kerk, dat liederen instudeerde onder leiding van Joke Buist, zorgde voor versterking. Aan het einde van de avond was er warme chocolademelk. De bloemengroet werd bij mijnheer Ine Postema uit Opende gebracht en de collecte bracht het bedrag van 154,10 euro op.

Nieuw jaar

In het nieuwe jaar blijven we zingen.

- 12 januari: samenzang met een meditatie van dhr. Joost van den Berge
- 11 februari: samenzang met medewerking van de band 'Revival'

We wensen u de nabijheid van God voor het jaar 2025:

*'Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.'*

VERJAARDAGEN 75+

03 januari	Mevr. H.G. van Duinen – Heukers,
05 januari	Mevr. F. Mulder – Nijenhuis,
07 februari	Mevr. M. Bouwma – Zwama,
03 februari	Dhr. P. de With,
16 februari	Dhr. H. Boerema,
24 maart	Mevr. A. v.d. Meer,

Wij wensen u, met allen die bij u horen, een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Halleluja ! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen. Ps. 149*

OPPASROOSTER

DATUM	NAAM	TELEFOON	BIJZONDERHEDEN
5 jan.	Trijnie Sloots Liesbeth van Woudenbergh		
19 jan.	Ietje Oost Froukje van Slooten		
2 febr.	Mirjam Westra Mettie Spaak		
16 febr.	Grietje van der Molen Esmée Cazemier		
2 maart	Mirjam van Dijke Netty Toes		
16 maart	Trijnie Sloots Liesbeth van Woudenbergh		
30 maart	Dirk Toes Ietje Oost		
13 april	Froukje van Slooten Mirjam Westra		
27 april	Mettie Spaak Netty Toes		

- Oppaslocatie is gebouw 'Irene', tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering, graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirktoes@gmail.com
- Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

BEDANKT

Beste lezers,

Het is een heftige periode geweest die achter ons ligt. In augustus getroffen door een galaanval: ziekenhuis. Na vele verschillende onderzoeken en het verwijderen van galstenen.

Op 10 november galaanval: direct opgenomen in het ziekenhuis.

Toen is het besluit genomen, galblaas weg te halen, wat goed is verlopen.

Het is waardevol, dat er met je meegeleefd wordt, thuisfront om je heen, maar ook vanuit de gemeente.

Er is voorbede gedaan in de diensten, maar ook u persoonlijk is het in gebed bij de Heere gebracht.

Er zijn kaarten gestuurd, telefoontjes, emailtjes, bloemen ter bemoediging en troost. Vanuit de kerkenraad bezoeken in het ziekenhuis, aan huis, en u als gemeenteleden. Daarvoor hartelijk dank.

Boven dit alles dank aan de Heere God die het werk van de artsen heeft gezegend.

En vanuit het evangeliewoord: kracht en moed geeft om de dagen die er nog mogen komen te beleven.

Psalm 116 heeft centraal gestaan: God heb ik lief!

Als u dit leest heb ik vrijdag 20 december j.l. de laatste ERCP gehad.

Alles is goed verlopen.

Nogmaals dank voor de bezoeken thuis. Inmiddels ben ik al weer zes weken bezig om op krachten te komen.

Voor u allen een gezegend 2025 toegewenst.

Met een vriendelijke groet, Jan en Stijn Huizinga.

INGEZONDEN STUKKEN

Volleybaltoernooi Ring Ommelanden

De Ring Ommelanden is een contactgroep van verschillende kerken uit Groningen van dezelfde stroming (rechtzinnige Hervormde gemeenten) binnen de Protestantse Kerk Nederland. Denk aan de hervormde gemeenten

in Noordhorn, Dorkwerd of Drachten. Vanuit Ring Ommelanden wordt **op zaterdag 15 februari 2024** een volleybaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden tussen verschillende teams uit de gemeenten van de Ring Ommelanden.

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Om mee te doen is een team van 6 personen nodig. In onze gemeente coordineert Jan-Willem van Dijke de opgave. Wanneer je mee wilt doen, graag opgeven bij Jan-Willem, zodat we een team uit de gemeente kunnen vormen. Opgave graag voor woensdag 15 januari.

Wanneer: zaterdag 15 februari 2025

Waar: Sportcentrum Leek (De Schelp 35, 9351 NV Leek)

Tijden: 19:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur

Kosten: €2,- per deelnemer

Aanmelden: Jan-Willem van Dijke

Wanneer je geblesseerd bent of volleybal niet helemaal in jouw straatje ligt, ben je als scheidsrechter of toeschouwer ook van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Vrouwenavond

In het nieuwe jaar hopen we een gezellige avond voor vrouwen te organiseren in de pastorie. Jong en oud is welkom ;) We hopen onder het genot van iets lekkers elkaar te spreken en beter te leren kennen. De avond heeft een open karakter. Je kunt daarom ook gerust vrouwen van buiten de gemeente meenemen.

Maandagavond 27 januari - in de pastorie van Sebaldeburen - **19.45 uur**

We hopen u / jou te ontmoeten!

Betreft: Uitnodiging voor regionale bijeenkomst

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. **donderdag 30 januari 2025 om 20.00 uur.**

Dhr. Herman van Wijngaarden van 'Stichting Hart van Homo's' hoopt die avond te spreken en met ons van gedachten te wisselen over het onderwerp:

“Een thuis voor homoseksuele gemeenteleden?”

Het onderwerp homoseksualiteit roept veel pastorale vragen op. We willen trouw zijn aan wat God in Zijn Woord zegt over huwelijk en seksualiteit. Tegelijkertijd willen we er zijn voor homoseksuele gemeenteleden die zich hierdoor buitengesloten kunnen voelen.

- Hoe zijn we ook voor hen een gemeente waarin ze zich thuis voelen?
- Kan dat überhaupt wel?

Op deze en dergelijke vragen zal Herman van Wijngaarden ingaan.

Allen van harte welkom!

Hervormde Gemeente Noordhorn

Gebouw De Wegwijzer (tegenover de Hervormde Kerk)
Oosterweg 13
Noordhorn

Aanvang: 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.45 uur)

Vrouwendag

Thema: *Veiligheid*

Nodig je vriendin, zus, buurvrouw uit en kom gezellig op

5 april 2025

naar Onstwedde voor een inspirerende ontmoetingsdag met andere christenvrouwen.

Aanvang 10.00 / Afsluiting rond 15.00

Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers

Kosten €22,50 met uroegboekkorting vóór 1 maart

Daarna € 25,00. Opgave mogelijk tot 4 april.

d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

Gratis parkeren voor de deur

Onze website www.vrouwendag-onstwedde.nl
is vanaf 10 januari open voor meer informatie en opgave



We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!

Hervormde vrouwenverenigingen Ruth en Martha

Email: info@vrouwendag-onstwedde.nl

ACTIVITEITEN

Vrijdag 3 jan. 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Zondag 5 jan. 11.00	Koffiedrinken en nieuwjaarswensen na de dienst
Vrijdag 10 jan. 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Zondag 12 jan. 19.00	Samen zingen met meditatie in de kerk
Maandag 13 jan. 17.30	Bijeenkomst pioniersteam en ontmoeting Siddeburen
Dinsdag 14 jan. 17.30	ALPHA cursus
Donderdag 16 jan. 17.30 – 19.00	Maaltijd Dorpskamer
Vrijdag 17 jan. 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Dinsdag 21 jan. 19.30	Pioniersteam vergadering
Woensdag 22 jan. 19.30 – 21.00	Bijbelstudie “gelijkenissen”
Vrijdag 24 jan. 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Maandag 27 jan. 19.45	Vrouwenavond in de pastorie
Dinsdag 28 jan. 17.30	ALPHA cursus
Woensdag 29 jan. 19.00	Kerkenraad en censura morem
Vrijdag 31 jan. 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Zondag 2 febr. 11.00	Koffiedrinken na de dienst
Dinsdag 4 febr. 19.30	Gebedsbijeenkomst in de kerk

Alle activiteiten zijn Deo Volente.

Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene.

VAN DE REDACTIE

Inleveren kopij:

Voor de nieuwsbrief van februari kopij inleveren t/m woensdag 29 jan.2025.

Voor Tekenen van Leven kopij inleveren t/m 26 maart 2025.