

TEKEN VAN LEVEN



Informatieblad Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Jaargang 37
April, Mei, Juni 2025

KERKDIENSTEN

April

Datum	Tijd	Predikant	Plaats	Bijzonderheden /collecte
06	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut	Assen	
13	09.30	Ds. N.M. van Ommeren	Drachten	Voorbereiding H.A.
13	19.00	Samen zingen		
18	19.00	Prop. J.C.A. v.d Berge		Goede Vrijdag, H.A./ H.A.collecte
20	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge		Pasen
21	10.00	Paas/brunchdienst		Tweede paasdag

Mei

04	09.30	Ds. J.W. Wind	Damwoude	Kerkvoogdij
11	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge		
11	19.00	Samen zingen		
18	09.30	Ds. J. Hoekman	Rutten	IZB-collecte
25	09.30	Ds. L. Schaafsma	Nunspeet	
29	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge		Hemelvaartsdag

Juni

01	09.30	Ds. F. Pierik	Drachten	
08	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge		Pinksteren GZB-collecte
08	19.00	Samen zingen		
15	09.30	Ds. N.M. van Ommeren	Drachten	
22	09.30	Ds. B. Coster	Rouveen	Voorbereiding H.A.
29	09.30	Prop. J.C.A. v.d. Berge		Viering H.A. + collecte

Getuige van vrede

In de maand mei herdenken we dat in Nederland 80 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd en het (het grootste deel van het) Nederlandse volk de vrijheid terug kreeg. De herdenking dit jaar is extra speciaal, omdat het een bijzonder mijlpaal betreft. Er is dit jaar 80 jaar vrede in Nederland. Hoe vaak in de geschiedenis is dát voorgekomen? Volgens sommige geleerden is dit de langste periode van vrede in de geschiedenis van ons land.

Vrede is een groot goed. Vaak zijn we ons daar niet zo van bewust. Op de een of andere manier werkt het vaak toch zo, dat wij mensen pas de waarde van iets zien, als we het missen. Zo ontdekten wij in de afgelopen tijd dat de huidige vrede in Europa niet vanzelfsprekend is en denken wij plotseling met weemoed terug aan 10 a 20 jaar geleden toen vrede op ons continent nog zo vanzelfsprekend leek. Onze waardering en besef van vrede is natuurlijk maar gering ten opzichte van hen die de oorlog en de bevrijding hebben meegemaakt of op dit moment te maken hebben met oorlog (zoals de Oekraïners). Zij die de kans om opgepakt, aan het werk gesteld, gefuseerd of vergast te worden aan den lijve hebben ondervonden, die hebben een dieper besef van vrede dan zij die zijn opgegroeid in een 'slapend Europa'. Daarom is het zo belangrijk om getuigen te horen, verslagen te lezen en de verhalen tot je te laten doordringen. Getuigen kunnen ons helpen om vrede op waarde te schatten.

De apostel Johannes is zo'n getuige van vrede. In zijn evangelie spreekt hij op verschillende plaatsen over de vrede van Christus. Zou zijn aandacht voor wat Jezus heeft gezegd over vrede te maken hebben gehad met zijn eigen ervaring van de Romeinse onderdrukkers? Waarschijnlijk wel. Maar meer nog, heeft Johannes een sterker besef van vrede gekregen door de geestelijke strijd die hij heeft leren kennen. In het evangelie van Johannes valt namelijk de strijd op tussen licht en duisternis, tussen liefde en haat, en tussen God en ons mensen. Die ervaring, heeft Johannes vervolgens ertoe gebracht om te getuigen van de vrede die Hij heeft leren kennen in Christus. En laten we vervolgens luisteren naar de woorden van Christus die Johannes aan ons doorgeeft, om meer over die vrede te leren.

In Johannes 14:27 schrijft Johannes dat Jezus gezegd heeft: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.” En in Johannes 16:33: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben.” En aan het einde van het Johannesevangelie, na de opstanding, speelt ‘vrede’ opnieuw een belangrijke rol, als Christus de discipelen met ‘vrede’ groet en vervolgens vanuit die vrede de wereld inzendt (Joh. 20:21, 26). Kortom, voor de apostel Johannes was vrede ook een belangrijk thema, omdat Hij Jezus er over hoorde spreken en de waarde daarvan was gaan inzien.

Johannes is als het ware een getuige, zoals we in onze tijd ook mensen horen getuigen van het belang en de waarde van vrede, tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. De apostel Johannes was ook bekend met aardse strijd, met onderdrukking, en de mogelijkheid om gevangen genomen te worden (op Patmos). Johannes getuigt in zijn evangelie echter van een bijzonder soort vrede. De vrede van Jezus. Dat is een ander soort vrede en veiligheid dan de vrede en veiligheid waar we in de maand mei bij stil staan. Hoewel aardse vrede en veiligheid een groot goed is, gaat de vrede en veiligheid van Christus die ver te boven. Dat is namelijk een vrede en veiligheid die nooit meer verbroken kan worden. Waar op aarde vrede en veiligheid vaak een tijdelijke afwezigheid van oorlog of onderdrukking is, is de vrede van Christus voor eeuwig. Onbreekbaar. Onaantastbaar. Onverstoorbaar.

Wat voor vrede en veiligheid is dat dan? En hoe kom je er aan? Jezus Christus is Zelf de vrede en vrijheid voor ons leven. Hij heeft de oorzaak van de vijandschap (of: oorlog) tussen God en mensen weg genomen: de zonde, de rebellie, de opstand tegen God. Door te sterven aan het kruis, heeft Hij de schuld van onze opstand, onze weerzin, onze afkeer van God gedragen. Onschuldig heeft Hij geleden, heeft Hij de toorn van God over de zonde gedragen, om het mogelijk te maken dat wij weer vrienden van God kunnen worden. Sterker nog, we mogen geliefde kinderen zijn van Hem. Leven in vrede omdat het weer goed is met onze Schepper en Hij onze ziel voor altijd zal beschermen en bewaren. Door ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan, erkennen wij dat wij eigenlijk vijanden zijn van God, maar dat God ons door Zijn genade wilde bevrijden om ons in vrede met Hem te doen leven.

Nee, het christenleven gaat niet over rozen. Jezus heeft zelf gezegd dat je ondanks Zijn vrede toch onderdrukking kunt ervaren (zie Joh. 16:33). Volgelingen van Jezus zijn niet gevrijwaard van pijn, opgesloten worden of zelfs sterven voor de navolging van Christus. Nee, maar ze zijn wel verzekerd van vrede van God die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7). Dat is een eeuwige vrede tussen God en de ziel, die gelukkig maakt. Een eeuwige vrede, waarin je vrij bent van jezelf, alle angsten, boosheid en andere negatieve emoties. Waarin je niet meer bang hoeft te zijn voor de toorn en vergelding van God, vanwege je zonden. Of je niet meer hoeft in de zitten over de satan en al zijn aanvallen. Maar je mag leven als een verzekerd en geliefd kind van de Heere. Door het geloof in Jezus is alles op Pasen beslecht. Dát is het grote moment van vrede. Victory day. Vanaf Pasen is er niet een 80-jarige vrede die we vieren, maar een eeuwige. Wat een groot voorrecht als je dat kent door het geloof in Jezus, de Vredevorst.

Mogen we ons daar meer bewust van zijn. Leven vanuit die zekerheid en dat vertrouwen. Misschien moeten we meer luisteren naar de getuigen, zoals de apostel Johannes. Die kunnen ons besef van vrede versterken en verdiepen. Jezus wil ons door Bijbel en gebed vrede geven, die verbonden is aan Hemzelf. De vrede van Christus. Zodat we ook zelf getuigen zouden worden van die vrede.

UIT DE PASTORIE

We zouden hier kunnen schrijven over de broedse kippen, de moestuin, de school van Obed, een bezoek met Ethan aan een melkveebedrijf van een gemeentelid, en wat al niet meer zij, maar ik wil iets met u delen, wat mij de afgelopen tijd heeft bezig gehouden.

In afgelopen tijd ben ik weer bezig geweest met twee kerkvaders die mij al langere tijd boeien: Aurelius Augustinus (354-430) en Thomas a Kempis (1380-1471). Voor de Noordermannen in Oldekerk heb ik een spreekbeurt gehouden over het boekje 'De strijd van een christen' van Augustinus en met de IZB bespreken we momenteel het boekje 'De navolging van Christus' van Thomas a Kempis.

Ik heb meerdere redenen om deze namen en boeken hier te noemen. In de eerste plaats merk ik als voorganger dat het heel belangrijk is om 'gevoed' te blijven. Dat kan natuurlijk door de Bijbel te lezen voor mijzelf (als persoon; en dus niet alleen voor een preek bijvoorbeeld), maar ook door kennis te nemen van gelovigen uit de traditie die een inspirerende inbreng hebben gehad. In gelovig opzicht gevoed blijven is belangrijk, want als ik zelf niet gevoed blijf, wat kan ik dan nog doorgeven?

In de tweede plaats, en nog een belangrijkere reden waarom ik de namen van Augustinus en Thomas a Kempis hier noem, is dat het mij de laatste tijd opviel dat zij allebei in scherpe bewoordingen spreken over de noodzaak van Bijbellezen en gebed. Beiden zien het leven van een christen als een strijd; tegen jezelf en de wereld om je heen. Beiden zien christenen niet als onfeilbare of zondeloze mensen, maar als kwetsbare en feilbare mensen die telkens via de weg van gebed en Bijbellezen de kracht bij God moeten zoeken om staande te blijven. Je zou kunnen zeggen: door 'stille tijd', door 'meditatie' en 'contemplatie', krijgt de zwakke christen kracht van God.

Dat is herkenbaar voor mijzelf, maar ik denk ook voor u. Wij zijn geen sterke christenen. En al helemaal geen onoverwinnelijke sterke superchristenen. Vandaag de dag zijn veel christenen gecharmeerd van Tom van der Wal; iemand die het boek 'Supermens' schreef. De christen als 'bovennatuurlijke mens'. Alsof christenen door het geloof een soort krachtpatsers zijn, die in staat zijn om alles te doen en te kunnen wat daarvoor onmogelijk was en niet meer vatbaar zijn voor de zonde of gebroken werkelijkheid. Een tijdje geleden kwam na een kerkdienst een man naar mij toe met vragen over Tom van der Wal en zijn evangelie. Met betraande ogen vroeg hij: 'Geloof ik dan wel genoeg?'

Maar het werkt eigenlijk andersom zou je kunnen zeggen. Dat meen ik uit de Bijbel op te maken ('Gods kracht wordt in zwakheid volbracht'), in mijn eigen leven (ik val mijzelf vaak tegen en voldoe niet aan de maatstaf van God), en dus uit de werken van kerkvaders. Thomas schrijft dat de ware zelfkennis 'zelfverachting' is. Weten dat je een zondaar bent en hoezeer je tekort schiet. Een christen zoekt volgens Thomas a Kempis vervolgens zijn kracht in God door gebed en Bijbellezen. Datzelfde geldt voor Augustinus, die zich ook sterk bewust is van het feit dat de christen iedere dag de kracht buiten zichzelf zoekt, in de wetenschap dat eigen kracht tekort schiet. Eigenlijk schrijven

beide kerkvaders (in navolging van de Bijbel): hoe meer je je bewust bent van je zwakheid en zondigheid als christen, hoe meer je gesterkt kunt worden door Gods genade. Een wonderlijke paradox.

U merkt wel dat dit mij raakt, juist ook omdat ik merk dat mensen vatbaar zijn voor een 'krachtpatser evangelie'. Ook in onze omgeving zijn mensen vatbaar voor iemand als Tom van der Wal en zijn gedachtengoed. Supermens worden, dat willen we allemaal wel.. Maar christelijke groei is paradoxaal: kleiner gaan denken over je eigen kracht en over je eigen goedheid, en juist tot verdiept inzicht komen over je zondigheid en feilbaarheid, en vervolgens meer in afhankelijkheid en in vertrouwen op Christus gaan leven. Dat je ondanks wie je zelf bent, mag leven door Zijn leven, lijden, sterven en opstanding voor jou. Dat is leven van genade. Groeien in de diepte. Laten we daartoe elkaar stimuleren.

GEMEENTELEVEN

Als gemeente leven we toe naar Pasen. Het feest van de opstanding van Jezus Christus. Eerste Paasdag is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar zou je kunnen zeggen. De zonden zijn verzoend, de dood is overwonnen, er is nieuw leven, een leven in vrede voor Gods aangezicht. Voordat het Pasen is, zal het gaan over verraad, onrecht, lijden, diepe duisternis en alle andere ellende die Jezus Christus heeft gedragen omwille van ons. Zo is ook onze levensgang zou je kunnen zeggen. Voordat we het nieuwe leven ontvangen, na onze opstanding of tijdens de wederkomst van Christus, ondervinden we op deze aarde nog moeite, zorg en verdriet. Als we die momenten meemaken mogen we ons vasthouden aan de overwinning van Christus. In het zien op Jezus, kun je als christen zelfs moedig en fier leven op aarde terwijl je het misschien helemaal niet makkelijk hebt, want: "Die met geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet."

We wensen elkaar een gezegende tijd toe, als we toeleven naar Pasen of toeleven naar de wederkomst van Christus en de graven open gaan. Dat het evangelie van Jezus opstanding, ons moed en een zekere fierheid zal geven als dingen in dit leven ons zwaar vallen. En voor iedereen zijn dat weer

verschillende dingen. De een heeft moeite en zorg als het gaat om de gezondheid, de ander om zijn gezin of kleinkinderen, een volgende vanwege de uitdagingen op het werk of als het gaat om het reilen en zeilen op deze aarde. Laten we elkaar blijven aanmoedigen om op Christus te zien.

We zijn dankbaar dat zowel de operatie van Netty Toes als van Grietje IJtsma 'geslaagd' genoemd kunnen worden. Grietje heeft echter nog wel veel last van haar schouder en we wensen haar daarom herstel en gezondheid toe. We denken ook aan mevr. Ritsma, die zich zorgen maakt om haar gezondheid. Ze heeft al lange tijd klachten die niet verklaard kunnen worden. We bidden haar duidelijkheid, maar ook moed en zegen toe.

In de laatste nieuwsbrief werd het overlijden van mevr. Helmantel genoemd. Ook op deze plaats willen we de condoleance en het meeleven uitspreken richting de familie, geliefden en vrienden. Als gemeente verliezen we in haar een meelevende zuster.

Tenslotte zijn we dankbaar dat er de laatste tijd verschillende gasten in de diensten zijn. Het is mooi om te zien dat mensen onze gemeente en de diensten weten te vinden. Laten we als gemeente hen welkom heten en voor hen bidden. Het belangrijkste is dat we groeien in de diepte, in geloof, hoop en liefde. Maar het zou natuurlijk ook prachtig zijn als onze gemeente weer groeit in de breedte.

De laatste tijd zijn er zo'n ongeveer 10 gemeenteleden niet meer aanwezig in de dienst vanwege ouderdom, ziekte of andere redenen. We missen hen en bidden voor hen, juist omdat het ook niet altijd makkelijk is wanneer de gemeente op zondag samenkomt en de mogelijkheid er niet meer is.

Wij zijn Christus' gemeente. Hij ziet ons allen en zorgt voor ons. Dat hebben we ervaren in het verleden en daarop mogen we vertrouwen in de toekomst. Sterker nog, Hij belooft het ons in Zijn Woord. We mogen Hem daaraan houden.

Classispredikant

Sinds 1 januari 2024 heeft de kerkelijke classis waar onze gemeente bij hoort, de Classis Groningen-Drenthe, een nieuwe classispredikant, mw. ds. Ellen Peersmann.

Een classispredikant probeert alle gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers eens in de vier jaar te bezoeken. De rol van de classispredikant heeft de PKN als volgt omschreven: “Hij of zij adviseert plaatselijke predikanten en helpt als er problemen ontstaan binnen een gemeente. De classispredikant bemoedigt, brengt gemeenteleden en kerkenraden samen en herinnert de gemeenten aan het wezen van de kerk: het evangelie, de gemeenschap, het diaconaat en de roeping/zending van de kerk”.

Ds. Peersmann wil binnenkort onze kerkenraad/gemeente bezoeken, een afspraak daarvoor is in de maak.

Gemeentevergadering

Reserveert u alvast de avond van 14 mei a.s. in uw agenda voor de Gemeentevergadering.

Naast ontmoeting en “gemeenschap” wordt ook het afgelopen jaar geëvalueerd en wordt gerapporteerd over hoe onze gemeente er financieel voorstaat. Ook komen alle onderdelen van de gemeente (commissies) aan het woord om te vertellen over de hoogtepunten van het afgelopen kerkelijk seizoen en om hun inspirerende plannen voor de toekomst met ons te delen. Beleef het mee, denk mee en praat mee!

LM



Actie kerkbalans 2025

Een aantal weken geleden is de actie Kerkbalans 2025 van start gegaan en is u in het kader hiervan een envelop overhandigd. Door middel van een antwoordformulier kunt u aangeven wat u dit jaar denkt te kunnen geven aan onze eigen gemeente. Inmiddels zijn er al een aantal antwoordformulieren ontvangen. Veelal zijn ze afkomstig van bekende trouwe gevers/geefsters, waarvoor veel dank. Het is goed te zien dat ook nieuwe leden positief op de actie hebben gereageerd. Dank daarvoor.

Als kerkvoogdij is het goed te weten wat we ongeveer dit jaar mogen verwachten aan inkomsten uit deze actie. Daarom een vriendelijk verzoek aan u om, als u dit nog niet gedaan heeft, het antwoordformulier in te vullen en aan één van de kerkvoogden te overhandigen of in de brievenbus/collectezak te deponeren.

Voor dit jaar is er een bedrag van Euro 22.000 begroot. Via de antwoordformulieren is er tot nu toe een bedrag toegezegd van € 11.700. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We hopen de komende weken nog veel antwoordformulieren te mogen ontvangen, zodat we tot een totaalstand kunnen komen. We rekenen op u!

Wij hebben eerder al aan u gevraagd om, indien mogelijk uiteraard, uw bijdrage te verhogen omdat wij door de toenemende inflatie geconfronteerd worden met hogere uitgaven. Als u dit voornemens bent, vergeet dan niet uw periodieke opdracht bij de bank aan te passen. Het komt in de praktijk voor dat dit wordt vergeten of dat onbekend is hoe dit te doen, waardoor de kerk een bedrag misloopt. Als u inderdaad niet weet hoe u uw periodieke opdracht bij de bank moet aanpassen, doe ik een beroep op u om vrienden, kennissen, familie in te schakelen om u hierbij te helpen. Als dit voor u niet mogelijk is, neem dan contact met één van de kerkvoogden op; mogelijk dat wij hierin iets voor u kunnen betekenen.

Onderhoud gebouwen

En waar is het geld uit de actie Kerkbalans nu onder andere voor nodig? Dat is bijvoorbeeld voor het onderhoud van onze gebouwen. Dat zijn er drie:

verenigingsgebouw Irene, de pastorie en het kerkgebouw. Vooral de laatste vraagt dit jaar aandacht. Er is in 2024 een inspectierapport opgemaakt door de Monumentenwacht. De algemene conclusie hieruit is dat de onderhoudstoestand van het kerkgebouw goed is, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo moet nodig de westmuur (waar u de kerk binnenkomt) onder handen worden genomen. Er is sprake van vochtdoorslag/lekkage en dit moet aangepakt worden om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Ook is er sprake van aangetast houtwerk en vraagt het dakruitertje het nodige onderhoud. Verder moet er hier en daar wat schilderwerk plaatsvinden. Samen met kerklid Wim van Slooten, die ter zake kundig is, is gesproken over een plan van aanpak en welke aannemer(s) we hiervoor zullen uitnodigen. In de loop van het jaar zult u de nodige activiteiten bij en aan de kerk kunnen verwachten. Ook de pastorie vraagt nog wat aandacht, zoals voeg- en metselwerk.

Begraafplaats

Mogelijk heeft u gezien dat de begraafplaats aan de zuidkant voorzien is van een betonnen beschoeiing teneinde het wegzakken van grond te voorkomen. Ons kerklid Jan Huizinga is hier actief in geweest met een prachtig resultaat. In overleg met de kerkvoogdij is besloten dat in het voorjaar deze beschoeiing doorgetrokken zal worden ook aan de westkant en een deel van de oostkant. Als deze klus geklaard is, zal het pad rondom de begraafplaats voorzien worden van nieuwe schelpen. Al met al zal de aanblik een stuk fraaier worden.

Verder is in een eerdere editie van Teken van Leven (4e kwartaal 2024) de gedachte opgeworpen om een 'commissie begraafplaats' op te starten. We worden geconfronteerd met wat uitdagingen omtrent de begraafplaats. Denk hierbij aan de financiële kant; hoe zorgen we ervoor dat de begraafplaats niet alleen geld kost, maar ook gaat opleveren? Maar ook vraagstukken als hoe gaan we om met oude graven die niet meer bijgehouden worden? Hoe gaan we om met ruiming van graven? Er speelt heel veel en daar heeft de kerkvoogdij hulp bij nodig. Vandaar het idee van het oprichten van een commissie begraafplaats. Bij deze de oproep wie het mooi zou vinden om in zo'n commissie plaats te nemen. We denken aan een samenstelling van 4 à 5 personen. U/jij kunt zich opgeven bij kerkvoogd Dirk Toes. Laat me verrassen!

Overzicht collecten/giften laatste 3 volle maanden (december, januari, februari)

	reguliere collecte	extra collecte	Via Bank	Voor pioniersplek
december	€ 396,30	€ 132,80	€ 50,00	€ 50,00
januari	€ 229,80	€ -	€ 100,00	€ 750
februari	€ 262,70	€ -	€ 50,00	€ 120
			€ 250,00	€ 100
	€11,31	Busje kerk	€ 200,00	
			€ 200,00	
			€ 500,00	
			€ 200,00	(teken van leven)
			€ 25,00	
			€ 10,00	

College van kerkrentmeesters,
Jan Willem van Dijke
Dirk Toes



DIACONIE

Reguliere collecten.

December 2024	€ 593,00
Januari 2025	€ 231,25
Februari . 2025	€ 252,02

Extra collecten:

December IZB.	€ 80,00
Januari Wereld diaconaat	€ 55,90
Februari GZB huisgodsd.mat.	€ 141,60

Via de bank:

December	€ 615,00
Januari	€ 35,00.
Februari	€ 16,00
Via v/d Berge (voedselkastje)	€ 100,00

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een organisatie die mensen helpt met schulden/financiële problemen. De diaconie mocht afgelopen januari een informatieavond bijwonen hierover.

In onderstaande bericht kunt u lezen wat schuldhulpmaatje kan betekenen. Graag brengen wij dit bij u onder de aandacht.

Mocht u hier meer informatie over willen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator SchuldHulpMaatje Westerkwartier:

Henk Martini, 06-1339 2127 / info@westerkwartier.schuldhulpmaatje.nl

of met de diaconie

Gratis en betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden

Moet je elke maand puzzelen om alle rekeningen te betalen? Laat je de post liever dicht, omdat je bang bent voor een hoge rekening?

Je bent niet de enige. Dit overkomt meer mensen dan je denkt.

Als je geldzorgen hebt, kun je iemand gebruiken die in je gelooft en je helpt. Die met je aan de slag gaat om financieel beter in balans te komen. Onze Maatjes doen dat. Samen pakken we jouw geldproblemen aan: gratis en zonder oordeel.

De getrainde vrijwilligers van SchuldHulpMaatje zijn er voor jou:

- > Als je niet weet hoe je rond moet komen.
- > Als je in financiële problemen dreigt te komen.
- > Als je schulden hebt.

De eerste stap?

Erover praten! We luisteren graag naar jouw verhaal. Neem vandaag nog contact op met SchuldHulpMaatje. Ga naar schuldhulpmaatje.nl

schuldhulpmaatje.nl



HET PIONIERSTEAM

De afgelopen maanden hebben we op **kinderclub "De Sleuteldragers"** verschillende Bijbelvertellingen gehoord: van het aller volmaaktste gebed dat Jezus aan Zijn discipelen leerde en wij ook mogen bidden, over Noach die een ark bouwde en de laatste zondag over de gevangenneming van de Heere Jezus. Met een mooi groepje kinderen hebben we leuke bijpassende knutselwerkjes gemaakt, nieuwe liedjes en een Bijbeltekst geleerd. Omdat de volgende kinderclub precies op eerste Paasdag zou vallen, was onze laatste clubmiddag van dit seizoen al op 19 maart.

Natuurlijk zijn de kinderen ook van harte welkom in **de Verbindingsdienst op 2e Paasdag, 21 april**. In deze dienst hopen we ook weer velen van u te ontmoeten en, evenals vorig jaar, bent u na afloop ook weer van harte welkom bij de brunch (vroeg lunch).

De Vakantie Bijbel Week wordt DV weer georganiseerd in de eerste week van de zomervakantie (Noord); de ochtenden van 14, 15, 17 en 18 juli. Wilt u meehelpen en/of pannenkoeken bakken? Heel graag!

Op 5 mei is het 80 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse overheersing. Als pioniersteam leek het ons goed om hier aandacht aan te besteden. Samen met het bestuur van Sebaldeburen.net willen we een vrijheidsmaaltijd organiseren. Van 11.00 uur tot 13.00 uur is er een brunch in 't Spectrum (met broodjes en de speciale vrijheidssoep) en vertellen een aantal oudere mensen iets over hun ervaringen tijdens de oorlog en rond de bevrijding. Ook zijn er oud Hollandse spelletjes voor de kinderen. Deze vrijheidsmaaltijden zijn een initiatief van het Nationaal Comité 4 & 5 mei; elk dorp en elke stad kan hierbij aanhaken. Want, geeft het Comité aan, in Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend!

NIEUW in de Dorpskamer, vanaf vrijdagmiddag 4 april:

Haken, breien of naaien leren? Gratis lessen voor beginners

Van harte welkom in gebouw Irene: op vrijdag in de even weken, van 14.00 - 16.00 uur (behalve op 13 juni)

Materiaal om te oefenen is aanwezig Loop eens vrijblijvend binnen!

Ook van harte welkom als u van handwerken en gezelligheid houdt, maar liever gewoon met uw eigen handwerkje bezig wil zijn.

Een hartelijke groet namens het pioniersteam,
Netty Toes

ZENDING-EN EVANGELIESATIECOMMISSIE



Broodmaaltijd en paasviering

Op dinsdagavond 8 april komen we als gemeente bij Elkaar om samen te eten, stil te staan bij Goede Vrijdag en toe te leven naar Pasen. Ieder die dit leest is van harte uitgenodigd erbij te zijn. De deuren van gebouw Irene zijn open vanaf 18:15 uur, de maaltijd begint om 18:30 en wordt gevolgd door de paasviering om 19:30 uur. We zien uit naar uw komst. U kunt uzelf voor zaterdag 4 april opgeven bij mevrouw Trijnie Sloots.

Samen Zingen

We kijken terug op drie mooie avonden Samen Zingen.

Op 12 januari zongen we met elkaar en verzorgde onze eigen voorganger een meditatie. De collecte bracht 36,60 op en de bloemen gingen deze avond naar mevrouw Ellen Horinga.

Op 9 februari verleenden een aantal zangers van de zanggroep Revival hun medewerking aan de avond. De collecte bedroeg dit keer 100,- euro en kwam ten goede aan een stichting in Kenia waar één van de zangers bij betrokken was; de bloemen werden bezorgd bij mevrouw Mettie Spaak.

Op 9 maart zongen we liederen uit de oude maar geliefde bundel van Johannes de Heer; de collecte bracht opnieuw 100,- euro op en de bloemengroet ging naar mevrouw Grietje Ijtsma en mevrouw Netty Toes.

Voor in de agenda:

- 13 april: Samen Zingen rond Pasen, met het Gelegenheidskoor Sebaldeburen olv mevrouw Joke Buist
- 11 mei: wordt later bekend gemaakt
- 8 juni: Samen Zingen rond Pinksteren, met een meditatie van dhr. Joost van den Berge

VERJAARDAGEN 75+

13 april	Mevr.IJ.Swieringa-Feringa,
24 mei	Mevr.I.Oost,
27 mei	Mevr.S.Boerema-Philips,
25 juni	Mevr.M.Hoeksema-Nieuwman,
27 juni	Dhr. P.Mulder,

Wij wensen u, met allen die bij u horen, een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.*

Ps. 68:10

OPPASROOSTER

DATUM	NAAM	TELEFOON	BIJZONDERHEDEN
13 april	Mirjam Westra Froukje van Slooten		
21 april	Netty Toes		Paasbrunchdienst
27 april	Annelieke Grootenhuis Netty Toes		
11 mei	Grietje van der Molen Esmée Cazemier		
25 mei	Trijnie Sloots Liesbeth v.Woudenbergh		
8 juni	Ietje Oost Mirjam Westra		
22 juni	Mirjam van Dijke Annelieke Grootenhuis		
6 juli	Froukje van Slooten Trijnie Sloots		
20 juli	Netty Toes Liesbeth v Woudenbergh		

- Oppaslocatie is gebouw 'Irene', tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering, graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of dirkitoes@gmail.com
- Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

Persbericht

Maart 2025



Dwingeloo – Sebaldeburen – Wijnjewoude – Dwingeloo

Toer voor het Goede Doel

in de noordelijke provincies

AMERSFOORT – De Toer voor het Goede Doel gaat dit jaar door maar liefst drie provincies. Een route van 150 (of 100) kilometer voert zaterdag 28 juni langs inspirerende missionaire plekken in het noorden. De deelnemers maken kennis met IZB-activiteiten waar bruggen worden geslagen tussen de kerk en het dorp.

Het recept voor de sponsortocht – waarbij dit jaar voor het eerst wordt samengewerkt met de GZB – staat als een huis: op de racefiets langs locaties die het pionierswerk vormgeven. ‘In je eentje kan het soms best pittig zijn op de fiets, met je hoofd in de wind’, aldus Joost van den Berge, pionier-voorganger in Sebaldeburen. ‘In een groep fietst het veel gemakkelijker, dat scheelt enorm.’

De sponsortocht is geen wielervedstrijd dus houden we rekening met elkaar. Met een snelheid van ongeveer 30 km/h genieten we van de omgeving en de onderlinge gesprekken.

Voor start en finish tekent het Drentse **Dwingeloo**, waar Mark de Jager werkzaam is als missionair predikant in Missie Westerveld. Er is een toeristenteam, maar ook de traditionele Drenten zijn in beeld. Zo komt in het dorp Vledder een groep ouderen bij elkaar rond de Bijbel en een goede maaltijd.

Hiervandaan fietst de groep naar **Sebaldeburen** in Groningen. Pioniersplek De Verbinding is een ‘voorhof’ tussen kerk en dorp. Ook hier laagdrempelige activiteiten, zoals een moestuin en een open middag.

De volgende pleisterplaats is het Friese **Wijnjewoude**. In een naburige middeleeuwse kerk wordt een presentatie gegeven over het werk van de GZB. Hierna koersen de fietsers terug naar Dwingeloo, voor een afsluitende warme hap.

Belangstellenden kunnen hier informatie vinden over inschrijven etc.:

<http://toervoorhetgoededoel.nl/>



Vrouwendag

Thema: *Veiligheid*

Nodig je vriendin, zus, buurvrouw uit en kom gezellig op

5 april 2025

naar Onstwedde voor een inspirerende ontmoetingsdag met andere christenvrouwen.

Aanvang 10.00 / Afsluiting rond 15.00

Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers

Kosten €22,50 met uroegboekkorting vóór 1 maart

Daarna € 25,00. Opgave mogelijk tot 4 april.

d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

Gratis parkeren voor de deur

Onze website www.vrouwendag-onstwedde.nl
is vanaf 10 januari open voor meer informatie en opgave



We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!

Hervormde vrouwenverenigingen Ruth en Martha

Email: info@vrouwendag-onstwedde.nl

ACTIVITEITEN (voor April)

Dinsdag 1 april 17.30	ALPHA cursus
Woensdag 2 april 19.30	Oefenen gelegenheidskoor
Vrijdag 4 april 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer + handwerken
Zondag 6 april 11.00	Koffiedrinken na de dienst
Dinsdag 8 april 18.15	Paasmaaltijd van de gemeente
Woensdag 9 april 19.30	Bijbelstudie
Woensdag 9 april 19.30	Oefenen gelegenheidskoor (kerk)
Vrijdag 11 april 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer
Zondag 13 april 19.00	Samen zingen m gelegenheidskoor
Dinsdag 15 april 19.30	Gebedsbijeenkomst
Woensdag 16 april 19.00	Censura Morem en kerkenraad
Donderdag 17 april 17.30	Maaltijd Dorpskamer
Vrijdag 18 april 14.00 – 17.00	Koffiemoment Dorpskamer + handwerken

Alle activiteiten zijn Deo Volente.

Indien niet anders vermeld, zijn ze in gebouw Irene.

VAN DE REDACTIE

Inleveren Kopij

Voor de nieuwsbrief van Mei kunt u kopij inleveren t/m woensdag 23 april 18.00 uur.

Voor de volgende Tekenen van Leven is dat t/m woensdag 25 juni 18.00 uur.

