



# TEKEN VAN LEVEN

Informatieblad

Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Jaargang 35

Juli, Augustus, September 2023



# MEDITATIE

---



“En de Geest zei..”

Op meerdere plaatsen in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen staat dat de Geest tot iemand spreekt of dingen duidelijk maakt. Bijvoorbeeld bij de evangelist Filippus, die door de Geest wordt duidelijk gemaakt dat hij naar de kamerheer uit Ethiopië moet gaan (Hand. 8:26). Of in het visioen dat Petrus op het dak van een huis heeft, waarin de Geest zegt dat er drie mannen aan de deur staan (Hand. 10:19). Of later, spreekt de Heilige Geest tot de christenen die bij elkaar zijn in Antiochië, dat Paulus en Barnabas afgezonderd moeten worden voor het werk onder de heidenen, waartoe Hij hen geroepen heeft (Hand. 13:2). Of wat te denken van de Heilige Geest die Paulus en Timotheüs verhindert om naar Bithynië te reizen en ‘het Woord’ in Asia te spreken? (Hand. 16:6-7)

Uit deze Bijbelteksten wordt niet duidelijk hoe de Geest precies spreekt. Zouden de mensen die Hem hebben verstaan, Hem woordelijk hebben horen spreken, zoals wij mensen met elkaar praten? Of zou de Geest, in het hart of in ‘de geest’ van de mensen hebben gesproken? Dat laatste lijkt op verschillende plaatsen het geval te zijn geweest, zoals in het visioen van Petrus of de droom van Paulus (zie Hand. 16:10). Al lijkt in Handelingen 13:2, de Geest ook te kunnen spreken in een gemeenschap/eredienst of via mensen met de gave van profetie (zie ook Hand. 20:23, 21:11).

In ieder geval wordt duidelijk uit het boek Handelingen dat de Geest de gelovigen in Jezus leidt. **Daarbij ligt de nadruk op het initiatief van de Geest van God.** Hij stuurt, Hij wijst de weg, Hij geeft inzicht. Hij corrigeert ook en vermaant. Daarom wordt ook wel eens gezegd, dat dit Bijbelboek beter ‘de Handelingen van Jezus Christus door Zijn Geest’ genoemd kan worden. Het is Jezus Christus die door Zijn (beloofde) Geest, Zijn kerk op aarde nabij is en voorgaat in wat nodig is (denk aan Luk. 24). En wat nog niet eerder zo duidelijk uit de Bijbel is gebleken, wordt nu zichtbaar, dat de Heilige Geest op belangrijke momenten in de geschiedenis, als één van de Personen van de Drie-eenheid, ook zelf kan spreken. De Geest is een Persoon. Eén van de drie Personen, samen met de Vader en de Zoon, die Zijn eigen rol vervult in de

werken van de Drie enige God. Hij is echter geen Persoon die daarbij de aandacht op Zichzelf wilt vestigen. Het liefste wat Hij wilt, is Christus in het licht zetten en Christus bekend maken op de aarde.

De Geest spreekt vandaag ook tot mensen. Op verschillende manieren wil Hij duidelijk maken hoe wij mensen moeten leven, aan wie wij onszelf moeten toevertrouwen. Hij wijst op gevaren, Hij maakt duidelijk wat de verkeerde wegen zijn in het leven. Hij geeft niet alleen berouw over het verkeerde, maar versterkt ook het verlangen naar het goede, naar een leven volgens Gods wil. Hij maakt mensen bereid om God te dienen, om te getuigen van Christus naam en geeft hen daar ook de woorden voor. Hij doet mensen leven vanuit de vrijmoedigheid dat ze kinderen zijn van God en dat ze Hem mogen aanspreken als Abba, Vader. Dat is wat de Persoon van de Geest vandaag ook nog doet. **Eigenlijk alles wat je nodig hebt om te geloven, om God te ervaren, dat schenkt de Geest.** Geloven is daarom niet iets vanzelfsprekends. Een preek begrijpen in de kerk, is niet iets wat zomaar gebeurt. Nee, het is het werk van de Geest. Dat doet Hij in ons mensen.

Hopelijk verlangt u/jij daar naar. Dat de Geest in je leven werkt, zoals je dat leest in het Bijbelboek Handelingen. Misschien verlangt u wel naar Gods spreken, naar de stille, maar krachtige aanwezigheid van de Geest in uw leven. Naar die verlichting die duidelijk maakt wat het goede is, die de zuivere waarheid onder ogen brengt. Maar hoewel u naar kerk gaat merkt u dat u blijft rondtobben met eigen onzekerheid en eigen onkunde. Of met lauwheid en afwezigheid van Gods Geest. Waarom hoor ik niets? Ben ik het niet zelf die spreekt? Waarom kan ik niet geloven? Waarom heb ik niet de vrijmoedigheid om Abba Vader uit te roepen? Waarom lukt het mij niet om te getuigen? Het moeilijke, maar ook het mooie, is dat wij de Geest niet in de hand hebben. Wij kunnen Hem niet zien. Wij kunnen Hem niet sturen. Wij kunnen Hem niets (af)dwingen. Wij kunnen alleen maar smeken, vragen, zoeken, bidden. Maar dat is ook wat Hij wilt. En als Hij het initiatief neemt, ja dan gebeurt het. Dan worden wij levend. Dan gaan wij leven uit de vrijheid. Dan roepen wij met alle vrijmoedigheid: Abba Vader. Dan prijzen we de Heere Jezus Christus met de woorden die de Geest geeft. Dan gaan we van Jezus getuigen zonder schroom en met bereidheid om te lijden. En dan durven we zelfs eerlijk te belijden dat wij uit onszelf slechte mensen zijn en dat Christus voor ons gestorven is.

De Geest spreekt nog steeds. Op vele manieren. De gemeente in Antiochië was aan het vasten en de Geest sprak (Hand. 13). Petrus was op het dak aan

het bidden en de Geest sprak (Hand. 10). Wij bidden op zondag in de kerkdienst om verlichting met de Heilige Geest voordat wij het Woord openen en daaruit de verkondiging horen. Doen wij dat ook dagelijks? Smeken wij met dat oude (9<sup>e</sup> eeuw) Pinksterlied (Veni Creator Spiritus) of Schepper Geest in ons wilt werken en ons Christus wilt doen zien?

*Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.*

*Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft.*

## UIT DE PASTORIE

---

Deze zomer zijn wij al weer vier jaar verbonden aan de Hervormde Kerk, de pioniersplek en het dorp Sebaldeburen. Voor onszelf voelt dat als een korte tijd, want het is voorbij gevlogen. We kwamen hier binnen na ons huwelijk, als pasgetrouwd stel in een prachtig opgeknapt woning. Vervolgens hebben we het opbloeien van het gemeenteleven meegemaakt, met een kleine gemeenschap en het koffiedrinken op zondagmorgen in de woonkamer van de pastorie, wat uitgebreid is naar maandelijks koffiedrinken, Bijbelstudies, nieuwsbrieven en wat al niet meer zij. Ook het pionierswerk is aanzienlijk gegroeid. We zien dankbaar terug op wat de Heere allemaal heeft gedaan en gezegend. Uiteraard waren er ook dingen in de afgelopen jaren die minder goed gingen, waarin we tekort zijn geschoten of dingen verkeerd hebben gedaan. Daarover willen we ook eerlijk zijn.

In ieder geval overheerst de dankbaarheid aan God voor Zijn genade en goedheid. En we zijn dan ook blij dat we met de kerkenraad en IZB in overleg zijn over een nieuw contract. We weten ons nu hier geroepen en bidden dat de Heere het werk zal zegenen, ook in de komende tijd. Dat meer mensen

hier door de Geest de vreugde van het evangelie van Jezus Christus zullen gaan verstaan en dat wij ook zelf mogen groeien in geloof en genade, is ons gebed voor de komende tijd.

## GEMEENTELEVEN

---

Als kerkenraad zijn we dankbaar voor wat de Heere schenkt. Hij geeft ons in Sebaldeburen zondagse erediensten en verschillende momenten van samenkomst. Hij geeft ons aan elkaar, zodat wij samen mogen geloven in Jezus Christus. We zijn daarom ook blij en dankbaar met een toename in het bezoek van de zondagse eredienst en ook een toename in betrokkenheid bij gemeentelijke activiteiten. Zo was de laatstgehouden gemeentevergadering, ondanks het avondtjdstip, goed bezocht. Redenen om blij te zijn.

Tegelijkertijd willen we als kerkenraad ook aandacht vragen voor de onderlinge gemeenschap in de zomerperiode. Voor sommigen is dit een tijd van op vakantie gaan of het onderbreken van activiteiten. Maar voor anderen is dit een tijd waarin het stil is, er weinig ontmoetingen zijn en er ook een stuk eenzaamheid beleefd wordt. Als kerkenraad zien we het als een taak van de hele gemeente om naar elkaar om te zien en oog te hebben voor elkaars noden. Het contactboekje zoals die is uitgegeven is daarin tot hulpmiddel. Daarnaast is de Dorpskamer in de zomerperiode op vrijdag open, als plek voor ontmoeting, een goed gesprek en gezelligheid. Van harte aanbevolen, juist ook voor gemeenteleden.

Op zaterdag 15 juli wil de kerkenraad weer een barbecue organiseren voor de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente. Deze zal gehouden worden in de tuin naast het Irenegebouw van 17:00-20:30. Opgave voor de barbecue kan via de website van de gemeente of via T. Sloots-Knooihuizen (06-11094308). Als u allergieën of dieetwensen heeft, geef dat dan a.u.b. aan. Deelname is gratis.

# HET PIONIERSTEAM

---

## **Buurttuin De Groene Oase**

Eind 2022 werd het idee van een openbare moestuin en pluktuin naast het Irenegebouw geopperd, uitgewerkt en voorgesteld aan diverse groepen en instanties. Na toezegging van financiering door externe partijen, Loket Leefbaarheid en Maatschappij van Welstand, werd het plan goedgekeurd door kerkenraad, pioniersteam en betrokkenen. Vanaf het voorjaar is er hard aan de moestuin gewerkt en is er veel gebeurd. Inmiddels is de tuin bijna af. Deze zomer worden de puntjes op de i gezet.

In ieder geval is de tuin toegankelijk en kan de eerste oogst plaatsvinden! Op 12 mei is de moestuin en pluktuin officieel geopend door mevr. De Goede-van der Vries, die verschillende jaren in de pastorie heeft gewoond. Samen met de voorganger Van den Berge heeft zij de naam van de tuin bekend gemaakt: De Groene Oase. Deze naam is bedacht door T. Sloots-Knooihuizen, en symboliseert wat mensen aantreffen in de tuin: veel groen (het schuurtje heeft ook de kenmerkende kleur gekregen van het Irenegebouw). Maar daarnaast symboliseert deze naam ook het doel van de tuin: een plek, een oase zijn, waar mensen door de rust, ruimte, natuur en schoonheid, het goed van Gods schepping mogen ervaren.

Toen de tuin op 12 mei werd geopend, was hij nog niet helemaal af, maar de opening was bedoeld als startschot voor de gebruikmaking van de tuin. Iedereen die eens in de tuin wil kijken, zitten, genieten, plukken is nu van harte welkom! Bij de ingang van de tuin staat een bord met een beschrijving welke gewassen geoogst kunnen worden of beschikbaar zijn in de "oogstbakken". Gemeenteleden en iedere lezer van Teken van Leven is daarvoor ook van harte uitgenodigd.

Meer dan 20 vrijwilligers (exclusief pioniersteam) hebben gewerkt aan de opstart van de moestuin. Verschillende mensen hebben er veel uren ingestopt. Anderen hebben bijvoorbeeld gewassen gekweekt en aangeleverd, een geul gegraven, water en elektra aangelegd, tuinafval opgehaald, donaties geschonken of kennis en kunde gedeeld. Veel mensen hebben op hun eigen manier bijgedragen. En op deze plaats wil de organisatie van de tuin iedereen

bedanken die heeft bijgedragen aan de realisatie van de tuin. Het is prachtig geworden door ieders inbreng, waarvoor hartelijk dank!

En uiteraard: als u of je het leuk vindt, ben je ook van harte welkom om deelgenoot te worden van het vrijwilligersteam om de moestuin bij te houden. Denk aan taken als water geven, af en toe schoffelen, kippen verzorgen en oogsten. Het kost niet veel tijd en werk en je kunt het doen op eigen gelegenheid. Uiteraard ontvangt u ook een deel van de opbrengst, als het zover is. En daarnaast is het gewoon mooi om in de natuur bezig te zijn en anderen te ontmoeten.



### **Uitdeelkastje**

Tegenover buurttuin De Groene Oase staat het uitdeelkastje. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt. Het kastje is bedoeld voor mensen die financieel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In het kastje worden om die reden



(langer houdbare) voedselproducten, cosmeticaproducten en huishoudproducten aangeboden. Omdat de kippen van de Buurttuin nu met regelmaat een eitje leggen, staat er ook meerdere keren per week een eierdoosje in.

Omdat er heel veel gebruik gemaakt wordt van dit kastje, is het kastje geregeld leeg. Daarom vragen we uw hulp. Heeft u producten over of wilt u gewoon iets doneren? Dit mag u afgeven bij de pastorie (kerkweg 2) of in de box van de kerk, zodat Boukje van den Berge het kastje kan bijvullen wanneer nodig. Graag wel houdbare producten, die in een ‘warm kastje’ geplaatst kunnen worden (en die niet over de datum zijn).

### **Vakantie Bijbel Week**

Deze zomer is er weer een Vakantie Bijbel Week. Het betreft de ochtenden van 24, 25, 27 en 28 juli (10:00 – 12:00 uur). Het thema is dit jaar: Stap maar in de vissersboot! We hopen weer 4 super leuke morgens samen te hebben waarin we samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen en samen spelen en plezier beleven. Deze week is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). Locatie van deze week is weer het groene Irenegebouw (kerkweg 2a) en de tent op het grasveld er naast. Op vrijdag zullen de VBW dagen weer afgesloten worden met een heerlijke pannenkoekenmaaltijd waarbij dit jaar ook de ouders welkom zijn. Opgave voor de kinderclub is niet nodig, voor de pannenkoekenmaaltijd wel. Deelname aan activiteiten is geheel gratis. Opgeven kan via de website: [www.deverbinding-sebaldeburen.nl](http://www.deverbinding-sebaldeburen.nl). Kom je ook?! Ps. Een oproep voor ouders en iedereen die een pannenkoekenpan heeft: zouden jullie willen helpen bij het pannenkoeken bakken zodat we genoeg pannenkoeken hebben (circa 400)? Hiervoor opgeven kan ook via de website.

### **Komend seizoen**

Tenslotte heeft het pioniersteam in haar laatst gehouden vergadering voor de zomervakantie vergaderd over de verschillende activiteiten die zij momenteel onderneemt (Dorpskamer, Kinder Bijbel Club & Vakantie Bijbel Week, Verbindingsdiensten en Buurttuin) en op welke manier die activiteiten in het komende seizoen worden voortgezet. Wat betreft de Kinder Bijbel Club (KBC) en de Verbindingsdiensten is besloten om de frequentie te verminderen vanwege de intensiviteit en opkomst. De KBC zal in het jaar 2023-2024 vijf

keer worden gehouden (sept., okt., nov., jan, febr.) en de Verbindingsdiensten vier keer (1 keer met kerst, 1 keer na de VBW en 2 keer daartussen). Wat de overige activiteiten betreft verandert er niets.

In het team hebben er ook wijzigingen plaats gevonden. Dirk Toes en Hans Harms hebben aangegeven dat ze wel betrokken zullen blijven bij het pionierswerk, maar geen deel meer zullen uitmaken van het team zelf. In het afgelopen seizoen hebben wij daarnaast ook afscheid genomen van Karst Henstra. Wij willen hen ook via deze weg hartelijk danken voor al hun inzet voor het werk en hun bijdrage in het team. Daarnaast mogen we Mettie Spaak verwelkomen, die zichzelf beschikbaar stelt om mee te draaien in het pionierswerk. Heel fijn.

Gelukkig zien wij als pioniersteam, inclusief de afscheidnemende leden, terug op 2 hele mooie jaren pionieren. Er is veel gebeurd en veel geleerd. Sommigen gaven in de laatste vergadering aan dat door het pionierswerk hun geloof is gegroeid. Anderen waardeerden de samenwerking en ontmoeting met elkaar. Er waren ook leerpunten uit de afgelopen 2 jaren; meer aandacht voor gebed (wat we juist erg waarderen als we het 'doen'), meer ontmoeting en oog voor elkaar en blij en dankbaar zijn voor al het goede dat gebeurt, door God gegeven wordt.

Hartelijke groet namens het pioniersteam

## UIT DE KERKENRAAD

---

### **Terugblik**

#### Gemeentevergadering:

Voor het eerst (in lange tijd) hebben we de gemeentevergadering in de avond gehouden i.p.v. overdag. Dit is het resultaat van een mooi verschijnsel, namelijk dat we een verjonging doormaken van de gemeente! Er zijn immers weer meer leden die overdag naar hun werk moeten! Dat is een goed teken, we zijn er dankbaar voor. Ondanks het avonduur was er een mooie opkomst en een heel gezellige ontmoeting met elkaar. Alles wat in het afgelopen jaar in

onze gemeente gebeurd is werd op een rijtje gezet door de verslagen van de diverse commissies. Wat gebeurt er dan veel in onze kleine gemeente! Compliment voor iedereen die zich inzet en bovenal God dank dat Hij zóveel mensen zó veel energie geeft en zin om in Zijn Koninkrijk hier in Sebaldeburen aan de slag te gaan. Laten we Hem danken en ook elkaar dankbaar zijn.

### Heilig Avondmaal

Ook een punt om dankbaar voor te zijn is dat we na jaren weer bij de viering van het Heilig Avondmaal uit één beker konden drinken. Nog wat onwennig in de logistiek, maar we zijn blij dat het gevaar van verspreiding van het coronavirus door deel te nemen aan het Heilig Avondmaal zo ver is geweken dat het weer mogelijk is.

### **Plannen voor het nieuwe seizoen**

In de vergadering van mei j.l. heeft de kerkenraad aan de hand van het *Beleidsplan 2023-2028* besproken wat daaruit al begonnen of zelfs gerealiseerd is en aan welke punten uit het beleidsplan we in het nieuwe kerkelijk seizoen aandacht willen geven.

Om hierin concreet te worden hopen we het komende seizoen twee keer een preek te bespreken met de hele gemeente. Ook willen we gelegenheden scheppen om met elkaar als leden van de gemeente geestelijk verder te groeien d.m.v. een aantal bijeenkomsten gericht op gemeenteopbouw. Verder zouden we graag een aantal malen (4x) een gebedsmoment willen houden in de kerk om met elkaar voor de gemeente, voor evangelisatie en voor alles wat ons bezighoudt te bidden. De kracht van gebed is immers groot! Tenslotte is het onze wens en gebed dat de kerkenraad kan worden uitgebreid voor het einde van het nieuwe kerkelijke seizoen.

Veel wensen van -in zichzelf- kleine mensen. Bidt om wijsheid voor de kerkenraad. Bidt om mee-werkers in Gods wijngaard. Bidt dat God Zélf zal werken aan de bouw van Zijn huis, want *“Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;*

### **Vakantie**

Over een paar weken is het zover: vakantietijd. Velen van ons die dagelijks naar hun werk gaan kunnen een paar weken uitrusten. Re-creëren, her-

scheppen. Even uit de jachtige wereld van ons dagelijks werk stappen.

Afstand nemen, relativeren van waar we zo druk mee zijn.

Rust is bovendien heel bijbels: *“een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind”* (Pred 4:6)! En om er nog een schepje bovenop te doen zegt de Prediker even verderop (Pred 9: 7-9) dat we moeten genieten van ons eten en drinken. mooie kleren moeten dragen en onszelf goed verzorgen. Kortom, dat we moeten genieten van het leven!

Is dat geen rijk leven?! Fijne zomer gewenst.

Namens de kerkenraad,

Leo Meijndert

## KERKVOOGDIJ

---

Overzicht giften laatste 3 volle maanden (maart, april en mei)  
2e kwartaal 2023

---

	<b>reguliere collecte</b>	<b>extra collecte</b>	<b>Via Bank</b>	<b>Voor pioniersplek</b>
maart	€ 277,00	€ 281,05	€ 20 (gift Teken van Leven)	€ 322,50
april	€ 449,73	€ 71,85	€ 100	€ 100
mei	€ 299,80	€ 141,20	€ 50	€ 20
			€ 50	€ 140
			€ 25	€ 205,90
			€ 50	€ 57,50
				€ 190

---

## DIACONIE

---

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecten en giften!

Van Woord & Daad hoorde ik dat het erg onrustig is geweest in Burkina Faso.

Waar één van onze sponsorkinderen woont. Maar door de sponsoring kan hij toch naar school gaan en is daar heel dankbaar voor.

## Onderwijs gaat door

In de afgelopen maanden bleef de onrust in Burkina Faso aanhouden. In september 2022 werd er een staatsgreep gepleegd en ook in december waren er verschillende terroristische aanslagen en protesten. Deze onrust heeft impact op de kinderen in het sponsorprogramma. Desondanks gaat het onderwijs zo goed als mogelijk door. De kinderen ontvingen christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg. De ouders van de kinderen werden nauw betrokken bij het onderwijs. Ze hielpen bijvoorbeeld bij activiteiten of gaven een donatie. Hiermee werden schoolspullen gekocht, tafels gerepareerd en een nieuw schoolbord gekocht.

Uw sponsorkind Solange Sankara is bijna jarig! Op 10 augustus 2023 hoopt zij 10 jaar te worden.

De Diaconie stuurt een verjaardagskaart namens de gemeente.

Vindt u het leuk om uw sponsorkind ook een verjaardagscadeautje\* te geven? Dit kan het beste via een extra gift. Er zijn drie opties: een item voor Solange (€15), een pakket voor haar familie (€25) of een cadeau voor de hele klas (€40). Dit kan via Woord & Daad met vermelding van de naam van het kind en kind nummer: 76160042 of via de diaconie.

Reguliere collecten.		
Maart		€ 266.25
April		€ 398.20
Mei		€ 315.90
Extra collecten.		
Maart	GZB collecte	€ 71.60
April	St.Hulp Oost Europa (hulp Oekraïense vluchtelingen)	€ 197.50
Mei	HGJB	€ 44.40
	GZB pinkstercollecte	€ 103.20
Via de bank	Maart	€ 75.00
Actie plant een bijbel		€ 426.00



## ZENDING- EN EVANGELIESATIECOMMISSIE

---

Beste allen,

De zomer is aangebroken. We kijken terug op een mooi jaar, waarin we met elkaar Kerst en Pasen mochten vieren en veel samen hebben gezongen. Het seizoen Samen Zingen 2022–2023 zit erop; na de zomer bent u iedere tweede zondag van de maand weer van harte uitgenodigd uw stem te laten horen. Komende data kunt u alvast in de agenda schrijven:

10 september

8 oktober

12 november

We zijn blij de opbrengsten van de zendingsbus en de collecten met u te kunnen delen. De opbrengst van de zendingsbus gaat zoals altijd naar de GZB (de Gereformeerde Zendingsbond) en de IZB (Vereniging voor zending in Nederland). Ook de opbrengst van de collecten gehouden tijdens de Samen Zingen-avonden gaat daar naartoe, na aftrek van gemaakte onkosten.

### **Opbrengst van de zendingsbus**

<b>2022</b>	€97,30
<b>2023 (januari – juni)</b>	€87,70

### **Opbrengst van de Samen Zingen collecten**

<b>februari 2022 – juni 2023</b>	€971,10
----------------------------------	---------

Ter afsluiting een gedicht van A. F. Troost:

*Dank, Vader, dank U wel,  
voor heel dit lieve leven:  
voedsel in overvloed,  
genoeg om weg te geven;  
de lente, fris en groen,  
de zomer, goud en geel –  
de vrucht van dit seizoen  
is ons alleen te veel.*

*Dank, Vader, dank U wel,  
voor vriendelijke regen,  
zonlicht als metgezel,  
hun huwelijk een zegen;  
uw mededeelzaamheid  
maakt onze harten klaar  
om wereldwijd de oogst  
te delen met elkaar.*

*Dank, Vader, dank U wel,  
voor overvolle manden,  
vruchten van samenspel,  
het werk van onze handen;  
wij leggen onze dank  
als offergave neer,  
want heel ons leven is  
geschenk van U, o Heer!*

Een hartelijke groet van de zendings- en evangelisatiecommissie,

Annie, Boukje, Liesbeth, Mirjam, Stijn en Trijnie

## VERJAARDAGEN 75+

---

28 juli	Dhr. P. Swieringa, Grootegast
---------	----------------------------------

03 augustus	Mevr. L.G.W. de Goede -v.d.Vries, Marum
13 augustus	Mevr. S. Bazuin – Venema, Lettelbert

Wij wensen U een goede dag en Gods Zegen in het nieuwe jaar.

*Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand.  
Loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.  
(JdH 880)*

## BEDANKT!

---

Op 23 mei waren we 50 jaar getrouwd, wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten, woorden, en de warmte van de gemeente die we mochten voelen, ook voor de giften die we mochten ontvangen voor de MAF en het kerkelijk werk voor onze gemeente , op zaterdag 27 mei bij de receptie in Aduard .

Onze trouwtekst was : Psalm 103:2

Loof den Here mijn ziel en vergeet niet een van zijn weldaden

Hem zij de lof en de aanbidding ook voor de toekomst .

Vriendelijke groeten,  
Petrus en Nieske de With

PS: ons telefoonnummer in het contactboekje is veranderd. Wilt u dit wijzigen in **0594-612732**



## PREEKROOSTER 3<sup>de</sup> KWARTAAL 2023

---

### Juli

Datum	Tijd	Predikant	Plaats	Bijzonderheden/ extra collecten
02	09.30	Ds. F. Pierik	Drachten	Vorbereiding H.A.
09	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Bediening H.A. + collecte
16	09.30	Ds. N. Noorlander	Onstwedde	
23	09.30	Ds. A. Slingerland	Almkerk	
30	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Kerkvoogdij

### Augustus

06	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut	Assen	
13	09.30	Ds. W. v.d. Wind	Vlagtwedde	Kerkvoogdij
20	09.30	Ds. J. Admiraal		
27	09.30	Ds. J.A. v.d. Berge	Amersfoort	I.Z.B.

### September

03	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		Werelddiaconaat
10	<b>14.00</b>	Ds. G. v.d. Berg	Onstwedde	<b>Let op: middagdienst</b>
10	19.00	Samen Zingen		
17	09.30	Ds. H.J.C.C.J. Wilschut	Assen	Kerkvoogdij
24	09.30	Dhr. J.C.A. v.d. Berge		

## OPPASROOSTER

---

<b>DATUM</b>	<b>NAAM</b>	<b>TELEFOON</b>	<b>BIJZONDERHEDEN</b>
9 juli	Ietje Oost	0594-611984	
23 juli	Sandy Schriemer	06-57190233	
6 aug.	Liesbeth van Woudenberg	0594-503662	
20 aug	Froukje van Slooten	0594-612490	
3 sept.	Mirjam Westra	06-11969571	
17 sept	Netty Toes/ Boukje van denBerge	06-14537006/ 0594-612076	
1 okt	Trijnie Sloots	06-11094308	
15 okt	Grietje van der Molen	06-16611357	

- Oppaslocatie is gebouw 'Irene', tenzij anders aangegeven.
- Bij verhindering graag onderling ruilen.
- Reserve oppas: Dirk Toes , tel. 06-15493251 of [dirktoes@gmail.com](mailto:dirktoes@gmail.com)
- Contactpersoon kinderoppas: Netty Toes- Groenendijk, tel. 06-14537006 of [nettytoes64@gmail.com](mailto:nettytoes64@gmail.com)

## CONTACTADRESSEN

---

kerkelijk werker/pionier:

Dhr. J.C.A.v.d.Berge

Kerkweg 2

9862 TJ Sebaldeburen

tel. 0594-612076

[icavdberge@outlook.com](mailto:icavdberge@outlook.com)

ouderling:

Dhr. L.Meijndert

Langestraat 97

9804 PJ Noordhorn

tel.0594-507468

[lmeijndert@kpnmail.nl](mailto:lmeijndert@kpnmail.nl)

ouderling

Dhr. J.H.Huizinga

Hoge Voetpad 4

9822 BD Niekerk

tel. 0594-502410

[jhuizinga@ziggo.nl](mailto:jhuizinga@ziggo.nl)

ouderling/kerkrentmeester

Dhr. D.J.Toes

Ommelandenstraat 12

9351 EL Leek

tel.06-15493251

[dirkitoes@gmail.com](mailto:dirkitoes@gmail.com)

diaken /penningmeester

Dhr. J.H.van Woudenbergh

Zandumerweg 68

9821 TH Oldekerk

tel.0594-503662

[woudenbergh@xs4all.nl](mailto:woudenbergh@xs4all.nl)

scriba /beheer ledenbest./

webmaster:

Dhr.A.P.Verbree

Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn

tel. 0594-506075

[seballeden@gmail.com](mailto:seballeden@gmail.com)

organiste/hoofdkoster:

Mw. A. Bonnema

de Noord 16

9861 AN Grootegast

tel.0594-612921

[a.a.j.bonnema@home.nl](mailto:a.a.j.bonnema@home.nl)

zendings-en evang.comm.

Mw. M.J.W, van Dijke

Oostindië 52 1

9354 TE Zevenhuizen

tel.06-31085

[mirjamvanwilligen@hotmail.com](mailto:mirjamvanwilligen@hotmail.com)

gebouw Irene:

mw.T.Sloots-Knooihuizen

Sebaldeburen

tel.06-11094308

[trijniesloots@hotmail.com](mailto:trijniesloots@hotmail.com)

# INFORMATIE

---

## **Privacywetgeving**

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

## **Testamentaire beschikking**

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

## **Postadres Hervormde gemeente**

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:  
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

## **Website**

[www.hervormdsebaldeburen.nl](http://www.hervormdsebaldeburen.nl)

## **Bankrekeningnummer**

Bankrekening van **de Hervormde gemeente Sebaldeburen** is:  
NL 95 RABO 0323701507.

Bankrekeningnummer van **de diaconie** is:

NL 25 RABO 0103538569

## **Kopij Teken van Leven**

De kopij voor Teken van Leven 4<sup>de</sup> kwartaal 2023 kan tot en met **27 september** worden ingeleverd bij Joke Buist.

Email: [annejoke@live.nl](mailto:annejoke@live.nl)

## ADRESSEN ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGHUIZEN

---

Voor wie een kaartje nodig heeft laat je weten dat je meeleeft.

**Ny Smellinghe** tel.0512- 588888  
Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten  
Bezoekadres: Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten

**Martini ziekenhuis** tel. 050-5245245  
Postadres Postbus 30033 9700 RM Groningen  
Bezoekadres van Swietenplein 1 9728 MTGroningen

**UMCG** tel. 050- 3616161  
Postadres: Postbus 30001 9700 RB Groningen  
Bezoekadres: Hanzeplein 1 9713 GZ Groningen

**Beatrixoord** tel. 050- 5338911  
Postadres: Postbus 30002 9750 RA Haren  
Bezoekadres: Dilgtweg 5 9751 ND Haren

**Het Hooge Heem** tel. 0594-695800  
Post-en bezoekadres de Gast 4 9861 BM Grootegast

**Het Zonnehuis** tel.0594-508508  
Postadres: Gemmastraat 14 9801 VG Zuidhorn

Dit zijn de meest voor de hand liggende ziekenhuizen -en verpleeghuizen.

Mocht het iets anders zijn dan kunt u altijd navraag doen bij de scriba.