



TEKEN VAN LEVEN

INFORMATIEBLAD

HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

Jaargang 33

juli, augustus en september 2021



MEDITATIE

“God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.” (1 Korinthe 12:18)

Rondom de pastorie is het regelmatig een concert. Een concert met een orkest van vogeltjes in de natuur. Al die vogeltjes zingen hun eigen zang. De winterkoning begint al 's morgens vroeg, bij de eerste zonnestrallen. De ander, zoals de koolmees, begint wat later, maar fluit de hele dag. Sommigen zingen hoge tonen, de ander laag. Een vink of een kraai maakt verschil. De één zingt een kort versje, de ander lang. Maar als je ze allemaal zou beluisteren, vormen zij een echt orkest. Prachtig om naar te luisteren. Indrukwekkend ook.

Op zondag 13 juni ging het in de verkondiging over de gaven van de Geest. Hopelijk is het door de verkondiging duidelijk geworden dat iedereen die gelooft in Jezus Christus (die zegt “Jezus is Heer”) gaven van de Geest heeft. Gaven of talenten die je hebt of ontvangt en die je door de Geest leert inzetten voor eenzelfde doel namelijk: “tot wat nuttig is voor de ander” (12:7) en “tot opbouw van de gemeente” (14:12). Vaak denken wij bij gaven van de Geest aan “bijzondere gaven”, zoals genezingen, krachten (wonderen) of het spreken van (andere) talen, maar vaker zijn gaven van de Geest de “gewone gaven” als dienstbetoon (koffie zetten, financiën op orde stellen, e.d.), bemoedigen, leiding geven, onderwijzen en wat al niet meer zij.

Het gaat namelijk om het doel.

Iemand uit onze gemeente was na de kerkdienst op 13 juni benieuwd waarom ik over dit onderwerp gepreekt had. Ik begreep die vraag wel. Ik had namelijk ook aan mijzelf de vraag gesteld: “Zou je daar wel over preken?” Helemaal niet vanzelfsprekend. Het is een onderwerp waar veel onbekendheid mee is en ook verschillend over gedacht wordt. En nu zou ik als jonge voorganger daarover preken? Gelukkig had ik het al beloofd in een nieuwsbrief dat ik hierover zou preken, dus hoefde ik niet te blijven nadenken over die vragen.

Eén van de redenen waarom ik er over wilde preken, is omdat ik het prachtig vind om te kijken en te luisteren naar het “orkest van de gemeente”. Wat is het mooi hoe God ieder mens verschillend heeft gemaakt, met eigen gaven en talenten. Die gaven en talenten komen in het leven tot uitdrukking op verschillende manieren. Zo zijn er: verkopers, boeren, kappers, schilders, timmermannen, accountants, leidinggevend, huisvrouwen, secretaresses, dokters, verzorgers/verplegers (en wat al niet meer zij), schoonmakers, e.d.. En voor iedereen geldt: hij of zij is uniek geschapen met de eigen gaven.

Dat is belangrijk en daar moet dus over gepreekt worden. Dat God u in de kerk een eigen plaats heeft gegeven. Uw eigen plaats. Met de gaven en talenten die u heeft – en niet heeft. We kunnen niet alles, en we kunnen niet allemaal hetzelfde. En dat hoeft ook niet. Gelukkig niet. Maar ieder kan wat hij/zij kan, en dat is wat God wil dat u doet. Het hoeft ook niet perfect; nee, want we leven vanuit de genade dat Christus voor “het goede gebruik van gaven heeft geleegd en voor het verkeerde gebruik van gaven heeft geleden.” Dat maakt ontspannen, omdat u zichzelf niet hoeft te vergelijken met anderen en niet hoeft te leven met de idee dat u “goed moet zijn voor God.” Nee, maar uzelf vanuit de acceptatie dat God u heeft geschapen met uw gaven en talenten, afvragen; “Hoe kan ik mijzelf inzetten – met de gaven en talenten die ik van God heb ontvangen – voor God, de gemeente en de naaste?”

Door de verscheidenheid aan gaven en talenten mogen we God representeren op aarde. Mogen we Hem “openbaren”. Dat is nog wel het meest bijzondere aan de gaven van de Geest.

Het lichaam hier op aarde, bestaat uit allerlei verschillende leden met Christus als hoofd. Samen vormen zij het “lichaam van Christus”. Of anders gezegd: het hele orkest, waarin iedereen zijn eigen plekje inneemt, is het orkest van God. Zo is het ook bij God Zelf. Christenen hebben vanaf de vroege Kerk al beleden: God is verscheiden in Zichzelf. Hij is drie verschillende Personen, en toch ook één. De Vader, Zoon en Geest Zijn ieder verschillend, maar toch ook weer één. Daarom wordt de God van de Bijbel ook wel de Drie-Eenheid genoemd. In Hun verscheidenheid zijn Zij gericht op de Ander. En zo leert de kerk, door het geloof in Christus naar Gods beeld te leven op aarde. In verscheidenheid en eenheid. Met gerichtheid op God en de ander. Wat een roeping. Wat een gave.

GEMEENTE(MEDE)LEVEN

Overledenen

- In de vorige editie van Teken van Leven stond vermeld dat dhr. Bazuin was overgeplaatst naar Vredewold in Leek. Kort na de verschijningsdatum heeft de Heere hem weggenomen uit ons midden. Het kwam onverwachts. Tegelijk zijn we in het verdriet ook met mevr. Bazuin en de familieleden en vrienden dankbaar voor zijn leven onder ons. Meneer Bazuin was een opgewekte, gezellige, muzikale en eerlijke man. We zullen in hem een geliefd gemeentelid missen, maar zoals de familie heeft laten noteren op de rouwkaart: ‘‘Als onze Hemelse Vader zegt, het is genoeg, Al vinden wij het nog te vroeg, Dan mogen wij toch geloven, zijn huis was klaar daarboven.’’ Op 6 april is de afscheidsdienst gehouden in de Hoeksteen te Leek. Daarna is hij begraven te Lettelbert.
- Op 9 april 2021 is K.B. Helmantel overleden. Hij is begraven op 14 april in Niekerk vanuit de Ichtuskerk in Oldekerk.

- Meneer Helmantel en zijn vrouw Hennie Helmantel-Wiering waren altijd meelevende gasten in ons midden. Regelmatig aanwezig in de kerkdienst of bij Samen Zingen. We wensen mevrouw Helmantel, de kinderen en verdere familie sterkte toe in het verdriet.

Jubilea

- Dhr. en mevr. Meijndert Langestraat 97 Noordhorn, zijn op 4 juli 35 jaar getrouwd (trouwdatum 04-07-1986) .

Verjaardagen (75+)

- Dhr. S. Oldenburger, Hoofdstraat 9 Grootegast
- Mevr. M. Hoeksema – Nieuwman, Irenestraat 10 Sebaldeburen
- Mevr. P.A. Pietens – Wiersma, Provinciale weg 59
- Dhr. P. Swieringa, De Klinckert 37 Grootegast

VANUIT DE PASTORIE

Of: "BUITEN DE PASTORIE". In deze maanden genieten we namelijk veel van het buitenleven: het onderhouden van de moestuin, het gras maaien, de bloemen en planten water geven, enzovoorts. Misschien is u het al wel opgevallen: er staan ook nieuwe planten en bomen in de tuin; appelbomen, perenbomen, hortensia's en het siergras in de borders. Prachtig dat dit aangelegd is toch? Soms is het buitenleven intensief, vooral in vergelijking met de winter. Het zijn langere dagen in de zomer, maar ook gevuld met onder andere het tuinleven. Maar het blijft leuk en leerzaam om te doen. Leerzaam, omdat we door het stekken, planten, voeden en oogsten van groenten straks beter weten welke reis een tomaat heeft afgelegd als hij in de supermarkt ligt. En waarschijnlijk worden we hier ook dankbaarder van. Een tuin levert trouwens ook leuke contacten op met medetuiniërs; regelmatig hebben we goede en leerzame gesprekken met gemeenteleden! Waarvoor dank.

Van verschillende mensen ontvangen we ook regelmatig de vraag hoe het met Obed is. Al kan hij dat zelf nog niet vertellen, we vinden zelf dat het erg goed met hem gaat.

Zo goed, dat hij soms liever wakker is dan slaapt, graag en veel eet (vooral aardbei en banaan), lacht als hij ondeugend is en de boeken uit de boekenkast trekt, en ga zo maar verder.

Nee hoor, het is een prachtig en lief kereltje. We zijn heel dankbaar voor hem en we vinden het ook leuk dat de gemeente van hem geniet. Soms wordt hij door gemeenteleden ook wel de kleine dominee genoemd (omdat hij praat in de dienst) en er waren al snel 8 oppassers beschikbaar! Mooi, hij is tenslotte ook een kind van de gemeente.

Wat betreft onszelf: Boukje kon in de tweede helft van het schooljaar 2020-2021 niet meer naar haar werk vanwege corona. Waarschijnlijk gaat ze na de zomervakantie helemaal stoppen met het (betaald) werken op de basisschool. Ze wil zich namelijk liever richten in de komende tijd op gezin, dingen die te doen zijn in de gemeente en vrijwillige/spontane activiteiten. Voor mijzelf is de studie Gemeentepredikant in Groningen voor dit jaar weer afgerond. Na de zomer hoop ik het vak ‘Vieren’ te volgen (over de liturgie in de kerkdienst) en blijf ik stagelopen op de huidige stageplaats in Damwoude. Waarschijnlijk moet ik dan nog zo’n 3 jaar studeren om de opleiding af te ronden.

Van 24 juli tot 10 augustus zijn wij als gezin op vakantie. Wanneer er dringende zaken zijn, kunt u contact opnemen met ouderling Huizinga. Hij zal dan een vervanger zoeken.

PIONIEREN

In de afgelopen maanden is het **pioniersteam** opgericht. Een groep mensen die bestaat uit mensen uit onze gemeente, maar ook van buiten de gemeente. Dat laatste is mooi, want daardoor wordt het pioniersteam juist ook iets van mensen die niet bij de Hervormde gemeente betrokken zijn – maar zich wel verbonden weten in hetzelfde geloof.

Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten geweest met het pioniersteam en er ontstaat er een open, gezellige en goede sfeer in de groep.

Op 26 maart zijn er een **paasgiften** verspreid in Sebaldeburen en omgeving. Ieder huis kreeg een bakje met drie Hyacinten, inclusief een briefje met een mooie Paastekst. De reacties waren erg positief. Mooi om zo rond Pasen, het feest van de Opgestane en Levende Christus, bolletjes uit te delen als symbool van nieuw leven.



De **Vakantie Bijbel Week** komt al weer heel dichtbij! Verderop vindt u de flyer en uitnodiging.

Daarnaast is ook de voorbereiding van de **kinderclub "De Sleuteldragers"** al ver gevorderd. Data en tijden zijn bekend en vindt u hieronder op de uitnodiging. De startactiviteit belooft erg leuk te worden! **Op 21 augustus van 10.30 tot 12.00** uur hopen Pier en Plut van Kindertheater Deksel! een voorstelling te geven over "Het Geschenk". Ook hierbij zijn alle kinderen tussen de 4-12 jaar van harte welkom.



Wie zijn wij

Iedere **3e zondag van de maand** komen De Sleutel dragers bij elkaar van 14.00 uur tot 15.30 uur. We vertellen een verhaal uit de bijbel, je krijgt wat lekkers en we spelen een spel of maken iets moois om mee naar huis te nemen. Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Kom dan eens kijken. En neem je vriendjes/vriendinnetjes mee! **Welkom!**

wanneer

Wanneer is het kinderclub De Sleutel dragers?

21 augustus van 10.30-12.30 uur:
Startactiviteit met Dekfels! Kindertheater

waar

Het Spectrum

19 september	14.00-15.30 uur	Kinderclub De Sleutel dragers	Gebouw Irene
17 oktober	14.00-15.30 uur	Kinderclub De Sleutel dragers	Gebouw Irene
21 november	14.00-15.30 uur	Kinderclub De Sleutel dragers	Gebouw Irene
19 december	14.00-15.30 uur	Kinderclub De Sleutel dragers	Gebouw Irene

Kerkvoogdij

Verrassende gift

Op de zondag van (her)bevestiging ambtsdragers werden wij als gemeente verrast met de afkondiging dat er een vrije gift was binnengekomen van 10.000,- Euro.

In het kort iets over de achtergrond van deze riantte gift:

Zeven jaren geleden kwamen Netty en ik in Rotterdam in contact met een oud echtpaar. Ze waren sterk verwaarloosd, vervuild en eenzaam; ze hadden echt geen mens die naar hen omzag. Netty kwam er jarenlang een paar uur in de week voor gesprek en om wat hulp te bieden. We vroegen hen om naar het inloophuis van de Maranathakerk te komen, later kwamen ze ook naar de Kerst- en Paasvieringen en ze genoten hiervan.

Mevrouw was Rooms Katholiek, maar voelde zich daar thuis en geaccepteerd. Meneer was vroeger ooit gedoopt in de Maranathakerk en ging als kind wekelijks naar de kerk en catechisatie, maar had het geloof al jaren geleden vaarwel gezegd. Toen hij 14 jaar was overleed zijn vader, een gelovige man, tijdens de oorlog. Zijn moeder en alle kinderen zijn daarna van de kerk afgeraakt.

We merkten dat hij, inmiddels wat dementerend, nog heel veel Psalmen en gezangen uit zijn hoofd kende. Hij vond het fijn om ze te zingen; Netty zong vaak met hem. Ze gingen ook in de gekregen Bijbel en een Bijbels dagboekje lezen.

Op een keer zaten ze opeens in de kerk. Het raakte hem en hij vroeg: "Als ik bij de hemelpoort aankom, zou er dan ook nog genade zijn voor zo'n oud mannetje als ik?" Ons antwoord: "In de Bijbel staat: Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden"

Op het laatst van zijn leven heeft hij de Naam van de Heere Jezus beleden en is in volle vrede, al zingend, heengegaan. Psalm 89: 1 was de Psalm die hij stervende zong: "k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheer".

Deze Psalm zingt ook zo mooi van Gods trouw. Wat is de Heere trouw en goed, dat Hij een 93 jarige man aan het eind van zijn leven nog zo genadig opzocht! Zijn vrouw heeft deze grote gift geschonken uit dankbaarheid dat haar man zo in vrede is heengegaan. Ze zei dat ze God hier elke dag voor dankt en ze deze gift gaf "in de geest van haar overleden man en omdat ze dacht dat zo'n kleine gemeente als Sebaldeburen dat wel heel goed kan gebruiken"

Een mooie praktische toepassing van de preek die onze voorganger hield over Psalm 134: wij mogen God zegenen, loven en danken, omdat Hij ons zegent!

Namens de kerkvoogdij,

Dirk Toes

Collecten kerkvoogdij

maand	reguliere collecten	extra collecten	coll.via bank
maart	€ 250,45	€ 207,20 biddag	€ 100,-
april	€ 248,17	€ 29,20	€ 195,-
mei	€ 252,15	€ 39,50	€ 90,-
giften via de bank:			
2020 december	€ 1000,-		
2021 april	€ 100,-	€ 150,-	€ 10.000,-
maart	€ 100,-		
€ 50,- voor Teken van leven			
€ 20,- eveneens voor Teken van leven.			

Namens de kerkvoogdij: hartelijk dank!

Diaconie*Collecten*

reguliere collecten		
maart	€	267,30
april	€	218,52
mei	€	247,40
extra collecten		
maart	Voorjaarszendings collecte	€ 63,20
april	Avondmaalscollecte Open Doors	€ 75,50
mei	HGJB	€ 32,10
mei	Pinkster collecte IZB	€ 77,35

Ons sponsor kind Sahadatou Savadogo is bijna jarig zij hoopt 22 Juli 11 jaar te worden.

Er is een kaart gestuurd.

Iedereen die heeft bijgedragen aan de collecten hartelijk dank.

De diaconie.

Zendings-en Evangelisatiecommissie



Dankbaar waren wij als gemeente dat we zondag jl. weer een gewone kerkdienst mochten beleven.

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt.
want ik zie in alle dingen
niets dan Zijn genegenheid.

Wij hopen dat het verder mag gaan met de versoepeling rond Covid 19. Zodra het mogelijk is gaat Samen Zingen weer beginnen. Let op: de Nieuwsbrief of verdere informatie, kranten, affiches. Namens ons allen een goede vakantietijd toegewenst, ver weg of dichtbij, of u gaat, jullie gaan niet op vakantie, heerlijk thuis of waar u zich ook bevindt.

*Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou, nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen,
Ga met God en Hij zal met jou zijn.*

Met vriendelijke groet,
de Zendings-en Evangelisatiecommissie.

Verjaardagen 75+

juli

27	mw.P.A.Pietens Prov.weg 59	9862 PB	Sebaldeburen
28	dhr.P.Swieringa De Klinckert 37	9861 BJ	Grootegast

augustus

03	mw.L.G.W.de Goede De Wending 80	9363 AZ	Marum
13	mw.S.Bazuin Hoofdstraat 158	9827 PC	Lettelbert

*Abba Vader, U alleen, U behoort ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
 Abba Vader, U alleen, U behoort ik toe.*

Wij wensen u met allen die bij u horen een goede dag en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Vakantie Bijbel Week Sebaldeburen

Ook dit jaar weer een gratis Vakantie Bijbel Week in de eerste week van de zomervakantie! Samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, spelletjes spelen en meer! Alle kinderen tussen 4-12 jaar zijn weer van harte welkom. De datums waarop je kunt komen zijn: 12, 13, 15 en 16 juli van 10.00 uur tot en met 12.00 uur. Locatie? Het groene Irenegebouw (kerkweg 2a) en de tent op het grasveld er naast. Op vrijdag zullen de VBW dagen weer afgesloten worden met een heerlijke pannenkoekenmaaltijd waarbij dit jaar ook de ouders welkom zijn. Opgave voor de kinderclub is niet nodig, voor de pannenkoekenmaaltijd wel. Opgeven kan via de website: www.hervormdsebaldeburen.nl. Kom je ook?! 😊



Kinderoppas

Beste gemeenteleden,

Vanaf zondag 30 mei is er (weer) kinderopas tijdens de zondagse eredienst in Sebaldeburen.

Heel mooi dat maar liefst 8 gemeenteleden zich spontaan beschikbaar stellen om bij toerbeurt op te passen op ons jongste gemeentelid, Obed.

Het is fijn dat onze voorganger en zijn vrouw hierdoor ook weer regelmatig (samen) naar de kerk kunnen gaan.

De eerste keren is er opgepast in de pastorie en heeft Obed zich echt voorbeeldig gedragen! Hopelijk went hij snel aan alle, voor hem nieuwe, oppassers.

Vanaf DV 4 juli is er om de week kinderopas in gebouw "Irene". Dit om ook eventuele andere ouders, die te gast zijn of zich in de toekomst mogelijk bij onze gemeente aan willen sluiten (voor de Heere is niets onmogelijk!), de gelegenheid te bieden om hun kind(eren) daar te kunnen brengen.

De oppasdata staan ook op de website vermeld.

Inmiddels hebben we van verschillende gemeenteleden al een box, een kinderstoel, een aankleedkussen en een speelkleed gekregen!

Waarvoor heel hartelijk dank.

Netty Toes

Hierbij het oppasrooster voor de komende maanden:

ROOSTER KINDEROPPAS HERVORMDE GEMEENTE SEBALDEBUREN

<i>Datum</i>	<i>naam</i>	<i>tel./e-mail</i>	<i>locatie</i>
06 juni	Mirjam van Dijke	06-31085315	pastorie
20 juni	Trijnie Sloots	06-11094308	pastorie
04 juli	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene
18 juli	Grietje van der Molen	0594-632257	geb. Irene
01 augustus	geen oppas		
15 augustus	Liesbeth v.Woudenbergh	0594-503662	geb.Irene
29 augustus	Froukje van Slooten	0594-612490	geb.Irene
12 september	Trijnie Sloots	06-11094308	geb.Irene
26 september	Stijn Huizinga	0594-502410	geb.Irene
10 oktober	Mirjam van Dijke	06-31085315	geb.Irene
24 oktober	Netty Toes	06-14537006	geb.Irene

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Reserve oppas: Dirk Toes 06-15493251 of dirkjtoes@gmail.com

Contactpersoon: Netty Toes 06-14537006 of nettytoes64@gmail.com

Kerkelijke stand Hervormde Gemeente Sebaldeburen

Het totaal aantal leden op 18 juni 2021 bedraagt 85, waarvan 15 leden dooplid zijn en 40 belijdend lid.

Ad Verbree, ledenadministrateur

Bedankt

De belangstelling en het medeleven door u getoond na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze broer, zwager en oom

Gerrit Bazuin

hebben wij zeer gewaardeerd.
Hiervoor zeggen wij u allen hartelijk dank.

S.Bazuin-Venema
Familie Bazuin
Familie Venema

“En de Heere sloot de deur achter hen”

Gemeente, dit gedicht heb ik gemaakt omdat het genade tijdperk voor deze wereld, teneinde loopt.

Er loopt een parallel met het ingaan in de Ark van Noach en met het ingaan in de Ark van het Nieuwe Verbond in Jezus Christus, met als samenvatting, Genesis 7:16:

“En de Heere sloot de deur achter hen”

De laatsten van een lange rij
komen in het zicht.
Van heind' en ver steeds dichterbij
naar de plaats van 't eeuwig licht.

Talen - volken - stammen
met blijdschap gaan zij voort.
Blinden - kreup'len - lammen
vertrouwend op Gods Woord.

Het Woord gaat uit tot allemaal
langs wegen – huis – land en plein
uitgenodigd voor het Koningsmaal
het is voor elk, groot en klein.

Kom! voor het donker in Mijn huis
zegt de Koning op ernstige toon.
Ken Mijn Zoon – aanvaard Zijn Kruis
aanvaard uw kroon.

Zeg niet – Ik heb geen tijd
een akker heb ik gekocht, die moet ik gaan bezien.
Aan mijn werk ben ik verknocht
het spijt me, een andere keer misschien.

Zeg niet – ik heb geen tijd
de ossen wachten met het juk.
Nee, ik kan niet tot mijn spijt
met het keuren heb ik het veel te druk.

Nee – Ik heb een vrouw getrouwd
die wil ik steeds behagen.
Denken aan de eeuwigheid!?
Man! hoe kun je dat nu vragen.

Kom, we gaan een toren bouwen
tot in de hemel hoog.
Laten we op onszelf vertrouwen
dat doel houden we voor 't oog.

Samen zijn we sterk
ontdaan van elk gebod.
verlost van alle banden
we willen zijn als God.
De wereld is in onze handen.

Men raast maar door en kent geen stop
verblind door eigen denken.
Gij merkt de tijd niet op
dat God u vrede wilde schenken.

Dan zegt de Heere God
“Ik heb er alles aan gedaan
en Mijn eigen Zoon zelfs niet gespaard
opdat ze vrij zouden ingaan.
Houd toch niet vast aan 't stof deez' aard.”

Wat baat het u dat gij alles wint
en gij u door de wereld laat bekoren
uw ziel geen vrede vindt
en u voor eeuwig bent verloren.

De scharen, die gij nu ziet
aanvaarden 's Heren woord.
Zij zingen straks het nieuwe lied
dat nog niemand heeft gehoord.

De tijd heeft haast en kort snel in
nog klinkt Zijn stem tot u.
Ziet uw verlorenheid toch in
vernieuw uw leven, doe het nu.

De laatsten zijn haast ingegaan.
Kom toch met al uw zonden.
Waarom blijft u buiten staan
Ik zalf uw hoofd en heel uw wonden.

Dan sluit God de deur voorgoed.
De echo galmt in ieders oor.
Als de mens dan ervaren moet:
ik vind bij God niet meer gehoor.

Ach, U weet toch Heere, U liep voorbij.
Mijn vroomheid was alom bekend.
Maar zegt U nu Ik weet van niet
ga weg van Mij
helaas, Ik heb u nooit gekend.

Maar voor hem, die U vreest
Spreekt U van eeuwig leven.
Vader - Zoon - en Heilige Geest
aan U wil ik mij overgeven
en opgaan naar het bruiloftsfeest.

Ik voeg mij bij de schare
die reeds op weg zijn gegaan,
en vertel de blijde mare
van het Lam, die in onze plaats wil staan.
Voor u buig ik mij in ootmoet neer
Jezus - Zoon van God - mijn Heer.

Hans Harms

Kerkdiensten 2021

juli

datum	tijd	predikant	plaats	bijzonderheden/ extra collecten
04	9.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		
11	9.30	ds.H.J.C.C.J.Wiltschut	Bovensmilde	kerkvoogdij
18	9.30	ds.Pierik	Drachten/Een	
25	9.30	ds.N.Noorlander	Onstwedde	kerkvoogdij

augustus

datum	tijd	predikant	plaats	bijzonderheden/ extra collecten
01	9.30	ds.J.Hoekman	Urk	
08	9.30	prop.H.J.v.d.Wal	Groningen	
15	9.30	prop.J.Schraal	Urk	
22	9.30	dhr.de Vries	Urk	kerkvoogdij
29	9.30	ds.H.J.C.C.J.Wiltschut	Bovensmilde	

september

datum	tijd	predikant	plaats	bijzonderheden/ extra collecten
05	9.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		kerkvoogdij
12	9.30	ds.J.A.Mol	Driezum	
19	9.30	dhr.J.C.A.v.d.Berge		zendingsbussen I.Z.B.
26	9.30	ds.J.Harteman	Kampen	

Informatie

Privacywetgeving

In verband met de privacywetgeving vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw naam te mogen noemen in de kerkbode. Wanneer u daartegen wel bezwaar hebt, wilt u dat dan schriftelijk melden bij de redactie van de kerkbode?

Adres: H.Bronda-Venema, Zandumerweg 9, 9822 AK Niekerk.

Testamentaire beschikking

Wie onze gemeente testamentair wil gedenken kan daarvoor de volgende formulering gebruiken:

Ik legateer, vrij van rechten, aan de Nederlandse Hervormde gemeente Sebaldeburen een bedrag van €.....

Postadres Hervormde gemeente

Het postadres van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
Provincialeweg 44, 9862 PE Sebaldeburen.

Kopij Teken van Leven

Kopij Teken van Leven 4^e kwartaal 2021 kan tot en met dinsdag 21 september worden ingeleverd bij H.Bronda-Venema (e-mail: janbronda@gmail.com)

Website

www.hervormdsebaldeburen.nl

Bankrekeningno.

Bankrekening van de Hervormde gemeente Sebaldeburen is:
NL 95 RABO 0323701507.

CONTACTADRESSEN

kerkelijk werker/pionier:

dhr.J.C.A.v.d.Berge
Kerkweg 2
9862 TJ Sebaldeburen
tel. 0594-612076
e-mail: joostvdberge@outlook.com

ouderling:

dhr.L.Meijndert
Langestraat 97
9804 PJ Noordhorn
tel.0594-507468
e-mail: lmeijndert@kpnmail.nl

ouderling/kerkrentmeester

dhr.J.H.Huizinga
Hoge Voetpad 4
9822 BD Niekerk
tel. 0594-502410
e-mail: jhuizinga@ziggo.nl

ouderling/kerkrentmeester

dhr.D.J.Toes
Linde 7,
9351 ZM Leek
Tel.06-15493251
e-mail: dirkjtoes@gmail.com

diaken/penningmeester

dhr.W.J.v.Slooten
Verl.Kerkweg 8
9862 TG Sebaldeburen
tel. 0594-612490
e-mail: slooten.f@live.nl

diaken

dhr. J.H.Woudenbergh
Zandumerweg 68
9821 TH Oldekerk
tel.0594-503662
e-mail: woudenbergh@xs4all.nl

organiste/hoofdkoster:

mw.A. Bonnema
de Noord 16
9861 AN Grootegast
Tel.0594-612921
e-mail: a.a.j.bonnema@home.nl

**scriba,beheer ledenbestand,
webmaster:**

dhr.A.P.Verbree
Kruiser 8, 9801 RD Zuidhorn
tel.0594-506075
e-mail: seballeden@gmail.com

zendings-en evang.comm.:

mw.S.A.Huizinga
Hoge Voetpad 4
9822 BD Niekerk
tel. 0594-502410
e-mail: jhuizinga@ziggo.nl

gebouw Irene:

fam.K.Boerema
Kerkweg 1
9862 TH Sebaldeburen
tel.0594-614213
e-mail: klboerema@hetnet.nl